



1977

# SVERIGE FINLAND

Ferietur i juli måned



I 1977 juli måned var mine forældre samt onkel Åge og faster Edith i Finland hos Åge og Ediths datter og svigersøn der boede og bor i Porvoo, Finland.

Auri er østflygtning sammen med resten af sin familie. Under Finlandkrigen mod Sovjetunionen, måtte de flytte fra Viborg i den besatte del af Finland til den del af Finland der blev tilbage.

Som billederne viset har de haft en god tur.

I midt 70'erne var farvefilm og kamera ikke af den bedste kvalitet, men med velvillig hjælp fra Photoshop synes jeg det er lykkedes at få gode billeder frem.

Der er skrevet lidt tekst til de enkelte billeder, men det er begrænset hvem jeg kender.

Værs'go at se med .....



Til venstre: Mor, far og faster Edith.

Til højre: Onkel Åge, mor, far og faster Edith.



Til venstre: Mor og faster Edith, jeg tror de lige har været I sauna.

Til højre øverst: Onkel Åge, mor, far og faster Edith.

Til højre nederst: På vej.



Til venstre øverst: Onkel Åge, far og faster Edith på vej mod Finland.

Til venstre nederst: Saunaen hos Hanne og Auri i Porvoo. De må være sat i arbejde.

Til højre øverst: De må have gjort et pitstop i Nyköping, Sverige hos min mors faster og onkel Hans til højre på billedet.

Til højre nederst: Pitstop, igen.



Til venstre øverst: Jeg kan genkende Hanne, Tina, Edith, mor og far.

Til venstre nederst: Auri stående, de to andre kender jeg og min mor.

Til højre øverst: To svogre, Åge og far.

Til højre nederst: Køkkenet hos Hanne og Auri i Porvoo.





Til venstre øverst: De gående er Tina og faster Edith. De husker jeg ikke.

Til venstre nederst: Igen Tina og faster Edith.

Til højre øverst: Jeg se at hr. Holm er kommet i kirke.

Til højre nederst: Noget af en trappe de skal op ad.





Til venstre øverst: I hvert fald fra Helsingfors.

Til venstre nederst: Det må I Helsingfors ved den store grotte kirke.

Til højre øverst: Hr. Holm I kirke sammen med Markku.

Til højre nederst: Med ryggen til Hanne, Edith og Markku.







Til venstre øverst: Edith, Tina og far.

Til venstre nederst: Je gtror det er fra udflugten til Helsingfors.

Til højre øverst: Det må igen være fra grottekirken i Helsingfors.

Til højre nederst: Så kører vi igen.



Til venstre øverst: Flot bygning ved sø.

Til venstre nederst: Springvandet midt i søen.

Til højre øverst: Det er godt midt i 70'erne med de briller.

Til højre nederst: Det må være Auri mor, derefter Hanne, ukendt, Markku og Auri.



Til venstre øverst: Edith, Markku, ukendt og far.

Til venstre nederst: Måske en park i Helsingfors.

Til højre øverst: Opstilling foran Spritbolaget.

Til højre nederst: De 1000 søers land.





Til venstre øverst: Fra en hopbakke.

Til venstre nederst: Her ender man med en ordentlig plasker.

Til højre øverst: Edith og far.

Til højre nederst: On the Road again.



Til venstre øverst: Ser hyggeligt ud.

Til venstre nederst: Der må være sket noget meget spændende.

Til højre øverst: Siesta I det grønne.

Til højre nederst: Noget af en tankstation.





På vej ud for at ligge i telt, et  
sted i Finland.



Til venstre øverst: Kaffe I en shelter.

Til venstre nederst: Onkel Åge er ved at tage nattøjet på I det fri.

Til højre øverst: Jeg kan kende Hanne, Markku, mor og Edith.

Til højre nederst: Enten ud- eller nedpakning.



På camping. Det undrer mig at  
Åge og Edith hoppede på den  
galej.

Til højre nederst: En yngre  
model af fru Holm.







Har ingen anelse om hver disse billeder er taget I Finland.



Bare jeg vidste hvor denne gamle borg ligger.



Til venstre øverst: Edith, Auri,  
Tina, Åge og Markku.

Til venstre nederst: Markku  
prøver klaveret.

Til højre: Fru og hr. Holm.



Til venstre øverst: Tina og  
Markku.

Til venstre nederst: Jeg tror de  
spiller.

Til højre: Tina.



Til højre: På visit hos venner til Hanne og Auri et sted I Finland.

Til højre: Markku og Tina ved søen.



Jeg tror billederne er blevet blandet her sidst i albummet.



Aner desværre ikke hvor det er.



Så er det vist nok hjem til Danmark igen.





Så er det vist nok hjem til Danmark igen.

Nederst til højre: Det må være det gamle rådhus i Porvoo.



Så er man vist nok på vej hjem til Danmark igen.

Nederst til højre: Fru Bøjstrup og fru Holm.