

**2016 • 10.-25. januar**

**Med Expedia og Qatar Airways til Bali**





# Søndag d. 10. januar 2016

Lang tids venten er ophørt. Kl. 7.45 kom Dantaxi for at køre mig til toget ved Viborg Station.

Når en mission af denne karakter skal løbe af stablen, bliver det sjældent til megen søvn den sidste nat før afrejse. Sådan var det også denne gang.

Turen til Bali tog allerede sin begyndelse i oktober 2015, hvor jeg på Expedias hjemmeside søgte på alt hvad der lå omkring ækvator. Lige ovre fra Caribien over Polynesien til Bali. Jeg vendte hele tiden tilbage til Bali. Havde jeg bestilt rejsen i oktober var det blevet til 3 uger til samme pris, men jeg kunne ikke overskue at opholde mig på en ø så længe, selvom Bali kun er lidt mindre end Sjælland.

Tilbage til starten af den 10. januar. Det gik støt og roligt med DSB direkte mod København Lufthavn. Lille ophold i Århus, dernæst stille og roligt ned gennem Jylland til Vejle, hvor der igen var et lille ophold. Ned mod Frederica, hvor minderne kom frem fra 1969-1970 fra min soldatertid. Jeg har nogen gange kørt PMV'en op på en togstamme fordi vi skulle på en eller anden øvelse. Stået vagt over togstammen ligeså.

Mod Fyn over den gamle Lillebæltsbro fra 1930'erne – som vi i soldatertiden havde mange traveture over. Især som nattræning

inden sengetid. Vi kommer også over og under Storebælt op over Sjælland og lander ved Hovedbanegården og her slutter turens første del, ved at vi skal forcere en trappe, en kørebane og endnu en trappe, hvorefter vi står og venter på lufthavns-

toget, der skal fragte os det sidste stykke mod lufthavnen.

Vi lander små 2 timer før afgang. En securitmand i lufthavnen mente jeg så skidt ud, så han guidede mig frem, hvor bagage skulle kontrolleres uden om en helvedes



lang kø. Jeg manglede simpelthen bare væske.

Jeg troede ikke min egne øre, da vi blev bedt om at tage sko og livrem af - igen. Nå det gik og vi kan frem til tolderne, der kiggede i passet og spurgte hvor jeg skulle hen. Hvorefter han med stort smil ønskede mig god tur.

Jeg fandt den rigtige gate, denne gang i første hug, måske fordi jeg var landet i den rigtige terminal, nr. 2.

Det var Qatar Airways der skulle fragte os til Bali med mellemlandning i Doha på over 3 timer.

Da vi lander i Doha og forlader flyet, henunder midnat, kan det godt mærkes der lidt tryk under kedlerne, der var i hvert fald ikke skruet ned på termostaten. Der var behageligt og enormt flot inde i terminalen. Jeg er lige ved at tro, der var flere servicefolk, securitifolk og hvad de ellers foretog sig end rejsende i transit terminalen vi landede ved.

Ventetiden blev anvendt til at undersøge alle de taxt frie butikker, især gik det ud over en whisky-handler, som jeg vil besøge på vej hjem fra Bali.

Vi kommer af sted kl. lidt i 3 om natten videre mod Bali og 8-9 timer i luften.



# Mandag d. 11. januar 2016

Med en lidt urolig flyvetur fra Doha til Denpasar landede vi kl. 17.30 lokal tid i 33 graders varme fortalte piloten kort før vi landede.

Det tager altid en smule tid at forlade flyet og komme frem til alt det med pas m.v. skal vises.

Jeg anvendte en helvedes tid i flyet på at udfylde en seddel med alt det jeg ikke måtte have med og ej havde med ind på Bali. Jeg røg for første gang igennem uden kommentarer fra diverse toldere. Derefter skal kuffert findes, det tog ligeledes nogen tid og kufferten skal selvfølgelig scannes en gang mere. Uden kommentarer får jeg lov til at forlade lufthavnen og finde den bil der skulle transportere mig op til hotellet i Candidasa. Der var selvfølgelig ingen taxi der ventede på mig, så jeg fik anbefalet en lokalkendt, der forøvrigt skulle have det samme som hotellet 450.000 IDR – hvilket svarer til 230 kr.

Den chauffør de udstyrede mig med kan ikke gøre for at der fra 19.30 og til han afleverede mig på hotellet var megen trafik, især de hurtigt kørende store 100 cc'ere. Hvis det vilde vesten var vild, kan det ikke være noget imod den lovløshed jeg oplevede gennem lidt over 1,5 time fra Denpasar Lufthavn op og til hotellet på East Coast af Bali. Vi taler om en køretur på omkring

75 km. Det tog 2 timer at finde hotellet. Kl. 20.30 lokal tid var jeg installeret på mit hummer og kunne gå over for spise. Omkring ved 19-tiden begynder det at mørkne og derefter bliver det bare mørkt – hurtigt. Jeg bad chaufføren om at vente og fandt 100.000 IDR til ham, hvilket svarer til 50 kr. Han virkede helt stum, måske var det for meget?

Efter den lange flyvestur var jeg godt og grundig nede på flade fødder og efter udpakning blev det til en let anretning og på hovedet i kanen.



# Tirsdag d. 12. januar 2016

Denne udflugt kan ikke sammenlignes med min udflugt til New Zealand. Der havde jeg immervæk et køretøj stillet til rådighed. Her køber jeg mig til transport, når jeg vil ud at opleve noget. Hvilket nok vil ske et par gange under mit ophold på Bali. Luftfornyreren blev slukket i nat, selv om den var sat til 24 grader, alt for lavt. Det var for koldt. Alligevel vågnede jeg kl. 3 ved at en forbandet papagøje absolut skulle fortælle alle andre, den fortsat var i live.

Inden temperaturen blev for vild, drog jeg ud på en lille seightseeing i Candidasa. Candidasa er en lige gade med en masse små boder og restauranter på begge sider. Det er de utroligste effekter der handles med. Kender man ikke ordet "Nej" på engelske så læres det hurtigt på meget kort tid.

Hotellet jeg bor på, ligger godt gemt af vejen. Chaufføren der kørte mig herop fra lufthavnen, måtte stoppe for at spørge om vej. Hotellet har bagudgang til lagunen og havet. Havet ligger 100 m væk, og som ikke er at betragte som en badestrand, den skal man en god km mod syd for at finde.

I øvrigt var der en sjov oplevelse ved lagunen, en far var ved at lære sin søn at svømme, ved siden af var en anden i gang med at bade sin hane. Og ikke langt derfra var et balinesiske kvinder i færd med at vaske

tøj direkte i havet og skrubbe det på cementen, jo det ser ganske godt ud.

Det skal lige med, vandet i lagunen har en farve, der ikke gør det indbydende at hoppe i – vandet er brunt.

For lige at tage balineserne, de er meget venlige og imødekommende, altså ikke dem der overfalder en på gaden for at sælge alt deres skrammel. Men de acceptere et nej - omend efter lidt "kamp".

Dagen sluttede af med en 3-retters menu med vin på hotellet.



# Onsdag d. 13. januar 2016

Vågnede ikke før 9.30 i dag. Op, hen og få noget morgenmad og en tur mod syd for at sondere området lidt mere.

Candidasa er en lille landsby, siger de her-nede og så skal det nok passe. Jeg kom forbi en bank i dag, men de ville ikke kendes ved mit visa-kort, kun Master Card og den type. Jeg travede lidt videre, var inde og besøge en sølvsmiede og lander derefter ude ved sandstranden og tager et kort ophold og et par billeder af bugten. På min vej tilbage til hotellet opdager jeg skiltet "24 hours" - en ATM automat og kunne anvende mit Visa-kort og var igen millionær.



# Torsdag d. 14. januar 2016

Hjemmefra havde jeg besluttet ikke at leje en bil eller andet køretøj, men lade mig fragte rundt med chauffør og det var så i dag.

Dealen blev bagt i går med hjælp fra en af de utroligt flotte balineserpiger her på hotellet. På 10 minutter havde jeg en aftale - chauffør samt bil i en hel dag for ca. 250 kr. Vida, min chauffør og jeg stemplede ud kl. 10 og kørte mod Ubud. Jeg havde læst om Ubud og var blevet nysgerrig efter at se denne kunstnerby midt på Bali.

Jeg fik set det gamle kongetempel og handlet t-shirt og shorts på det lokale marked i Ubud. Efter en time havde jeg fået nok, der var så mange mennesker, at det ikke var til at komme frem.

Til trods for der kun var godt 30 km til Ubud fra Candidasa varede turen alligevel knap 2 timer.

Vida spurgte herefter hvad jeg havde lyst til at se. Jeg havde læst om risterrasserne godt 20 km nord for Ubud, så der kørte vi op. Risterrasserne er et imponerende "bygningværk", fantastisk at det har været muligt for risbønderne at opbygge terrasserne.

Herefter fortsatte vi til et nyt tempel og endnu et sjal rundt om de bare ben.

Denne gang ville chaufføren ikke med. Han mente jeg skulle have oplevelsen alene.

Her grinte han ikke ikke, men det gjorde han da jeg vente tilbage efter et par timer. Til gengæld var han så venlig at spørge om jeg havde det godt. Jeg svarede, at jeg ikke var 28 mere, men 68.

Forestil jer 4-500 m ned ad en trappe, hvor ikke to trin var end. Herefter 4-500 mellem nogle rismarker og så igen 4-500 m op ad modsatte side af dalen.

Denne tur gentages på tilbagevejen.

Det var en flot tur. Vida var god til at supplere mig, når mine ønsker var opfyldt.

Tilbage på hotellet og op på restauranten for at nyde en lokal øl - Bintang Pilsner på 0,65 l. dejlig pilsner her sidst på dagen i let overskyet vejr og med 30 grader i skyggen. Jeg føler mig en lille smule brugt i dag.

Jeg fik aftalt med Vida at vi skulle på udflugt igen senere på ugen.











# Fredag d. 15. januar 2016

En af de dage man absolut ikke gider lave noget. jeg gad i hvert fald ikke, hvilket pigerne på hotellet ikke forstod.

Så for at gøre dem glade, vandrede jeg en times tid nord ud af byen. her var fortovene meget hullet og regnbrøndene skulle der ikke trædes på. Efter et par timers traven i 30 grader vente jeg tilbage til hotellet, hvor jeg straks bad om en Bintang.

En smut i poolen, der er sgu også varmt.

Aften dinner indtages kl 20, det er bældragende mørkt og den står stadig på 30 grader. Jeg elsker det mad de serverer på Bali og Indonesien

De første 5 dage taber jeg 5 kg, da jeg spiser anerledes og sveder som et svin.



## Lørdag d. 16. januar 2016

I dag var det tanken at opfordre Vida til at køre en tur op på den nordlige del af Bali, men jeg fik ikke lavet forarbejdet færdigt, så det bliver først i næste uge. Ellers blev det en stille dag ved poolen med nogle af hotellets dejlige non-alkohol drinks og en god bog.



# Søndag d. 17. januar 2016

Vågnede lidt i 9, løfter på gardinet for se om det ikke skulle være bare lidt overskyet og muligvis en lille regndråbe på vej, nej, heller ikke idag. Det har ikke regnet i Candidasa siden starten af december.

Derfor op til breakfast i 30 grader.

Efter morgenmaden var sunket, en smut hen i byen efter forstærkninger og forsyninger i dette tilfælde vand på flaske og en lille godt nat øl til terrassen.

På en bar i byens sydlige udkant - "You & Me" faldt jeg i snak med ham der passede baren og ham der lavede mine drinks efterfølgende. Han fortalte levende om måden de aflønnes. Der skulle kunder i butikken, hvis de skulle have lidt ekstra med hjem, så der var ikke noget at sige til at de prøvede at overtale alt og alle til at komme indenbords. På barer og spisesteder tillægges regningen 15%, hvoraf betjeningen får 5%.

I den periode jeg besøgte Bali var det lavsæson.

Inden afrejsen fra var Danmark, var alt i T-shirt XXL-størrelsen pakket ned. Det havde ikke været nødvendigt.

Balinesere er utrolig imødekommende og meget snaksalige. Alle har noget at sælge, men bliver ikke fornærmet over et nej-tak!



# Mandag d. 18. januar 2016

Trækker gardinet lidt fra, er knap vågen, kl. nærmer sig 9 og det er breakfast time. Nej heller ikke denne morgen er der udsigt til bare lidt skyer. Målepinden står på sine 30 grader og der er klar blå himmel. Ved 11-tiden travede jeg nord over og ud mod kysten og stranden. Der var utroligt mange skilte der viste 100 m "to the beach". Stranden blev nået, det vil sige, der var ingen strand, men kun klipper, men flot var der.



# Tirsdag d. 19. januar 2016

Vågnede for en gang skyld meget tidligt og så på EHFTV Danmark vinde over Montenegro.

Havde en aftale med Vida kl. 9 om vi i dag skulle op i Det vulkanske højland ved Batur-Søen.

Inden vi efter et par timers kørsel nåede højlandet, stoppede Vida et par gange, hvor jeg kunne fotografere landskabet.

Der er imponerende flot deroppe og en meget snoet vej at køre ad.

Jeg havde valgt 3 steder der skulle besøges, herefter måtte Vida afgøre hvad der ellers var at se på hjemvejen. Vi kom på bjergkørsel i stil med Italien og Frankrig.

For en gang skyld havde det regnet og vejret var dejlig friskt.

Som co-driver ser man faktisk en masse. En scoter med lille dreng der stod forrest

herefter far som fører og mellem far og mor en lille pige.

Og så til trafikken. Jeg tror ikke de har hastighedsbegrænsning på Bali. Når jeg skulle over gaden var det med helbredet som indsats, selv i fodgængerovergange.

Bali er en lille ø lidt mindre end Sjælland med knap 4 mio. indbyggere, hvoraf de 90% er hinduer og resten fordeles mellem andre retninger.

Hotellet Rama Shinta jeg bor på, vil måske i andres verden være ingenting. Hotellet er nyrenoveret og i flot stand. Gammel indonesisk stil.

Der er utroligt rent på hotellets område.

Tilbage til udflugten. Jeg har ikke skrevet meget ned om denne dag, men vi havde igen en dejlig udflugt, hvor Vidas evne til at supplere mine ønsker igen kom til sin ret.







# Onsdag d. 20. januar 2016

Denne dag er blank, så dagen er nok foregået ved poolen med nogle non-alkohol drinks og en afstikker hen i staden, når vandtanken skulle fyldes op.

De billeder der er taget denne dag bærer præg af at dagen gået ved restauranten og poolen.



# Torsdag d. 21. januar 2016

Det ser som om jeg i går har foretaget mig andet end pool og restaurant. I mine notater står der, at jeg i går på daglige motionstur mod syv faldt ind på en bar der serverede Singapore Sling. Baren hed noget så flot som You & Me Lounge Bar. Så godt som alle deres drinks kostede mellem 20 og 23 kr. De laver også en fremragende Mojito drink.



# Fredag d. 22. januar 2016

Så nåede jeg frem den næstsidste dag på Bali. Det var aftalt med med Vida, at jeg skulle udarbejde et program for hvad jeg ønskede at se denne fredag.

Kortet herover sammenholdt med billedteksten fortæller hvad jeg besøgte.

Fra det øjeblik vi forlader Rama Shinta tager det som udgangspunkt mindst 1,5 time at nå frem til dagens første programpunkt.

– Og denne dag var ingen undtagelse.

Bedugul, det hedder området jeg vil besøge idag, i hvert fald en del af det.

Vida parkerede bilen og udpegede indgangen og udgangen, samt han ville være her uanset hvor lang tid det tager omkring templet.

Første stop var altså Pura Ulun Danau. Et sted jeg har ønsket at besøge siden jeg for mange år så Det billed på modsatte side - det er hermed lykkedes. En del af templet ligger fantastisk flot opbygget lidt ude i søen.

Efter lidt over en time her, kørte vi videre. Adgangen kostede 30 K af deres valuta.

Næste stop gjorde vi oppe i 1350 m, hvor det var muligt at kigge ned over Lake Bugan.

Næste stop på denne udflugt går til vandfaldet. Igen udpeger Vida udgangspunktet for nedgangen til vandfaldet og jeg drager af sted.

Efter 2 x 25-30 min. travetur i et hårdt terræn var jeg tilbage for at indtage væske.

Jeg kan ses på Wida, han har fortalt et eller andet for jeg har særstatus da jeg vender tilbage. Det skyldes Wida kører alene med mig, hvilket ikke er et særsyn.

Dagen er ikke omme endnu. Næste visit er Puri Lumbung Cottage. Hytterne ligger ude midt i rismarkerne. Der var ikke tid til at komme derud.

Heroppe nordpå havde vejret ændret karakter og det var faktisk blevet koldt. Det bevirkede at Wida mente jeg skulle se en kaffeplantage og et sted, hvor der blev ud-

skænket lokal kaffe i utallige varianter. Jeg blev aldrig dus med deres kaffe på Bali.

Da jeg nu havde udtømt mit program foreslog Wida fremfor at køre tilbage ad samme rute, vi i stedet kørte op til nordkysten ved Lovina og fulgte vejen derfra hjem til Candidasa. Denne gang blev det så sent at Wida spurgte om jeg ville bidrage lidt til dieselen, selvfølgelig ville jeg det.

Igen var det behageligt at være co-driver og bare sidde og nyde landskabet vi kørte igennem. Klokken var henad 18, da vi landede ved hotellet igen efter en fantastisk, men også hård dag.







# Lørdag d. 23. januar 2016

Da jeg spurgte en af pigerne på hotellet om det aldrig køliger, svarede hun, nej, temperaturen lå konstant omkring de 30 grader, året rundt.

Jamen, så var det plads.

Efter breakfast ved 10-tiden lidt afslapning og så hen i byen for at foretage de sædvanlige indkøb af 3 liter vand.

High None ind på Legong og nyde en dejlig kold Bintang, inden poolen og terrassen blev indtaget.

Ved 18-tiden begiver jeg mig ud i natteliivet på vej mod Candidate Resto You & Me for at indtage lidt mad.

Retten var en indonesisk Satah med kylling på grilpinde med ris og noget helve-

dets stærk sovs, der nere end trak tænder ud.

Det er lørdag aften og jeg var advaret om, der var levende musik denne aften. Hvad de hed ved jeg ikke, men de spillede virkelig godt. Sangerinden må være Balis svar på Tina Turner. Hun sang virkelig godt.

Når der 28-30 grader er det svært drikke en kold øl, så derfor var aftenen helliget drinks. Så vidt jeg husker blev til en del.

Jeg startede med Mojito, Indian Fall Ice Tea, Cuba Libra, samt en jeg ikke husker, Singapore Sling og som afslutning Mojito, hvorefter jeg begav mig hjem gennem en meget død Candidasa by til hotellet ved et-tiden og blev lukket ind af bagdøren.



# Søndag d. 24. januar 2016

Så er dagen kommet, hvor jeg skal sige farvel til Candidasa og Bali.

Jeg var oppe allerede ved 7-tiden til trods for en noget hård lørdag aften.

Jeg fik pakket kufferten med de sidste ting og kl. 10 stemplede jeg ud ved at betale for mit forbrug af mini-bar og vaskeservice m.v.

Jeg fik lov til at have værelset til kl. 15, hvor jeg blev afhentet af Wida og transporteret tilbage til lufthavnen.

Det gik som da jeg kørte den modsatte vej, 2 timer i ekstrem vild trafik.

Vi nåede lufthavnen i god tid. Jeg blev afleveret ved afgangshallen og til min store overraskelse blev der sagt farvel og tak med et kæmpe klem. Jeg glæder mig til at møde Wida igen til december.

Trods ekstra tjek, nåede jeg frem til skranken og fik afleveret min kuffert og ville aflevere mit E-ticket papir, men nej, passet var mere end nok til boarding! Det var godt nok let.

Små 2 timer venten og vi bestiger flyet til Doha og begiver os ud på de knap 8000 km. Det blev en noget urolig flyvetur henover Indien. Eften knap 10 i luften lander flyet i Doha kl. 23.30 lokaltid og vi skal først videre 8 timer senere.

Efter endnu 6 timer i luften lander vi i København i skide koldt vejr.

Jeg gad ikke finde toget indtil Hovedbanegården og tog i stedet en Taxi.

Konklusion: En fantastisk oplevelse at besøge Bali og dermed også Indonesien.

