

Slægtsbog



Kyed og Trolle



Sct. Hansblus på Sønderstrand.

Til venstre ses: Frk. Vibeke Krøyer, fru Ancher, fru Brodersen, P. S. Krøyer, fru Schwartz, Ancher og hr. og fru Drachmann.

Til højre i baggrunden: Brodersen ved bålet P. K. Nielsen og bag ham en gruppe Skagboere, deriblandt Jens Woxnæs og Marianne Woxnæs, foran dem hr. og fru Tuxen.

Børnene, siddende og stående er nu alle voksne, de fleste af familierne Trolleog gasværk Martin Jensen og andre.

Ifølge Jens Tønnesens bog: Det svundne Skagen. Postkort Skagen Museum.



Indholdsfortegnelse

Sideforklaring	3
Barndom	5
Skagen, København, Læsø, Esbjerg:	
Søskende	12
Christian Christensen Trolle	15
Christensen og Jensen Bagh	18
Trolle	32
Jacobsen Knep	59
Sdr. Stenderup, Nr. Bjert:	
Kyed	68
Egen, Guderup, Nordborg, Pøhl på Als:	
Frandsen	77
Lausen/Lauritzen	83
Dalby, Sdr. Bjert, Vonsild, Binderup, Agtrup:	
Lind	88
Trelde, Egeskov, Vejlbj, Welling, Smidstrup ved Fredericia:	
Lomholt/Lassen	105

Sideforklaring

Vi har 2 forældre, 4 bedsteforældre, 8 oldeforældre, 16 tipoldeforældre, 32 tip-tipoldeforældre (2 x tipoldeforældre), 64 tip-tip-tipoldeforældre (3 x tipoldeforældre) o.s.v.

Numrene fremkommer på denne måde:

Ved at doble op eller halvere kommer du altid tilbage til den person, du vil have nr. på. Mændene dobles op, kvinderne får næste nr., hvorfor kan jeg ikke forstå, det skulle være omvendt.

Nr. 1: Dig selv

Nr. 2: Far

Nr. 3: Mor

Nr. 4: Farfar

Nr. 5: Farmor

Nr. 6: Morfar

Nr. 7: Mormor

Nr. 8 og 9: Oldefar og Oldemor (fars side)

Nr. 10 og 11: Oldefar og Oldemor (fars side)

Nr. 12 og 13: Oldefar og Oldemor (mors side)

Nr. 14 og 15: Oldefar og Oldemor (mors side)

Nr. 16 og 17: Tipoldeforældre (fars side)

Nr. 18 og 19: Tipoldeforældre (fars side)

Nr. 20 og 21: Tipoldeforældre (fars side)

Nr. 22 og 23: Tipoldeforældre (fars side)

Nr. 24 og 25: Tipoldeforældre (fars side)

Nr. 26 og 27: Tipoldeforældre (fars side)

Nr. 28 og 29: Tipoldeforældre (fars side)

Nr. 30 og 31: Tipoldeforældre (fars side)

Nr. 32 og 33: Tipoldeforældre (mors side)

Nr. 34 og 35: Tipoldeforældre (mors side) - o.s.v.

Barndom

Vore forældre flyttede ind hos Bedste og Bedstefar Trolle hvor "Lisse" blev født 14. juli 1939. Her blev også Arnold født den 26. marts 1941. To år senere flyttede de fire fra "Bedstes" hus til nr. 7a på vejen, til "Madsens" hus, her var der en lejlighed på 1.sal med udsigt over den dengang ikke så store havn. Den eneste bagdel ved lejligheden var den stejle trappe der førte op til vores hjem. Den faldt Arnold ned af og brækkede benet. Her i nr. 7a blev Kaj født den 13. august 1943.

Vi børn mærkede ikke meget til krigen selv om vi var naboer til tyskernes indkvartering på Hotel Royal. Der var mange tyskere, der var flinke mod os børn, de havde vel hjemlængsel efter deres egne børn. Bagerst i hovedet sidder der dog erindringer om råben på tysk, trampen på trapper og hamren på døre omkring Madsens hus med de næsten voksne børn der jo nok ikke sad stille indendørs om aftenen. De voksnes tys-tys snak om hvad der skete rundt om os. Vi havde vores legekammerater, Bedste og Bedstefar, hans kat, kaniner og ikke at forglemme hans "Skur", hvor der var en stor trappe bag. Denne førte op til Restaurant Skansen. Der var ganske vist sat stakit op, men når vi lå på maven på trappen, fik vi lang tid til at gå med at følge, forfærdet og lystigt, når folk forlod etablissementet for ingen kunne jo se os, når vi kiggede under stakittet. Vi havde da ikke begreb om hvorfor de gik og svingede, men det så ud som om de konkurrerede i et eller andet. Madsens hus var også spændende, de havde ung pige i huset og deres køkkenvindue vendte ud til Bedstes have. Under vinduet var der et udløb. Vi brugte megen tid på at studere dette fænomen, der blev døbt Carlas Tepot. Når Carla stod ved vasken og arbejdede, så vi kun det øverste af hende og røret, hvor vandet fossede ud. Det var meget spændende.

Når kongen Christian den X. og Dronning Alexandrine kom til Skagen hver sommer, kom de kørende til havnen i åben karet og vi kunne følge dem et langt stykke vej ude fra altanen.

Havnemesterboligen blev også en del af legepladsen. Havnemesterens Hanne var en stor pige næsten voksen i vores øjne og hun tog os tit med hjem. For mig var huset et stort palads og Hannes værelse indeholdt legetøj og dukker, flere dukkehuse og andre ting som man ellers kun drømte om. En anden legekammerat Solveig kaldet "Nussen" var vi altid sammen med.

Vi kom i skole sammen og besøgte hinanden i vore senere "pladser", nu vi er ældre ses vi med års mellemrum. Vi kunne altid finde nogen at lege med. I Bedstefars træ var der hængt en gynge op, han tog os med til havnen og det var lykken, når han serverede salte sild fra tønde eller krabbeklør for os på en gammel lommekniv. Han viste os hvordan man kunne lave huller i alverdens ting ved hjælp af solen og et stykke Marieglas.

Far og Bedstefar havde lavet ski til os af fiskekassebrædder. Jeg er sikker på at følelsen af at være Danmarksmester i skiløb ikke var mindre hos os end den er hos de olympiske mestre, når vi suste ned af den lille bakke mellem Madsens og Bedstes hus. Var Bedstefar på arbejde med vejtrømlen, var det alletiders at få lov til at sidde der højt oppe og få nyrerne rystet løse med kammeraternes åbenlyst misundelige blikke.

Hos Bedste og Bedstefar kom der mange mennesker, jeg husker især Svendsen. Han boede for sig selv i Østerby ved Mindestøtten, vi havde hørt at der aldrig kom nogen hos ham, at han aldrig blev vasket. Bedste lagde altid en avis på stolen, når hun så han kom. Jeg kan huske at vi prøvede at undgå stolen bagefter! Men Svendsen var flink nok. Der kom også folk fra Frelsens Hær, som vi ofte var i Plantagen for at høre spille. Jeg husker onkel Christian, onkel Carl og Ludvig samt tante Gertrud. Det var Bedstefar Trolles søskende. Hos tante Gertrud

stod et Chatol med to figurer af børn, jeg kunne sidde og kigge på dem i flere timer, når jeg var med Bedste på besøg.

I 1944 flyttede vi til Rendegangen 8. Far havde købt den ene ende af et dobbelthus for 8.000 kr. Det var en hel dagsrejse syntes vi, når vi skulle hjem fra Bedstes hus. Først skulle vi forbi flygtningelejren, der var oprettet på hjørnet af Vestre Strandvej og C. S. Møllersvej i Hotel Royal. Her kunne vi stå længe sammen med børn fra en anden verden. Der var pigtråd mellem os og vi kunne ikke tale sammen, men blot det at stå og kigge på hinanden. De skræmte og bedrøvede øjne, men så gled ens egne øjne videre og så, sikke fletninger, de gik helt ned til knæene på nogle af pigerne. Derefter kom nogle fiske-skure med en herlig duft af tjære og tang. Vejen der nu gik til højre var også vigtig, der havde købmand Kristiansen forretning. Han var en lille skaldet mand og havde man bedstefar i nærheden eller skulle gå ærinder for Bedste, kunne der her fås kræmmer-huse med bolcher.

Hermetikken, fiskefabrikken, hvor portene altid stod åbne, var fyldt med store tunfisk, de var kæmpestore og fyldte hele hallen. På hele vejen var der åbent ud mod vandet, der lå altid millioner af bundgarnspæle, som vi gik på line ud af. Der kunne være mange skæve mellem og de var dejlige at vippe eller gynge på.

Fra Vestre Strandvej gik der en sti ned til vores hus nr. 8. I modsatte ende af huset boede Pølse Poulsen. Han havde en pølsevogn stående midt på hovedgaden, som han hver aften trak hjem. Hos ham købte vi sennep som vi havde et stort forbrug af, det spiste vi på alt, smurte det på rugbrød. Her blev også senere plads til en granvoksen schæferhund, der hed King. Den var utrolig glad for os børn og en fin barnepige. En dag kom Bedstefars broder onkel Ludvig og ville hilse på Kaj, der var sendt til købmand Møller med en seddel, men King der altid var i hælene på Kaj væltede ham ned på jorden og lagde sig ovenpå ham, ingen skulle røre ham. Da vi var flyttet ind tog far fat, grunden bestod af marehalm og sand og vores

”Das” var i et skur langt oppe af grunden, men der var langt, når det var mørkt eller man var trængende. Der blev bygget et nyt ”Hus” ved gavlen af nr. 8 og sammen med Kaj, Arnold og Lisse gravede far det gamle das ned. Det nye ”Hus” viste sig vældigt brugbart. Her blev vasket i vaskebalje, her blev redt garn i timevis, når far havde været på havet. Dette arbejde fik vi lov til at hjælpe med til senere, når vi blev ældre. Det var ofte hårdt arbejde om vinteren frøs fingrene stive, når der hang is-tapper i maskerne på garnet, om sommeren tørrede tangen ind og kunne som regel nulres af. Der var mange spændende ting i garnene, af og til havde far måger eller edderfugle med hjem. Hvilken herreret når mor serverede dem med rødkål til, så duftede hele huset. Fars ”Hus” blev til skuret og kom også for mig på en prøve en dag. Jeg havde været hos en legekammerat, vi legede gemmeleg og da vi ville gemme os i et dækketøjsskab, der så ud til at kunne rumme en børneflokk gik det galt. Det væltede og ud kom kaffestel og andre ting og sager. Da jeg i ånden så at far og mor skulle betale for de ødelagte ting, fik jeg den, syntes jeg geniale ide at løbe hjemmefra og jeg tog først ophold under en brændekurv for at afvente roligere tilstande. Her sad jeg i timer og hørte hele kvarteret, ja også bedstefar gå og kalde på mig. Da jeg måtte lyde naturens orden gik døren op, den havde jo været hængslet udvendig og jeg blev afsløret siddende på das. Hvordan det gik med erstatningen ved jeg ikke, men jeg har ikke været i et dækketøjsskab siden.

Igenom årene blev hele huset med fars kærlige hånd bygget om, der blev rakt en mur ned så stuen blev stor nok til at vi kunne være i den. Der blev lavet en fin trappe fra køkkenet op ovenpå. Her byggedes et soveværelse og i forlængelse af dette et børneværelse, soveværelset fik en kvist sat på og vi kunne her sidde og følge far, når han tog på havet. Denne frigav også en anden funktion, det var en aftale mellem far og mor, at når mor der af og til var gravid, skulle føde eller det var overstået, skulle hænge et viskestykke op i vinduet, så far kunne se at det var tid at vende hjemad.

Grethe blev født her i 1945 den 18. marts, hun var en lille spinkel og vims størrelse, hun var alle vegne og når hun da hun blev ”lidt” større ville besøge Bedste uden lov og skulle hentes hjem fra Vester Strandvej, skulle man passe på sine fingre for hun bed fra sig. En lille krudtugle, der er heldigvis stadig meget i hende endnu.

Sonja blev født den 18. december 1946, hun var en stille og rolig pige der altid gerne ville hjælpe mor og derfor, når mor strikkede sine specielle blebukser til den næste i rækken, strikkede Sonja underbukser til far med det flotteste hulmønster.

Også her på Rendegangen fandt vi legekammerater. Familien Kruse på Vester Strandvej, der var børn i vores alder og voksne piger der kunne følge os på den første skoledag. Gerda der fulgte mig og Hanne Kruse blev senere gift med vores fætter Ejvind, moster Hanne og onkel Anton Ravnsbeck boede også i nærheden, så der var flere fætre og kusiner at være sammen med. Min skoletid husker jeg ikke så meget fra, kun udpluk som når legeskolekammerater døde af tuberkulose, hvorefter vi gik til kontrol i mange år efter. Eller når vi skulle til karneval i de større klasser og fulgtes med Arnold, der var klædt ud som sørøver ned gennem byen til Afholdshotellet, jeg lånte Ingelis Madsens folkedragt. Der var isvintre, hvor man kunne gå langt ud på havet, med megen sne hvor far sammen med de andre fædre gravede en sti i mandshøjt sne (syntes vi børn) ned gennem byen til biografen, for at vi børn kunne se Pinocchio en søndag. Det var hårde vintre for vore forældre med at finde udkommet for deres familier. Mange fædre blev sendt udenbys af fagforeningen til andet arbejde, det kunne man dengang ikke nægte i såfald fik man ingen understøttelse. Far blev da også sendt til Burmeister og Wain i København, hvor han boede hos Bedstes kusine, mens han arbejdede derovre. Vi havde en rigdom så stor i omgivelserne, stranden, mange søskende og en mor, der altid var der når vi kom fra skole, dog først efter et besøg hos bedste for at få en sukkermad med rigtig smør på eller gå efter cerutter for hende, hvilket indbragte en 10 øre. Cerutterne blev købt hos Ovesen. Han havde tobak, legetøj og

alt andet og vi var kommet der så længe vi kunne huske. En dag kom han med en dukke og et skib, begge meget afskallet, men far malede dukken og jeg blev den lykkelige ejer af en negerdukke så stor.

Jonna blev født den 11. juli 1950, vi var alle flyttet ned i stuen og lå og ventede spændt på hvad der foregik. Det er den første jeg helt sikkert kan huske tilsynekomsten af. Da jordemoderen og far kom ned og sagde, vi kunne komme op og se den lille ny, var vi dog lidt betænkelige. Hun lå der så lille at vi næsten ikke kunne se hende for sort hår. Det sorte hår beholdt hun, men det hjalp da det begyndte at krølle så vi kunne se resten af hende. Jonna var også en lille bestemt en. Hun ville synges i søvn om aftenen og det var ligemeget om man var i gang med noget andet. Efterhånden som hun blev større, skulle der flere og flere sange til så jeg var helt hæs efter seancen, men hvad gjorde vi ikke for den lille krøltop. Far byggede senge til os, de fyldte det meste af værelset med en smal gang imellem. I den ene side sov Lisse, Grethe og Sonja og i den anden side sov Arnold og Kaj. Jonna sov i en lille seng i soveværelset. Når vi var syge, fik vi lov at være i stuen eller i fars og mors seng oppe i soveværelset, hvor vi kunne se ud over vandet. Ofte faldt vi i søvn nede i stuen, radioen gik og far havde kløet os på ryggen efter tur, hvis han da ikke var faldet først i søvn. Juleaften kom Bedstefar og Bedste hos os. 2. juledag var vi hos dem og selvfølgelig var der sne hver jul!

Bedstefar havde hver jul det flotteste juletræ, da vi næsten ikke kunne være i stuen var det et lille træ, men pyntet med små huse, vandmøller og gammeldags glasting fra hans forældre. Det var en fornøjelse at genopdage disse ting hver jul. Det var fast tradition, at vi fik kål med flæsk og medister, senere æblekage. Bedste lavede god mad, især husker jeg labskovs, sødsuppe med svedsker og hendes søsterkage. Kobberformen hænger i min stue i dag.

En særlig duft sidder i min næse, mens jeg skriver dette. Når vi kom derned om aftenen, sad de altid og spiste brasede kartof-

ler. Denne duft blandet med duften af stærk the, har min næse altid haft svært ved at acceptere. Nytårsaften sad de altid og ventede på os, vi stod og gned på deres vinduer med korkpropper i lang tid, inden de overrasket skulle ud og se hvad det dog var for et piberi. Da der var familieforøgelse i vente flyttede vi senere til Ulrich Plesnersvej nr. 30 - igen en dagsrejse.

Selve flyttedagen foregik i rask trav. Far flyttede med vogn fyldt med møbler og drengebørn. Mor gik med de sidste af os den lange vej, den gik forbi bageren med flødekager og midtvejs mellem klitterne ved banen holdt mor, der var højgravid og vi andre pause i den steghede sol mens, vi nød napolionskager.

Det var en anderledes verden vi kom til. Jonna skreg hun ville ikke på malet vc, der var træk og slip. En telefon, partstelefon, hvor man kunne tage del i byens liv uden at gå udenfor en dør, mere plads, en gruekedel og en have med blomster og grøntsager. Her kom de sidste skud på stammen til: Erik og Else blev født den 10. august 1953, de blev døbt samme dag som jeg blev konfirmeret, det var jeg vældig stolt af.

Lis Sørensen

Søskende

Anne Lis Trolle, f. 14. juli 1939 Skagen.

Faddere Marius og Sofie Kyed, Chresten og Kristine Trolle.
Konfirmeret 1953. Viet Poul Sørensen, f. 2. august 1936.

Børn:

Erling Trolle Sørensen, f. 28. juli 1963. Gift med Dagny.

Børn:

Michael, f. 15. oktober 1985.

Martin, f. 2. juni 1993.



Arnold Kyed Trolle, f. 26. marts 1941 i Skagen.

Faddere Mads Kyed og Bine, Chresten og Christine Trolle.
Gift med Tove Jensen, f. 19. juli 1943.

Børn:

Jørgen, f. 2. august 1962.

Heidi, f. 17. december 1976.

Børnebørn:

Anne Katrine, f. 4. juni



Kaj Trolle, f. 13. august 1943.

Faddere Mads Kyed og Bine.

Børn:

Hanne, f. 29. oktober 1968.

Flemming, f. 16. september 1970.

Børnebørn:

Søren, f. 5. januar 1994.

Sille, f. 26. maj 1997.

Lykke. f.



Grethe Kyed Trolle, f. 18. marts 1945 i Skagen.

Faddere Mads Kyed og Bine, Chresten og Christine Trolle.
Gift med Arne Jensen, f. 8. juli 1942. Bor i Skagen

Børn:

Tony, f. 24. februar 1965. Tony gift med Lone.

Dorthe, f. 19. juni 1972. Dorthe gift med Johan.

Børnebørn:

Anne, f.

Niclas, f.

Anne, f.



Sonja Kyed Trolle, f. 18. december 1946 i Skagen.

Faddere Edith Hjort, Skagen og Christian Trolle, Sindal, Trolle (Kisse), Sindal. Gift med Peer Holm, f. 23. april 1948.

Børn:

Jan, f. 25. september 1966.

Lone, 2. september 1968.

Anette, 17. april 1970.

Louise, f. 3. juni 1977.

Anita, f. 25. april 1987.

Børnebørn:

Nicolaj, f. 18. maj 1989.

Benjamin, f. 16. juni 1993.

Vibeke, f. 19. august 1995.

Sara, f.

Signe, f.

Ida, f. 30. januar 2012

Theis, f. december 2016



Jonna Kyed Trolle, f. 11. juli 1950 i Skagen.

Faddere Mads Kyed og Bine, Chresten og Christine Trolle.
Gift med Finn Skibsted, f. 22. Juni 1945.

Børn:

Klaus, f. 28. september 1969.

Carsten, f. 4. august 1970.

Børnebarn:

Noah



Else Kyed Trolle, f. 10. august 1953 i Skagen Købstad.

Faddere Else og Andreas Jensen. Gift med Palle Vernersen, f. 6. Januar 1949 Bor i Skagen.

Børn:

Maja, f. 17 februar 1976.

Jesper, f. 1. marts 1979.



Erik Kyed Trolle, f. 10. August 1953 i Skagen Købstad.

Faddere Else og Andreas Jensen. Gift med Ingelis Hansen, f. 19. Februar 1953. Bor i Skagen.

Børn

Henrik, f. 30. September 1979.

Bettina, f. 28. december 1976.



Christian Christensen Trolle

Christian Christensen Trolle, f. 7. juni 1914, Skagen købstad.
Faddere: Maren Sofie Christensen, Skagen, Pauline Petersen,
Skagen, Snedker Christian Christensen, Skagen og Fisker Se-
verin Christensen, Skagen. Gift med Marie Kyed, f. 30. de-
cember 1939 i Skagen. Død døde 28. september 1998.
Bopæl: C. S. Møllersvej 7B Skagen, Matr. 143. Skibstømrer
25 år.

"Bufas" Kisse fik en streng opdragelse, han gik i skole hos lærer Jacobsen. Bedste var meget omsorgsfuld. Kisse måtte når de andre gik i korte bukser, stille med lange strømper på så han ikke frøs. Han skulle også have sløjfe på (nr. 2 i midten fra højre).



Børn:

Anne-Lis Trolle, gift Sørensen, f. 14. juli 1939 i Skagen.

Arnold Trolle, f. 26. marts 1941 i Skagen.

Kaj Trolle, f. 13. august 1943 i Skagen.

Grethe Trolle, gift Jensen, f. 18. marts 1945 i Skagen.

Sonja Trolle, gift Holm, f. 18. december 1947 i Skagen, død 2. maj 2006.

Jonna Trolle, gift Skibsted, f. 11. juli 1950 i Skagen.

Else Trolle, gift Vernersen, f. 10. august 1953 i Skagen.

Erik Trolle, f. 10. august 1953 i Skagen.

Sine første år tilbragte Kisse med Bedste hos hans fars familie. Da han var et par år gammel tog hans far ud at sejle og Bedste flyttede med ham til en fætter og tante i byen, det var Cresten Herluf Trolle og hans mor Maren Katrine, der boede på C. S. Møllersvej 7b. Cresten Herluf og Kristine blev senere gift. Han var vejarbejder og hun hjalp til på hotellerne med vask. Efter skoletid "sæbede" han ind hos Barber Woxnæs. Da skoletiden var overstået og Kisse skulle i lære var han kun 13 år, men hans mor fik skolen overtalt til at lade ham gå et år mere, lediggang er roden til alt ondt. Det var lange dage, og af og til skete der da også et uheld når Kantor Larsen nyste, hoste under indsæbningen. Trods dette forlangte han at blive sæbet ind af Trolle, Kisse tjente 5øre for hver indsæbning, kunderne betalte 25 øre for en barbering. De var to drenge til at deles om arbejdet der var 6-7 spytbakker der skulle tømmes hver aften og hver morgen skulle skiltet udenfor pudses, de fik 10 kr om måneden og disse forsvandt i Bedstes husholdning. Der var ikke meget tid til leg, når det skete var det under mange formaninger, han og legekammeraten naboens Poul måtte ikke gå til stranden så de blev våde, ikke til havnen så de faldt i vandet, der var mange forbud at overtræde hvad der hurtigt blev en sport. Under krigen fiskede han, senere igen arbejdede han i kompagniskab med sin far, i aktionshallen med at ise de fisk der kom ind til havnen. Da faderen ophørte med at arbejde kom Holger med i dette Og efter nogle år ophørte Kisse også. Han fik arbejde med at opbygge golfbanen "Hvide Klit"

ved Sundhedshøjskolen. Derefter var der arbejde i Skoven/Plantagerne i Kommunen, dette arbejde holdt han meget af, men valgte at gå på efterløn for at give plads for en ung mand der ellers ikke kunne blive.

Hermed begyndte et andet men lige så travlt arbejdsliv, med at passe haver, arbejde på Brøndums Hotel og meget meget mere, og her det ikke mindst vigtige for os, at være far, bedstefar og oldefar. I et par år flyttede far og mor til Sdr. Stenderup hvor Arnold havde boet nogle år, men efter 2 år tog de turen hjem til Skagen igen, far plejede sin have og havde et lille bi-job med at se efter genboens hus når de ikke var i Skagen. Da han forlod skolen som 14 årig kom han i lære hos Nippers Skibstømrerværksted, læretiden tog 4½ år og lønnen var det første år 6 Kr. om ugen, det sidste 18 kr. Svendene fik 1 kr. i timen og arbejdede fra 7 morgen til 17-18 om aftenen, efter at de var gået skulle læredrengene gøre rent og feje sammen, om lørdagene arbejdes der til kl. 14 og derefter rengøring. Under læretiden gik drengene på teknisk skole et halvt år, det andet læreår fik Kisse i præmie en kasse med tegnebestik.

Det var hårdt arbejde der skulle præsteres, et af jobbene var at pumpe vand i et cementfyrrum så der kunne dannes damp for at kunne bøje plankerne til skibene. Skibene kostede dengang 25.000 kr. at bygge, og værktøjet var Båndsav, Håndsav og Skarøkser. En dag Kisse stod i fyrrummet og pumpede vand stod pludselig kongen Christian den 10 i rummet, han besøgte af og til værkstedet, satte sin cykel ved den hvide port og spadserede rundt. I 1939 var der stor arbejdsløshed og Kisse blev sammen med 6 andre arbejdsløse sendt til B&W i København på arbejde. Dette kunne man ikke nægte, isåfald var der ingen understøttelse og det kunne de færreste klare, sådan var forholdene for alle. Han boede hos en kusine til Bedste, dennes mand var typograf, og de holdt forbindelsen vedlige senere de boede ved Gammel Strand.

Christensen og Jessen Bagh

Ane nr. 4: Bedsteforældre

Oluf Christensen, f.29. juli 1895 i Skagen. Bor Vesterbyvej 33a matr. 79a. Uddannet som fisker på Fiskerihøjskolen i Snoghøj 1924. Kutterfører 1924 af Kutter "Ebenezer" F N 110 55/65 H K. motor han var da bosiddende i Frederikshavn.

Gift med Kirstine Henriette Marie Trolle. Død 15. oktober 1984 i Hvide Sande. Alder 83 år

Oluf Christensen flyttede til Hvide Sande hvor far og mor besøgte ham på alderdomshjemmet ,når de kørte sydpå. Han ligger begravet på den lille kirkegård der ligger midt i klitterne udenfor Hvide Sande, et sted der sikkert har mindet ham meget om Skagen.

Børn:

Christian Christensen Trolle, f. 7. juni 1914.

Børn af andet ægteskab:

Oda Lerdrup Christensen.

Grethe Christensen.

Aksel Christensen.

Maggi Sofie Christensen.

Ane nr. 8: Oldeforældre

Christen Christensen, f. 1. april 1865 i Vogn, døbt 25. Maj 1865. Faddere: Pige Maren Kirstine Nielsen, Gårdmand Chr. Christensen, Peder Christensen af Vogn. Konfirmeret 20. april 1879 i Uggerby. Gift 9. oktober 1885 i Skagen til Maren Sofie Bahg Jensen. Forlovere: Peter Jensen Bahg og Niels Christian Thorsen. Død 27. februar 1916.

Chr. Christensen beskrives under en sag om hvorvidt han skulle betale for 5 alen fjæl, som værende middel af bygning, blondt hår, blå øjne godt udseende.



Ane nr. 9: Oldeforældre

Maren Sofie Jensen Bahg, f. 5. marts 1865 i Skagen. Gift med Christen Christensen, Skagen. Død 26. maj 1941 i Skagen.

Børn:

Petrea Kirstine Christensen, f. 10. januar 1886, d. 22. marts.1954.

Chresten Christensen "Kræn Bahg", f. 8. juni 1887, d. 16. Februar 1957.

Ane Christine Christensen, f. 10. oktober 1888, d. 9. februar 1972.

Marie Christensen, f. 27. april 1890, d. 14. januar 1963.

Oluf Christensen, f. 29. juli 1895, d. 15. oktober 1984.

Karen Margrethe, f. 7. september 1894, d.

Severin Christensen, f. 3. december 1884, d.

Ottine Christensen, f. 15. maj 1901, d.

Christian Christensen, f. 4. april 1903, d.

Maren Sofie Christensen, f. 28. maj 1910, d.

Ane nr. 16: Tipoldeforældre

Christen Christensen, f. 21. november 1830, døbt 29. januar 1830 i Vogn, Tolne Sogn. Konfirmeret 15. april 1848. Gift 13. december 1861 i Mosbjerg til Ane Christine Nielsen. Forlovere: Christen Christensen og Gårdmand Christen Christensen. Arbejdede som Tyende, senere Indsidder i Vogn.

Ane nr. 17: Tipoldeforældre

Ane Christine Nielsen, f. 18. januar 1842 i Skibsby. Gift 13. december 1861 med Christen Christensen. Ane arbejde som tjenestepige i Vogn.

Børn:

Ane Christensdatter, f. 1856.

Maren Christine, f. 1858.

Christen, f. 1860.

Christen Peder, f. 1864.

Chresten, f. 1. april 1865.

Karen Marie, f. 1868

Ane Christine Nielsens forældre

Ane nr . 34: 2 x tipoldeforældre

Niels Christian Andersen i Skibsby.

Ane nr. 16: Christen Christensens forældre var:

Ane nr. 32: 2 x tipoldeforældre

Christen Christensen, f. 1801 i Vogn, Tølne Sogn. Gift 18. november 1821, i Maastrup, Mosbjerg Sogn, 27 år. Arbejdede som gårdmand i Vogn Bye. Forlover, Jens Jørgensen fra Dvergetved.

Ane nr. 33: 2 x tipoldeforældre

Maren Christensdatter, f. 1796 i Maastrup, Mosbjerg Sogn, 32 år.

Gift 18. november 1829 med Chr. Christensen

Børn:

Ane Marie Christensdatter, f. 1822.

Kirstine Christensdatter, f. 1830.

Mette Marie Christensdatter, f. 1833.

Christen Christian Christensen, 1834.

Kristiane Christensdatter, f. 1836.

Jensine Marie Christensdatter, f. 1838.

Marens forældre var:

Ane nr 66: 3 x tipoldeforældre

Christen Christensen, f. 1765. Gift med Marie Andersdatter. Arbejdede som bonde og gårdbeboer i Maastrup Bye.

Ane nr. 67: 3 x tipoldeforældre

Marie Andersdatter, f. 1773. Gift med Christen Christensen.

Børn:

Christen Christensen, f. 1794.

Maren Christensdatter, f. 1796.

Anders Christensen, 1798.

Ane nr. 18: Tipoldeforældre

Chresten Jensen Bahg, f. 1. november 1835 i Skagen, døbt 10. januar 1836. Faddere, Fisker Thomas Jensens Kone Maren og Skibstømmermand Ole Christensens Kone. Gift 28. maj 1850 med Karen Margrethe Pedersen. Forlovere, Fisker Peder Sørensen og Fisker Hans Chr. Jensen Bahg. Bor 1871, matr. nr. 88 Hans Bahgsvej.

Ane nr. 19: tipoldeforældre

Karen Margrethe Pedersen, f. 30. juli 1841 i Skagen. Gift med Chresten Jensen Bahg. Død 3. januar 1939 i Skagen.

Børn:

Maren Sofie Jensen Bahg, f. 5. marts 1865.

Jensine Marie Jensen Bahg, f.30. juni 1861, d.1925. Gift med Thomas Hansen.

Peder Jensen Bahg, f. 12. juli 1873, d. 15. marts 1948.

Petrea Jensen Bahg, f. 1884, d.

Karen Margrethes forældre var:

Ane nr. 38: 2 x tipoldeforældre

Peter Sørensen, f. 24. september 1808 i Bjergby. Gift 9. september 1857 med Maren Sofie Jensdatter. Arbejdede som fisker, skipper, fyrkarl. Død 9. marts 1872.

Ane nr. 39: 2 x tipoldeforældre

Maren Sofie Jensdatter, f. 5. april 1798. Gift 9. september 1857 med Peter Sørensen, 2. ægteskab. Død 2. marts 1878.

Børn:

Karen Margrethe, f. 30. juli 1841

Mette Marie Pedersen, f. 30. juni 1839.

Maren Sofie Jensdatters forfædre var:

Ane nr. 78: 3 x tipoldeforældre

Jens Jacobsen, f. 30. september 1770. Gift 20. november 1796 med Maren Simonsdatter. Død 6. august 1841. Arbejdede som skipper.

Ane nr. 79: 3 x tipoldeforældre

Maren Simonsdatter, f. 16. oktober 1778. Gift 20. november 1796 med Jens Jacobsen. Død 20. oktober 1841.

Børn:

Maren Sofie Jensdatter, f. 5. april 1798.

Ane Kirstine Jensdatter, f. 1800.

Ane nr. 156: 4 x tipoldeforældre

Jacob Christensen, f. 13. oktober 1770. Gift i Schagen Kapel 8. juli 1768 med Ane Kirstine Rasmusdatter "Friis". Død 1. maj 1812. Arbejdede som fisker i Østerby.

Ane nr. 157: 4 x tipoldeforældre

Anne Kirstine Rasmusdatter "Friis", f. 23. oktober 1750. Gift 8. juli 1768 med Jacob Christensen. Død 11. juni 1842.

Børn:

Jens Jacobsen, f. 1770.

Christen Jacobsen, f. 1779.

Rasmus Jacobsen, f. 1773.

Maren Jacobsdatter, f. 1768.

Sophie Jacobsdatter, f. 1776.

Rasmus Jacobsen, f. 1786.

Kirsten Jacobsdatter, f. 1788.

Karen Jacobsdatter, f. 1791.

Ane nr. 158: 4 x tipoldeforældre

Simon Nielsen Klarup, f. 1735. Gift 4. november 1775 i Høyen Capel med Sofie Jensdatter. Død 4. juli 1786.

Ane nr. 159: 4 x tipoldeforældre

Sophie Jensdatter, f. 1744. Gift 4. november 1775 med Simon Nielsen Klarup. Død 8. september 1822.

Børn:

Maren Simonsdatter

Ane nr. 312: 5 x tipoldeforældre

Chresten Laursen, f. 1710. Gift 17. november 1747 med Sophie Jacobsdatter. Død 20. oktober 1792.

Ane nr. 313: 5 x tipoldeforældre

Sophie Jacobsdatter, f. 1721. Gift 17. november 1747 med Chresten Laursen. Død 16. september 1792.

Børn:

Jacob Christensen.

Laurs Christensen, hos denne boede forældrene Chresten Laursen og Sophie Jacobsdatter i 1787. De var da henholdsvis 76 og 69 år gamle.

Ane nr. 314: 5 x Tipoldeforældre

Rasmus Lauritzen Friis, f. 20. november 1706. Gift 16. maj 1734 med Kirsten Jensdatter Pool. Død 23. oktober 1774.

Ane nr. 315: 5 x tipoldeforældre

Kirsten Jensdatter Pool, f. 16. marts 1708. Gift 16. maj 1734 med Rasmus Lauritzen Friis. Død 2. februar 1791.

Børn:

Anne Kirstine Rasmusdatter Friis, f. 23. oktober 1750, d. 11. juni 1842.

Karen Rasmusdatter Friis, f. 19. november 1734, d. 8. august 1808.

Maren Rasmusdatter Friis, f. 17. maj 1737, d. 28. august 1737.

Chresten Rasmussen Friis, f. 12. oktober 1738, d. 17. oktober 1738.

Ane nr. 628: 6 x tipoldeforældre

Laurids Jensen Friis, f. 8. april 1669. Gift med Maren Rasmusdatter. Død 8. juli 1741.

Ane nr. 629: 6 x tipoldeforældre

Maren Rasmusdatter, gift med Laurids Jensen Friis.

Børn:

Jens Lauridsen Friis, f. 1700, død 2. december 1770.

Rasmus Lauridsen Friis, f. 20. november 1706, død 23. oktober 1774.

Ane nr. 1256: 7 x tipoldeforældre

Jens Jensen Friis, gift 12. juli 1657 med Johanne Christensdatter. Død 4. september 1685.

Ane nr. 1257: 7 x tipoldeforældre

Johanne Christensdatter, gift med Jens Jensen Friis.

Børn:

Laurids Jensen Friis.

Ane nr. 36: 2 x tipoldeforældre

Jens Christensen Bahg, f. 1. januar 1792 i Skagen. Gift 20. januar 1833 med H.C. Hansdatter, hans 2. ægteskab. Arbejdede som skibstømrer. Død 5. maj 1837 i Skagen.

Ane nr. 37: 2 x tipoldeforældre

Hansine Christiane Hansdatter, f. 23. maj 1802 i Skagen. Gift 20. januar i Skagen, hendes første ægteskab. Død 20. marts 1862.

Børn:

Chresten Jensen Bahg, f. 1835.

Hansine Christianes forfædre var

Ane nr. 74: 3 x tipoldeforældre

Hans Christian Nielsen, f. 17. april 1768. Gift 13. november 1796 i Skagen med Anne Marie Sørensdatte ”Thrane”, 2. ægteskab. Død, forlist 3. november.

Ane nr. 75: 3 x tipoldeforældre

Anne Marie Sørensdatte ”Trane”, f. 13. november 1772. Gift 13. november 1796 med Hans Christian Nielsen, 1. ægteskab. Død 22. september 1841.

Børn:

Niels Hansen, f. 7. september 1788.

Anders Hansen, f. 1. januar 1794.

Rasmus Hansen, f. 1. november 1795.

Søren ”Trane” Hansen, f. 30. juli 1797, d. 11. oktober 1797.

Ane Cathrine Hansdatter, f. 16. december 1798, d. 27. februar 1876.

Hansine Christiane Hansdatter, f. 23. maj 1802, d. 20. marts 1862

Hansine Christiane Hansdatter forfædre var

Ane nr.148: 4 x tipoldeforældre

Niels Helgesen Groth, f. 1700. Gift 2. august 1754 med Karen Rasmusdatter Schierp, 2. ægteskab. Død 11. december 1770.

Ane nr. 149: 4 x tipoldeforældre

Karen Rasmusdatter Schierp, f. 23. november 1726. Gift 2. august 1754 i Skagen med Niels Helgesen Groth. Død 9. april 1786.

Børn:

Anders Nielsen, f. 5. januar 1755.

Else Marie Nielsdatter, f. 22. juli 1756, d. 27. august 1822.

Maren Nielsdatter, f. 24. september 1759, d. 12. august 1823.

Hans Christian Nielsen, f. 9. marts 1763, d.

Hans Christian Nielsen, f. 17. april 1768, d. 3. november 1802.

Ane nr. 150: 4 x tipoldeforældre

Søren Thomasen Thrane, f. 4. december 1729. Gift 17. oktober 1760 i Skagen med Ingeborg Pedersdatter ”Starholm”. Død 16. januar 1744.

Ane nr. 151: 4 x tipoldeforældre

Ingeborg Pedersdatter ”Starholm”, f. i Bunken. Gift 17. oktober 1760 i Skagen med Søren Thomasen Thrane, 1. ægteskab.

Børn:

Ole Sørensen Thrane, f. 13. juli 1762, d. 3. februar 1830.

Peder Sørensen Thrane, f. 10. august 1766, d. 13. april 1845.
Thomas Sørensen Thrane, f. 25. september 1763, d. 15. august 1828.

Christopher Sørensen Thrane, f. 1. januar 1770, d. 21. juli 1771.

Anne Marie Sørensdatte Thrane.

Ane nr. 298: 5 x tipoldeforældre

Rasmus Sørensen Schierp, f. 30. juni 1693. Gift 12. september 1723 med Maren Jensdatter. Død 11. maj 1764.

Ane nr. 299: 5 x tipoldeforældre

Maren Jensdatter, f. 1684. Gift med Rasmus Sørensen Schierp. Død 20. januar 1761.

Børn:

Else Rasmusdatter Schierp, f. 28. september 1725, d. 1752.

Karen Rasmusdatter Schierp, f. 23. november 1726, d. 1781.

Ane nr. 300: 5 x tipoldeforældre

Thomas Christophersen Thrane, 1695. Gift med Helvig Nielsdatter, 3. ægteskab. Død 3. december 1769.

Ane nr. 301: 5 x tipoldeforældre

Helvig Nielsdatter, f. 26. august 1702. Gift med Thomas Christoffersen Thrane. Død 30. december 1757.

Børn:

Anna Thomasdatter, f. 22. april 1725, d. 28. oktober 1798.

Thomas Thomsen Thrane, f. 23. november 1727, d. 30. april 1786.

Søren Thomasen Thrane, f. 4. december 1729, d. 16. januar 1774.

Kirsten Thomasdatter, f. 23. marts 1732, d. 21. maj 1732.

Kirsten Thomasdatter, f. 5. juli 1733, d. 21. juni 1803.

Christopher Thomsen Thrane, f. april 1737.

Anna Marie Thomasdatter, f. 22. november 1739.

Anders Thomsen Thrane, f. 3. december 1741.

Ane nr. 596: 6 x tipoldeforældre

Søren Rasmussen Schierp, f. 26. december 1653. Gift 14. september 1694 med Ingeborg Madsdatter. Død 19. oktober 1706.

Ane nr. 597: 6 x tipoldeforældre

Ingeborg Madsdatter, f. 28. december 1655. Gift med Søren Rasmussen Schierp.

Børn:

Rasmus Sørensen Schierp, f. 30. juni 1693.

Johanne Sørensdatter Schierp, f. 1. november 1698.

Ane nr. 602: 6 x tipoldeforældre

Niels Thomesen "Himmelboe", gift 17. november 1701 med Maren Jacobsdatter.

Ane nr. 603: 6 x tipoldeforældre

Maren Jacobsdatter, f. 8. juli 1671.

Børn:

Helvig Nielsdatter, f. 26. august 1702, d. 30. december 1757.

Johanne Nielsdatter, f. 2. februar 1705.

Anna Nielsdatter, f. 13. oktober 1705.

Maren Nielsdatter, f. 25. oktober 1711, d. 22. april 1777.

Jacob Nielsen, f. 18. april 1713.

Ane Nielsdatter, f. 12. januar 1717.

Maren Jacobsdatter forældre:

Ane nr. 1206: 7 x tipoldeforældre

Jacob Bertelsen, gift 30. august 1657 med Maren Jørgensdatter. Han arbejdede somkæmner i Skagen. Blev Borger i 1752.

Ane nr. 1207: 7 x tipoldeforældre

Maren Jørgensdatter, gift med Jacob Bertelsen. Født 1633, død 30. januar 1709.

Børn:

Maren Jacobsdatter, f. 1658, d. 3. februar 1660.

Bertel Jacobsen, f. 28. marts 1660, d. 21. februar 1728.

Iver Jacobsen, f. 6. august 1662.

Anne Jacobsdatter, f. 12. juli 1668.

Maren Jacobsdatter, f. 8. juli 1671.

Ane nr. 72: 3 x tipoldeforældre

Chresten Jensen Bahg, f. 7. september 1766. Gift 3. oktober 1790 i Råbjerg Kirke med Karen Jensdatter. Forlovere, Jens Bag af Skagen, Jens Eriksen af Bunken. Bopæl i 1838 på matr. Nr. 224. Arbejdede som skibstømrer. Død 18. marts 1839.

Ane nr. 73: 3 x tipoldeforældre

Karen Jensdatter, f. 1. februar 1767. Gift 3. oktober 1790 med Chresten Jensen Bahg. Død 25. januar 1839.

Børn:

Jens Christensen Bahg.

Karen Jensdatters forældre var:

Ane nr. 146: 3 x tipoldeforældre

Jens Christensen, Gift 23. september 1794 i Råbjerg Kirke med Anna Thomasdatter. Arbejdede som bonde og fisker.

Ane nr 147: 3 x tipoldeforældre

Anna Thomasdatter, f. i Bunchen ca 1737. Gift 23. september 1764 med Jens Christensen.

Børn:

Karen Jensdatter, fra mandens første ægteskab.

Erich Jensen, f. 1769, fra mandens første ægteskab, enkelt matros.

Chresten Jensen, f. 1783.

Karen Jensdatter, f. 1779.

Maren Jensdatter, f. 1781.

Anna Jensdatter, f. 1773.

Ane nr. 144: 3 x tipoldeforældre

Jens Sørensen Bahg, f. 14. august 1739. Konfirmeret 1755 i den Tilsandede Kirke. Trolovet 16. august, forlover, Chresten Chrestensen Bag. Gift 18. oktober 1765 i Høyen Capel med Ellen Jensdatter. Arbejdede som skibstømrer. Død 27. oktober 1808.

Ane nr. 145: 3 x tipoldeforældre

Ellen Jensdatter af Raaberg Sogn. Født 1731. Gift 18. oktober 1765 med Jens Sørensen Bahg, 2. ægteskab. Død 27. juli 1789.

Børn:

Christen Jensen Bahg, f. 7. september 1766.

Ifølge Folketællingen 1787, boede hos dem Jens Sørensen Bags søstre, Maren Sørensdatter Bag, 44 år, der ernærede sig ved syning og Maren Sørensdatter Bag, 46 år og uden næring.

Ane nr. 288: 4 x tipoldeforældre

Søren Christensen, f 18. januar 1705. Gift 7. november 1738 med Johanne Jensdatter "Møller". Arbejdede som tømmersmand. Død 16. juni 1777.

Ane nr. 289: 4 x tipoldeforældre

Johanne Jensdatter "Møller", f. 1706. Gift 7. november 1738. Død 22. august 1769.

Børn:

Jens Sørensen Bag, f. 6. august 1739, d. 27 oktober 1808.

Maren Sørensdatter Bag, f. 9. marts 1740, d. 30. december 1808.

Karen Sørensdatter Bag, f. 1742.

Chresten Sørensen Bag, f. 1743, d. 10. marts 1820.

Maren Sørensdatter Bag, f. 2. februar 1744, d. 10. januar 1816.

Ane nr. 576: 5 x tipoldeforældre

Christen Sørensen Bag, f. 22. december 1652. Gift 20. juni 1684. Arbejdede som skibsbygger. Død før 1707.

Ane nr. 577: 5 x tipoldeforældre

Johanne Madsdatter, f. 7. juli 1653. Gift 20. juni 1684 med Christen Sørensen Bag.

Børn:

Maren Chrestensdatter Bag, f. 6. marts 1685.

Caren Chrestensdatter Bag, f. 4. april 1688.

Ingeborg Chrestensdatter Bag, f. 20. december 1689, d. 9. marts 1690

Johanne Chrestensdatter Bag, f. 25. februar 1691.

Søren Christensen Bag, f. 28. februar 1696.

Søren Christensen Bag, f. 18. januar 1705,

Johanne Madsdatters forældre:

Ane nr. 1154 og 1155: 6 x tipoldeforældre

Mads Nielsen, gift med Maren Christensdatter.

Børn:

Johanne Madsdatter.

Ane nr. 1152: 7 x tipoldeforældre

Søren Christensen Bag, f. 1618. Gift 7. maj 1648 med Karen Jensdatter, 5. Søndag efter Påske. Arbejdede som skibsbyggermand. Død 26. juni 1669.

Ane nr. 1153: 7 x tipoldeforældre

Karen Jensdatter, f. 1571, begravet 2. december 1657. Gift 7. maj 1648 med Søren Christensen Bag, 5. Søndag efter Påske. Børn.

Niels Sørensen Bag, f. 21. februar 1649

Lauritz Sørensen Bag, f. 19. marts 1651, d. 12. oktober 1707.

Christen Sørensen Bag, f. 22. december 1652.

Johanne Sørensdatter Bag, f. 5. maj 1654.

Jens Sørensen Bag, f. 22. februar 1656.

Thomas Sørensen Bag, f. 16. december 1657, d. 12. september 1659.

Thomas Sørensen Bag, f. 27. november 1659.

Maren Sørensdatter Bag, f. 25. august 1661, d. 10. maj 1724.

Anders Sørensen Bag, f. 4. marts 1664.

Knud Sørensen Bag, f. 13. maj 1666, d. 20. september 1724.

Ane nr. 2304: 8 x tipoldeforældre

Chresten Bag, f. omkring 1590. Arbejdede som bådebygger.

Børn:

Søren Christensen Bag.

Trolle

Ane nr. 5: Bedsteforældre

Kristine Henriette Marie Trolle, f. 17. oktober 1889 i Sindal. Faddere, Moder Charlotte Wilhelmine Trolle, Pigen Kirsten Christoffersen, Husmand Karl Pedersen, Fjelsted og Tjenestekarl Jeppe Nielsen. Konfirmeret 4. oktober 1903 i Sindal. Gift 19. marts 1916 i Skagen Købstad med Cresten Herluf Trolle. Forlovere, Arbejdsmand Harald Balstimisis, Pedersen, Arbejdsmand Christian og William Trolle.

Bopæl: C. S. Møllersvej 7B matr.143 Skagen

Børn:

Klara Nielsen, f. 21. april 1909, d. 25. oktober 1915 i Sindal.
Christian Christensen Trolle, f. 7. juni 1914 Skagen. (Ane nr. 2), d. 28. september 1998 i Skagen.

Kristine Henriette Marie er født den 17. oktober på Slotved fattiggård ved Sindal hvor hun boede sammen med sin mor og søster Karoline Juliane, i 1895 kom der også en bror til, Herluf William.

I folketællingen 1911 boede de stadig på gården, der var plads til mange mennesker, den lå meget smukt i udkanten af Slotved skov. Gården var firlænget med en brostensbelagt gårdsplads som man kan se rester af endnu, gården blev rakt ned ca. 1916 da de ældre der var tilbage begyndte at få aldersrente der gav dem mulighed for at de kunne leve deres eget liv. Gården blev købt af en privatmand, af de mursten der kunne bruges blev der bygget et nyt stuehus med takkede gavle, en lade der ligger der hvor fattiggården lå i udkanten af skoven efter den gamle kirke og præstegård, en køretur værd. Børnene derfra kom tidlig andre steder hen at tjene, Karoline Juliane kom til Tornby, og Bedste, Kristine tjente i 1906 hos Sognefogeden i Sindal.



Hun kom derfra til Asdal fattiggård som tjenestepige, da hun var 19 år kom der en ny tjenestekarl og Kristine blev gravid og fik den 21. april 1909 en pige der blev døbt Klara Nielsen og boede hos Kristines mor, Charlotte Wilhelmine i Sindal.

Hvor Kristine arbejdede / boede i de foreliggende år, ved jeg ikke men et postkort fra hende til sin mor og Klara er afsendt fra Skagen hvor hun nu arbejdede på Badehotellet på Grenen. Her fandt hun en veninde, hun indvilligede i at tage til bal med veninden, hendes kæreste og en af hans kammerater, på denne måde lærte hun Oluf Christensen at kende og de fire blev ved med at holde sammen. Da far blev født fik de andre en pige og de gik sammen i skolen. Kirstine boede i Oluf Christensens hjem med far, han blev født 7. juni 1914, den 25. oktober 1915 døde Kristines andet barn der opholdt sig hos moderen, hun døde på Hjørring sygehus, hun var da 7 år. Måske havde hun ikke fortalt om pigen det ved jeg ikke, Oluf Christensen tog ud at sejle og Kristine flyttede til en tante og fætter på C. S. Møllersvej og hun blev året efter gift med fæteren Christen Herluf Trolle.

Bedstefar Trolles fritidsinteresser var hans dyr, han har haft duer, kaniner, hund, kat og han har haft en båd ved havnen ved navn Kristina. Ellers var han på arbejde ved vejvæsnet, han er opvokset i huset de boede i, det var meget lille men er der hjerterum er der husrum.

Ane nr. 11: Oldeforældre

Charlotte Wilhelmine Trolle, f. 1. februar 1852 i Skagen. Faddere, Karen Marie Jakobsen, Chr. Jakobsen og Fisker Jacob Jakobsen, alle Skagen. Konfirmeret 6. oktober 1868 i Skagen og 28 Januar i Elling Kirke. Forlovere, Thor Albinus Jørgensen og Carl Ludvig August Trolle, Napstjert. Død 16. maj 1917 i Sindal. - Notat i Kirkebog: Fraskilt kone. Arbejdede som tjenestepige i Elling.

Børn:

Caroline Juliane Sørensen, f. januar 1888.

Karoline Juliane Sørensen af Sørensen, f. 9. marts 1888.

Kristine Henriette Marie Trolle, f. 14 Oktober 1889.
William Herluf Trolle, f. 14. august 1895.

Charlotte Wilhelmine har sikkert arbejdet i Skagen eller opland fra hun var 14 år, måske før. Jeg finder hende i Elling Kirkebog den 4. november 1871, hvor der står i Tilgangslisten at hun er ankommet til Elling sammen med Carl Ludvig August Trolle og William Waldemar Trolle den 1. november er kommende fra Skagen for at tiltræde ny plads på skiftedagen. Den 1. maj 1872 er alle tre afgået til Skagen på besøg og startet i ny plads i Elling dagen efter. Den 4. november 1872 er der i Åsted Kirkebog noteret at Charlotte er ankommet 1 November med en større gruppe til Kvissel den 1. november. Charlotte blev gift med Kristen Kristian Sørensen i Elling Kirke, han var skrædder og født 9. februar 1858 på Jerup Hede. De fik en datter, efter kirkebogen er hun født i Frederikshavn og også døbt her. Fadderne var: Pige Ulrikke Nielsen, Pige Jette Trolle, Skomager Ole Thomsen, Tømrer Niels Christensen. Barnet døde 19. august 1882 og i kirkebogen står der et notat: Datter af "Udvandret" Skrædder Kresten Kristian Sørensen og Hustru Charlotte Wilhelmine Trolle der tjente i Kvissel hvor barnet døde 7½ mdr. gammel. Hvor manden er udvandret hen, ud af sognet? eller til udlandet, jeg kan ikke finde ham i udvandrersarkivet, men da han ingen betydning har for det videre forløb, må han hvile i fred. Kirkebogen i Skæve viser at den 9. marts blev Karoline Juliane Sørensen døbt i Skæve, ifølge bogen kom moderen fra Voer Sogn og forlod straks sognet. Hun er taget til Mosbjerg/Sindal hvor hendes mands fødestedsogn hører ind under, de havde i såfald forsørgelsespligt for hende, hun kom på fattiggården "Slotved" hvor året efter vores bedste Kristine Henriette Marie blev født. I 1995 blev William Herluf født, Charlotte boede på gården i flere år, der var ikke andre muligheder for en enlig mor i de tider. Der boede på det tidspunkt 20 mennesker på den store gård, heraf var de elleve børn. Da der ved lov blev indført aldersrente og social understøttelse, blev gårdene lukket, Slotved dog først i 1916. I folketællingen 1911 står der følgende notat: Husbe-

styrerinde Charlotte Wilhelmine Trolle og barn Klara Nielsen boende hos Jens Peder Christensen, daglejer ved landbruget. De boede i 1912 i et lille hus i Mosbjerg der blev kaldt Tværkær. Ingen der havde modtaget offentlig hjælp måtte gifte sig før refundering af hjælpen, fattigvæsnets og det sociale krav gik før alt andet, denne lov blev først ændret i 1969. Ved hendes død står der i Sindal Kirkebog ”Fraskilt Kone fra Tværkær Datter af Karen Marie Jacobsen i Skagen. ”Forældrene blev jo først gift 3 år efter hun blev født.

Karoline Juliane blev gift med Slagter Mathisen i Hjørring.

Ane nr. 22: Tipoldeforældre

Ernst Julius Trolle, f. 11. juni 1828 i Thisted. Faddere, Johan Philip Hancke, Else Thomasdatter Torp, Marie Schophuus og Købmand Mads Møller. Forlovere, Første gang: Peder Andersen Kruse og Christen Eskildsen. 2 gang: Snedker Peder Eskildsen og Vådbindermand Martin Christensen. Konfirmeret 30. april 1843 i Skagen Købstad. Gift 11. februar 1855 i Skagen Købstad og sogn med Karen Marie Jacobsdatter. Arbejdede i 1843 snedkerlære og 1855 snedker, møllerkarl, Politii og Arrestforvarer til 1868. Død 23. oktober 1874 i Skagen.

Børn:

Johan Christian Ernst f. 21. oktober 1850, d. 1. juli 1926.

Charlotte Wilhelmine, f. 1. februar 1852, d. 16. maj 1917.

William Waldemar, f. 10. marts 1855.

Carl Ludvig August, f. 30. august 1856, d. 22. marts 1910.

Nicoline Ernestine, f. 6. august 1859.

Christian Janus, f. 10. august 1861.

Jette Marie, f. 17. februar 1864.

Herluf Trolle, f. 17. februar 1866, d. 2. februar.

Ernst Julius er født i Thisted 11. juni 1828 ifølge kirkebogen kom begge forældre fra København 7. juni 1828 blev forældrene gift. I 1832 finder jeg at familien bor i Sæby hvor han må have gået i skole da de i folketællingen 1840 stadig befinder sig i Sæby. Det næste livstegn er i Skagen hvor han bliver konfirmeret. Han kom i snedkerlære i 4 år, derefter arbejdede



han som møllerkarl hos Søren Møller til han solgte møllen i 1850, der går mange historier om Ernst Julius og de fleste er heldigvis nedskrevet og jeg vil genfortælle nogle af dem jeg har fundet, derfor ifølge ”Jens Tønnesens Bog det forsvundne Skagen fortæller” : Han arbejdede sammen med Jens Møller og Pier Eskildsen, Jens Møller var let og smidig, Pier lun og rolig, fuld af gavtyvestreger, som Jens var mester for at udføre, og som regel gik det ud over Trolle.

Engang blev de enige om at han skulle have en dukkert, og det gik let og naturligt til: Trolle sov i en indelukket seng med et sengebånd over til at tage fat i, når han ville vende sig i sengen. Det løste Jens ned til Pier, som havde stropet en tilproppet flaske fuld af vand ind, således at sengebåndet blev bundet til proppen og ved flaskens bund en strop, så flasken kunne hænges op i en krog, der var bestemt til sengebåndet . Det blev gjort, og de sørgede jo for at Trolle var den, der var først færdig til at ”krybe i kassen”. Da det var sket, og han et øjeblik efter som sædvanlig trak i sengebåndet, lød der ligesom et dumpt skud, det var proppen, efterfulgt af flere kluk, medens flaskens indhold fossede ned over Trolles hoved. Han bar dog ikke nag, da Peder Eskildsen var forlover ved hans bryllup. Da han fik arbejde hos Søren Møller på møllen lærte han sin kone at kende, Karen Marie Jacobsen Knæp. De nåede at få 3 børn inden de blev gift, Karen Marie var gammel nok men Ernst Julius var endnu ikke fyldt 25 år og ifølge kirkebogen for Skagen står der under ”Viede” 1850 Nr. 8 : ”Ungkarl Snedkerlærling Ernst Julius Trolle født 11. juni 1828 Søn af afgangne Toldbetjent Johan Christian Ernst Trolle og Johanne Marie Henriette Witten (Wilhelmsen) Og Pige Karen Marie Jacobsen født 20. august 1822. Datter af afgangne Fisker Jacob Jacobsen Knæp og Johanne Margrethe Christensdatter:

På grund af Omstændighederne er Tillysningen udsat indtil det ifølge forordningen af 30. april 1824 § 3 omtalte under 20. juni 1850 af Sognepræsten forlangte værgemåls Samtykke er forhvervet. Faderen var død på det tidspunkt og moderen levede i København som syerske. Fra snedkerlæren fik han arbejde i mølleriet og blev senere politibetjent og arrestforvarer

og fik bopæl i Rådstuehuset. Han blev også strandfoged, og da "Smørmaj" strandede, var det hans kone "Trollekaren", som folk der løb til nordstrand for at redde en drittel smør, passerede mens hun siddende på en sådan, råbte efter dem: "Det har såmænd ingen hastværk, der er nok til os aal". Jens Tønnesen har skrevet meget om vor forfader og hans omgivelser og følgende har jeg citeret fra hans bøger: "Raadstuen stod ved St. Laurentiivej nr. 139, over for Lunds Alle på det sted, hvor "Marienlund" nu ligger. I de tider, omkring 1846, var der ingen hovedvej, højst et par sandede Hjulspor og en stor, bred Klit bevokset med Marehalm, og på den stod raadstuen, nord for Markedspladsen. Det var ikke byens første Raadstue, men den første, hvori man søgte at samle det, Borgerne var fælles om, bl.a. Borgervæbningen og Brandvæsenet. Huset blev lavet lidt om indvendig, det havde været en fiskers hus og blev benyttet til rådhus til 1868. Længden opgives til 13 Fag Ege Bindingsværk, efter Datidens Størrelse på et Fag bliver det ca. 33 Alen; det var 10 Alen bredt, tækket med Tegl, og Strå, og på Nordsiden førte en Trappe op til Indgangen til Arrestforvarerens lille Lejlighed, som optog cirka den østlige Fjerdedel af Huset og bestod af Bryggers og Køkken i Husets nordre Side og 2 Stuer mod Syd.

På Sydsiden var den omtalte firkantede Platform foran Døren, som førte ind til en mindre, hvorfra man til højre gik ind i i Tingstuen, der stødte op til Arrestforvarerens Lejlighed og var cirka 10 Alen bred og 13 Alen lang skilt på langs ved en lav skranke; inden for den stod et bord med Forsæt langs Siderne og en stol for enden, som i Datidens Vesterstuer. Det var alt sammen pænt og ordentligt, da det blev indrettet, men har jo nok været noget havareret, som Camillo Brun skriver, da han var på besøg 60 år senere, og jeg har tydeligt kunnet høre på mine gamle Venners Beretninger, at det ikke gik så højtideligt til, snarere lystigt, når Salen ikke var i Brug, og det var den kun sjældent. Derimellem hændte det tit, at de unge tog sig en Svingom uden for Skranken, mens Arrestforvareren, som også var Politi, sad inden for på Bordet og spillede på Redekam." det kunne han blive ved med længe, når han endelig fik

den anbragt i sit store Skæg”, har jeg hørt fortalt flere Steder. Ud mod vejen var der 8-9 trappetrin hvor Trolles sorte Polle holdt vagt, fra Gangen førte en Dør til venstre ind til et Værelse, hvor alt til Brandvæsenet henhørende opbevaredes, og Vest derfor var et knap så stort Rum til Borgervæbningens Våben og øvrige udstyr. På Søndre Side var der en Dør ind til Trolles Lejlighed og til Ligstuen i Sydvest. Lig der kom i land på Stranden - Avisen og ”di fin Folk kalder dem Strandvaskere, et væmmeligt Navn - blev lagt derind; der stod altid 3-4 sorte Ligkister parat.” I byfoged Frichs tid var huset ved at være meget simpelt. Som et eksempel kan nævnes en dag under rettergangen, Arrestforvarerens kone Karen havde et ærinde på loftet og var kommet hen over retssalen. Da brast et af loftbrædderne under hende som følge af ælde og træormenes angreb, og hendes ene ben stak igennem ned i salen. Spørgsmålet er så, om retten har kunnet holde sig alvorlig. De væsentligste af arrestanterne var gerne nogle landstrygere, som havde givet sig af med at betle (tigge), og for denne forseelse kunne de blive sat i arresten i nogle dage. Forholdene var ellers meget gode. Karen sørgede godt for dem, og til gengæld fik arrestanterne lov at gå i heden efter lyng eller til stranden efter fisk og pinde til madmoderen. Men en dag gik det alligevel galt. Et par arrestanter var blevet enige om at stikke af, og som følge af husets dårlige forfatning, trykkede de et af bindingsværkets murfelter ud og spadserede vesten ud af byen. Byfogeden var ilde stillet, idet arrestforvarer Trolle var en gammel mand, som var ude af stand til at optage forfølgelsen, hvorfor byfogden sendte bud til strandfogden Carl Mariager om at fange flygtningene til hest. En Gammel fisker Mads Peder, fortæller: Jeg husker Skrywwer Niels, han sad ikke mere fast, end at han hver dag i en uges tid gik med mig og den gamle i heden og hjalp os med at bygge et færehus. Niels var søn af ”Skrywveren” Skrivers Niels Kjelder der holdt børneskole i sit hjem i Østerby overfor Anchers, sønnen gik ikke i faderens fodspor, nej han blev efterhånden så dyr for kommunen at holde på kost at der skiltes sammen til en billet til Amerika og her blev skrywwer Niels sendt til, han døde som gammel mand derovre men

hvordan hans liv formede sig er der ingen der ved. Om foråret tog rebslageren fat. Han havde sin bane, hvor der var en jævn plads imellem klitterne, og der skulle gerne være nogen længde ved den, idet der skulle begyndes med 150 fv. Tråde for at give 100 fv. lang reb. Det kunne nok være besværligt for folk, som var vant til at gå som de ville, pludseligt at skulle gå en omvej på 150 fv., og det var derfor også skik, at man smøg sig ned under trådene, men det skulle man være forsigtig med, idet trådene tog fat i, hvad der kom for og tvandt ind. Således gik det den gamle Trolle, der var ude med Trommen, når noget skulle offentliggøres og han ville også under trådene. havde et meget stort, rødt skæg, og vinden førte dette til trådene. De to gamle mænd som kørte, passede deres dont og bemærkede ikke det der skete, men blev ved med at køre, og trådene blev ved med at vinde ind på skægget. Da man omsider fik mændene stoppet, var hele den ene side af skægget kørt ind, og man måtte skære en del af for at frigøre manden. Denne episode foranledigede ”Per Flæsk” som havde et horn i siden på Trolle til at digte en lille Vise”.

*Dit skæg, dit skæg
Det må du tage ind,
Ellers er jeg bange for
Det blive kan til spind.*

*For i Kren Nielsens bakker
Det fik så fæle takker,
Dinge, linge linge ling,
Thomas Krensen kør omkring.*

Citat slut.

Vores forfader Trolle har også været lidt af en provo, i Skagen Rådstueprotokol fandt jeg dette notat angående et valg til Borgerrepræsentationen i 1866:

Under Walghandlingen indlagde Walgbestyrelsens Medlem, Walter, Protest imod, at Politibetjent Trolle, som uden at være

Walgeberrettiget opholdt sig i Walglokalet, skrew Stemmesedlen for wælgerne, og påstod, at forsaauidt nogen wælger ikke selv kunde skriwe men desuagtet ønskede at afgiwe Stemmeseddel, burde han henwende sig til andre wælgere, eller til walgbestyrelsen for at få de Nawne opskrewne, som han dicterede.

Formanden mente, at det efter Lowgiwningen ikke kunde accepteres.

De to owennævnte Mænd, nemlig Kjøbmand Krohg og exam. Jur. Kjelder blev derefter erklærede for walgte til Medlemmer af Borgerrepræsentationen for et Tidsrum af 6aar, nemlig til Udgangen af Aaret 1872.

Ernst Julius og Karen Marie dannede en stor familie og jeg vil her gengive det jeg har fundet frem til:

- A. Johan Christian Ernst, f. 21. oktober 1850, d. 11. juli 1926.
- B. Charlotte Wilhelmine, f. 1. februar 1852, d. 16. maj 1917 (oldemor).
- C. William Waldemar, f. 10. marts 1855.
- D. Carl Ludvig August, f. 30. august 1856, d. 22. marts 1910 (bedstefar Trolles far).
- E. Nicoline Ernestine, f. 6. august 1859.
- F. Christian Janus, f. 10. august 1861.
- G. Jette Marie, f. 17. februar 1864.
- H. Herluf Trolle, f. 17. februar 1866, d. 20. februar 1939.

A. Johan Christian Ernst blev Strandfoged og Skorstensfejer. Gift med Line Hansen den 21. november 1873 i Skagen.

Deres børn var:

- 1. Jensine Kathrine, f. 9. oktober 1873, d. 10. januar 1891, ugift, 17 år.
- 2. Ernst Julius Trolle, f. 3. august 1875, d. 1. april 1941. Gift med Laura Petrea Eskildsen Larsen. Ernst Julius var skomager og skorstensfejer og boede ”Under Elme- ne” på Anchersvej.

De fik 4 børn:

Christian Ferdinand, f. 25. august 1898, d. 5. oktober 1962,

gasværksarbejder, gift med Karoline Marie Knudsen.

Erna Johanne, f. 12. november 1901, d. 1992, gift med Jens Fredborg Fedder.

Børn:

Niels Juel.

Minna Ingrid.

Christa Adeline, f. 18. marts 1900, d. 1970, gift med Erling Sørensen.

Arthur Sophus, f. 20. oktober 1903, d. 1964, var skomagermester, gift med Emma Kathrine.

Børn:

Finn.

Rigmor.

Birgith.

3. Marie Caroline, f. 21. november 1878, d. 7. januar 1972, gift med Janus Albert Nielsen, der arbejdede som malermester.

4. Plejebarn Ernst Julius Trolle, (moder Jette Marie Trolle), f. 21. august 1886, d. 17. april 1978, gift med Marthine Kirstine Kristensen.

Børn:

Mette Trolle.

B. Vores oldemor Charlotte Wilhelmine er omtalt andetsteds.

C. William Waldemar, blev avlsbruger på Læsø i Østerby. Han døde 3. april 1943, gift med Karoline Dorthea, f. i Østerby. De blev gift 20. oktober 1878.

Børn:

Søren Jesper, f. 1883?

Ernst Julius, f. 6. september 1878, d. 1961.

Ane Johanne, f. 27. marts 1885.

Marie Kathrine Sofie f. 28 Juli

Johan Christian, f. 3. januar, d. 1971

Wilhelmine.

Citat fra bog om Læsø:

En repræsentant for det gamle Læsø var Julius Trolle der i

1958 var 80 år når man kom forbi hans hus, der lå lidt øst for byen standsede man op for at se på det gamle hus. Det var som om tangtaget støttede på det grønne græs, og først når man var helt henne fik man øje på den smalle stribe bindingsværksvæg, der bar på vægten af mange læs århundrede gammelt tag. Sammen med sønnen Stoklund Trolle, sad Julius Trolle og drak formiddagskaffe i køkkenet, han mistede sin hustru for fem år siden, men sønnen var hjemme hos ham det meste af tiden. Foruden Stoklund var der en søn og datter til, men de havde for længst forladt reden. Efter konfirmationen havde Julius Trolle sejlet i mange år på Skagen Rev Fyrskib og blev til sidst fisker fra Læsø.

D. Carl Ludvig August Trolle vor bedstefar Trolles far, f. 30. august 1856, d. 17. marts 1910, gift med Maren Cathrine Christensen fra Napstjært, d. 10. juni 1933. Hun var datter af Chresten Madsen og Gertrud Cathrine Thomasdatter, Napstjært. Faddere ved hans dåb var: Inge Jacobsen, Mette Johanne Jacobsen, Jacob Jacobsen, Christian Jacobsen. Han blev konfirmeret 14. maj 1870 og tog sammen med søsteren Charlotte Wilhelmine (oldemor) og broderen William Waldemar rundt i det nordlige Vendsyssel for at arbejde. Blev gift i Jerup med Maren og boede i Jerup og Elling som indsidder da det første barn blev født, tog tilbage til Skagen først i 1880'erne og flyttede ind i C S Møllersvej 7 b, senere byggede hans ældste søn huset som ligger mellem nr 7b og 7a (Madsens Duehus) hvor han havde snedkerværksted.

Børn:

1. Christian Ernst Julius, f. 26. september 1880 i Elling, gift med Hansine Toft, boede matr. 143 c, C. S. Møllersvej 7a opført ca. 1904. Han var snedker, og havde værksted i bygningen.

Deres børn:

Theodor Sophus Toft, f. 18. november 1908.

Magda Catrine.

2. Christian William, cementstøber, f. 11. september 1883, d. 2. maj 1989, 106 år gammel.



Gift med Jensine Christine Jensen af Volstrup, f. 3. august 1881, d. 13. februar 1944.

3. Carl Marinus Trolle, skomager, f. 4. april i Skagen, d. 17. november 1976. Gift med Jensine Jensen 8. november 1907.

Deres Børn:

Magda Kathrine, f. 21. april 1910, d. 4. september 1990.

Karl Trolle, f. 1930, d. 1979.

Carl Ludvig August, f. 26. september 1909, d. 1964.

Børn:

Poul Erik Trolle.

Lennert Trolle

Gerner Trolle.

Bodil Trolle.

Minna Trolle.

Alex Trolle.

Oskar Trolle, f. 12. november 1911, d. 20. august 1994.

Verner Trolle

Oskar har fortalt ting, han havde fået fortalt af sin far, hvordan de andre søskende, da de jo sov på loftet, havde sat et stykke sækkelærred op for et lille hjørne til Tante Gertrud hun var jo den eneste pige mellem alle drengene. Om hvordan hans far og de andre havde lagt mellem hinanden på loftet når der var epidemier i byen, og da vi ved hvor lidt plads der var har det sikkert ikke været hyggeligt.

4. Gertrud Kathrine Trolle, f. 5. november 1889, d. 11. november 1950, gift med postbud Einar Eskildsen 11. juli 1919 i Skagen. De boede på Daphnesvej 4 matr. 231e fra 1935-1950. Senere boede sønnen Egon Vagner, f. 2. november 1923.

5. Chresten Herluf Trolle, f. 9. januar 1893, d. 24. juni 1967. Han blev gift med vores bedstemor Kristine Henriette Marie 19. marts 1916 og var jordens bedste bedstefar for os.

6. Carl Ludvig August Trolle, f. 28. november 1895, d. 21. august 1984, gift med Anna. Bagerlærling hos Bager Thellefsen.

Børn:

Kaj Lykke Trolle, gift med Grethe Lerche.

E. Nicoline Ernestine Trolle, f. 6. august 1859. Nicoline rejste til København, hun tjente hos Birkedommer Eberling på Frederiksberg i 1883. Derudover ved jeg ikke mere om hendes liv, udover at hun i 1883 skulle være blevet gift med Niels Olsen 26 år i Hillerød.

Måske var hun mor til den kusine til bedste som far boede hos da han arbejdede i København, her er Bedste med kusinen. Hun hed Alba og var gift med en Bogtrykker?.

F. Christian Janus Trolle, f. 10. august 1861, gift 27. januar 1884 i Råbjerg Kirke med Kirstine Marie Madsen. Han var Fisker og de boede Søndervej 32.

Børn:

1. Anthon Julius, f. 24. januar 1885, d. 1962.

Hans børn:

Karla Victoria, f. 15. november 1914, d. 1925.

Irene, f. 2. november 1915, d. 1960.

Christian, f. 11. august 1917.

Stanley, f. 25. december 1919, d. 1948.

Norman, f. 17. februar 1922.

Anton Julius var mellem de mange fiskere der drog til England for at fiske, mange stiftede familier derovre, han kom derover i 1905 og fik Engelsk statsborgerskab den 17 August 1920.

2. Mads Christen, f. 16. juni 1886, d. 2. februar 1962, gift med Anette Jensen, f. 18. november 1886, d. 7. februar 1963. De boede på Læsø.

Børn:

a. Julia Manassia Frederikke, f. 27. januar 1913, gift med Martin Krohg, f. 19. januar 1912, d. 1. marts 1981.

Børn:

Viggo

b. Maja Anine, f. 4. april 1914, d. 26. juni 1946. Gift med Niels Gotfred Lyngkilde, f. 16. september 1911.

Børn:

Grethe.

Niels Jørgen.

c. Krista Marie, f. 9. februar 1916. Gift med Kingo Rafn, f. 8. oktober 1913, d. 10. november 1966.

Børn:

Roger.

Aasa.

Egon.

Erik.

d. Niels Juul Nicolaj, f. 21. maj 1917, d. 5. september 1969. Gift med Konstance Mikkelsen, f. 8. juni 1906, d. 2. februar 1976.

e. Frederika Manassia, f. 27. marts 1919, d. 31. december 1974. Gift med Carlo Jens Erik Christoffer, f. 28. marts 1917.

Børn:

Lissi.

Jytte.

Laila.

Marethe.

f. Imanuel Kristian, f. 8. februar 1921, d. 2. december 1982.

g. Herluf Trolle, f. 8. november 1923, d. 14. marts 1984. Gift med: Edith Kåsing Rasmussen, f. 19. september 1930.

Børn:

Inger.

Mads.

h. Kristiane Anette, f. 8. oktober 1925. Gift med: Alberth Deth Sørensen, f. 16. februar 1924.

i. Sigrid Marie, f. 30. december 1927. Gift med Villy (Berg) Andreasen, f. 28. juni 1918.

Børn:

Karin.

Allan.

Joan.

3. Carl Marinus Trolle, f. 30. januar 1888, d. 30. august 1899, 11 år.

4. Trine Karoline Trolle, f. 26. november 1889.

5. Hulda Marie Trolle, f.3. maj 1891, d. 12. juli 1982. Gift med Carl Baldur Rasmussen.

Børn:

Christian Baldur, f. 30. december 1921, d. 4. maj 1972. Kap-
tajn på "East Star", indebrændt ved Skibsbrand i Wachuset i
England.

6. Victoria Emma Marie Trolle, f. 11. juni 1893.

7. Otilie Marie Trolle, f. 8. december 1895.

8. Carla Marie Trolle, f. 5. august 1899. Gift med Carl Valde-
mar Ankergrøn.

Selvom omverdenen trængte sig på udefra ad den nye vej var
der dog ikke så sikkert at færdes i byen ,

Mads Trolle fik flere bøder á 2 Kroner for at køre uden lys
på cykel og Skomagerlærling Carl Trolle kørte ofte uden lys,
en morgen kom han kørende i fuld fart og i hans bane kom
en dame med et krus i hånden hun havde været hos mejeriet
efter fløde , Carl kørte ind i hende, hun væltede ikke men han
måtte af sin ugeløn om lørdagen betale en bøde på 3 kr, for
påkørslen og at køre uden lys.

Onkel Christian der var tjenestekarl hos Møller og Avlsbruger
Martin Sørensen i Vesterby, havde spildt "Gjødning" på vejen
fra kirken til Byfogedkontoret, hvilket kostede ham 2 Kroner,
også dengang forstod de at skrabe penge ind. De "gode gamle
dage" var ikke så gode endda: I Østerby havde en Københav-
ner lejet sig ind i et fiskerhus, hun følte sig generet af nogle
børn der smed med sten ind i haven hvor hun havde 2 hun-
de gående, børnene var efter hendes mening næsvisse, når hun
havde bedt dem holde op. Naboerne fortalte at det var Chri-
stian Janus Trolles børn og der blev lavet en offentlig sag mod
børnene Trine Trolle, Hulda Trolle og Victoria Trolle.

Faderen erkender at børnene har overtrådt politivedtægten, og
tilbyder at afgjøre sagen således at han tildeler sin datter Hulda
der har indrømmet at have kastet sten imod Plankeværket, en

legemlig afstraffelse i hjemmet, og at han for manglende tilsyn med de andre børn erlægger en Skagen Kjøbstads Kasse, en bøde på 4 Kroner inden en måned fra dato. Faderen bemærkede, at han var kommet til skade ved sit arbejde, for tiden er uden fortjeneste. En måned senere står: Da Fisker Chr. Janus Trolle ikke har betalt den af ham efter foranstående vedtagne Bøde til Kassen, indkaldes han til afsoning af Bøden. Hvem der så skulle føre tilsyn med børnene melder historien intet om! Bøden var nu 10 kr, han blev indsat til afsoning den 17. oktober 1891, løsladt 19. oktober 1891 Kl. 1½ eftermiddag, beskrives som middel af bygning og vægt, mørkeblondt haar, skarpt ansigt og mørke øjne.

G. JetteMarie Trolle, f. 17. februar 1864.

Barn:

Ernst Julius Trolle plejebarn hos Johan Christian Trolle.

Efter sin konfirmation tjente hun hos Christen Kudsk i Flade. Hun lærte skræddersyning i Skagen i et halvt år, derpå var hun i nogle måneder hos Skrædder Kristen Christian Sørensen i Frederikshavn som var gift med hendes søster (vores oldemor, Charlotte Wilhelmine). Herefter arbejdede hun hos Købmand Rud, og i tjeneste hos Gartner Wittenkamp, hun rejste med Dampskib til København hvor hun logerede hos sin søster (Nicoline) som tjente hos Birkedommer Eberlin på Frederiksberg.

Hun tog tilbage til Frederikshavn for at hente sin Skudsmålsbog som skulle bruges til at søge arbejde, den var hos hendes svoger men han var imidlertid flyttet til Hjørring og derfor fortsatte hun videre til Skagen. Da turen jo foregik til bens gjorde hun ophold flere steder i Jerup og Napstjert. Hvor hun opholdt sig i mange år er jeg ikke helt sikker på men en dag da den unge Oskar Trolle der kørte lastbil kom til at køre ind i et stakit i Vodskov og gik ind for at fortælle dette, inviterede dammen i huset ham ind da han havde sagt sit navn. Det var hans fars faster Jette Marie. Hun flyttede senere til Skagen og boede i et lille hus bag Apoteket. Barnebarn Mette Trolle, Oldebarn Oluf Kofoed.

H. Herluf Trolle, f. 17. september 1866, d. i Esbjerg 20. februar 1939. Gift 14. februar 1890 med Julie Eriksen Woxnæs, f. 26. december 1869, d. i Esbjerg 18. august 1940.

Børn:

Julius Ernst Trolle.

Marie Caroline Trolle.

Laurine Jensine Trolle.

Oluf Wilhelm Trolle.

Caroline Sophie Trolle.

Åge Ingeman Trolle.

Maren Kirstine Trolle.

Johan Magnus Severin Trolle.

Herluf flyttede til Esbjerg som mange andre da den nye havn i Esbjerg var porten til det store fiskeri, flere af hans sønner fiskede fra England. Der er stadig efterkommere i Esbjerg af denne familie. De boede på Gl. Kirkesti nr 5 i Skagen. Og da faderen Ernst Julius Trolle var død i 1874 var der stadig Herluf under 14 år, resten var ude at tjene.

Herluf Trolle fik 8 børn, alle født i Skagen, død i Esbjerg.

Julius Ernst Trolle, 23. juli 1888, d. 1937.

Marie Caroline Trolle, f. 18. september 1890.

Laurine Jensine Trolle, f. 30. september 1892, begravet 10. juni 1967.

Oluf Vilhelm Trolle, f. 4. oktober 1908.

Caroline Sophie Trolle, f. 24. november 1896, d. 13. september 1966.

Aage Ingemann Trolle, f. 29. oktober 1898, d. 20. april 1966.

Maren Kirstine Trolle, f. 26. marts 1901, d. 28. januar 1949.

John Magnus Severin Trolle, f. 22. august 1903, d. 17. marts 1954.

I 1890 i folketællingen boede han og moderen stadig sammen mens Julie Eriksen har boet hjemme hos sine forældre med deres førstefødte Julius Ernst.

Denne var lidt af en uro og da tiderne var meget strenge havde han meget hurtigt et dårligt ry på sig, efter at have gemt og solgt nogle Agerhønsæg han havde taget fra en rede på heden

sammen med en fætter. Han havde ”lånt” sin fars pibe og derved stukket ild i en halmstak som 8 årig. Som 13 årig tjente han hos Maler Krøyer, det vil sige han sørgede for brænde, løb ærinder og lign. hjalp til i køkkenet. En dag havde der været indbrud gennem et vindue, en sparegris var tømt for 1,25 kr. da det ikke kunne være barne eller kokkepigen kunne det jo være Julius Ernst han var jo en skidt knægt. Politiet tog ham i forhør, han blev arresteret og efter at alle købmænd blev indkaldt og forhørt om hvor meget slik, kager og lign. han havde købt de sidste dage, efter at det halve Skagen havde været afhørt om hvor mange penge de havde stukket til ham de sidste dage, blev der undersøgt andre muligheder, det viste sig senere at det var en vagabond der havde været i flere huse. Her er nogle uddrag af sagen, det er meget personlige ting, men det giver et billede af datidens Skagen for ”almindelige mennesker”.

Dette var noget om Ernst Julius og alle hans børn, han har selv om han ikke blev så gammel oplevet at se et nyt samfund vokse op omkring Skagen, der skete mange ting. I 1848 og 1864 var der krigene, 1852 blev redningsvæsnet oprettet hvilket må have betydet noget for ham da han også var strandfoged. I 1853 kom den store Kolerapandemi til Skagen hvor 24 Skagboere døde. 1858 var der allerede bygget 2 skoler, en i Østerby og en i Vesterby med over 100 elever på hver. Det grå fyr blev bygget og 1859 var H. C. Andersen på besøg i Skagen. 1860 startede Nordsøfiskeriet med sejlførte fiskekuttere. Han har også set plantagen vokse op, Rådhuset lå hvor Marienlund ligger i dag. Han blev kun 46 år, men har været en personlighed der ikke glemmes, dertil er der skrevet for meget om ham. Karen Marie Jacobsdatter, hans kone er ud af en gammel fiskerslægt fra Skagen. Denne kan føres langt tilbage, desværre er det få oplysninger der findes om denne. Karen Marie arbejdede hos samme møller som Ernst Julius, men har sikkert boet hos forældrene med de første børn til han blev gammel nok til at gifte sig, efter hans død boede hun sammen med den yngste søn Herluf.

Ane nr. 44: 2 x tipoldeforældre

Johan Christian Ernst Trolle, f. 4. januar 1798 i Sct. Petri Sogn, Vester Kvarter, København. Døbt 21. januar 1798 i Sct. Petri Kirke. Død 18. februar 1844 i København. Begravet fra Almindelig Hospitals Kirke 23. februar 1844. Gift med Johanne Marie Henriette Wilhelmsen. Forlovere, Købmand Jens Lundorph og Told-Konsumbetjent Johan Phillip Hanche. Arbejdede som Told og Komsumtionsbetjent.

Johan C. E. er født som nr. 2 af en søskendeflok på 8 børn, han og broderen endte som toldembedsmænd, måske inspireret af faderen der arbejdede i ministeriet som bud. Jeg har ikke kunnet opspore noget billede af ham men har indsat et af hans 4 år yngre broder, Carl Ludvig August Trolle i den tro at der må være en lighed.

1828 blev Johan gift med Johanne Marie Henriette Wilhelmsen i Thisted, 4 dage senere blev Ernst Julius født, han er hjemmedøbt og i et notat i kirkebogen for Thisted står: Deres første samavlede barn”.

Fra slutningen af 1600 tallet og til midten af 1800 tallet fandtes der i købstæderne en række forbrugsafgifter, som tilsammen kaldtes for ”komsumtions”. Den afgift, der irriterede folk mest, var den såkaldte portkonsumtion, som konsumtionsbetjentene opkrævede af alle varer, der blev indført til købstæderne. I 1832 finder jeg Johan Christian Ernst i Sæby byfogedarkiv, hvor der var et brev fra toldinspektøren i Sæby til byfogeden, der bl.a. fungerede som byens politimester:

Velædle hr. by- og herredsfoged Heiberg, Sæby.

Den 16. denne måned lod skomager Peder Scou her i byen udføre af Vesterbom en grå-hjelmet ko.

Han forlangte og fik den 17. Dennes konsumtionsafgiften tilbagebetalt. Efter de oplysninger som senere er tilvejebragt, har jeg en grundet formodning om, at denne ko er blevet indsnegtet i byen og derefter den 18. dennes slagtet i nævnte skomager Peder Skous hus. Da Kongens kasse således er blevet snydt ved, at den har måttet tilbagebetale konsumtionsafgiften af ovennævnte ko, som senere er indsnegtet i byen, må jeg tjenstlig anmode Deres Velædelhed om at optage forhør til

undersøgelse om nævnte konsumtionssvig ... Som vidner bedes indstævnet P. Scous svigermøder, begge hans læredrenge og hans tjenestepige samt underbetjentene Møller og Trolle ... Sæby toldinspektion, den 22. Oktober 1832. Engelhardt

Mens de boede i Sæby blev familien øget med flere børn, ved de 3 børns dåb står moderen til at hedde Svendsen, det sker ofte at der står forkerte navne i disse kirkebøger og folketællinger.

Her et udsnit af folketællingen 1840 i Sæby.

Johan Christian Ernst ifølge Sæby toldvæsnets korrespondence, "blev han den 1. Juli 1841 forflyttet" i lige gang "til Toldvæsenet i Holstebro". Altså byttet med en anden i samme lønklasse. Den 18. Juni 1842 står der notat "Underbetjentene Kastrup i Skagen og Trolle i Holstebro Ansøger om forflyttelse. Saa her at førstnævnte forflyttes til Holstebro og Trolle bliver ansat i Skagen som Told- og Konsumbetjent, med de til "tjenesten fastlagte indkomster, dette ske den 1. Juli 1842."

Saasart Betjenten ankommer til Skagen, vilde Hr. Krigsraaden modtage hans Troskabsed, der indsendes til Colegiet, instruere ham om Tienesten og anvise ham Forretninger. Hvorfor han har ansøgt om forflyttelse til Skagen er ikke oplyst, men den underbetjent Møller der er omtalt i notatet fra Sæby har været ansat i Skagen der på det tidspunkt har været en udørk, hvor fattigdommen florerede og det må have været svært for begge der er opvokset i København at leve deroppe.

5. december 1842, forespørgsel til Skagen Toldkammer: Om underbetjentene Trolle og Møller (fra Sæby) fremdeles kunne anses for skikkede for deres Stillinger, samt om hvorledes deres Forhold er, og hvilke Fuldkommenheder og Mangler de kunne tillægges, beder jeg mig snarest muligt omstændligt meddelt.

Den 15. april 1843, Notat i Skagen Toldprotokol, "Paa grund af drikfældighed og tjenestefrafald bliver Underbetjent Trolle med denne Maanedes udgang afskediget som Told- og Konsumbetjent i Toldvæsnets Tjeneste". Da muligheden for andet arbejde ikke var der, Skulle de nu forsørges af anden vej. Jo-

hanne Marie Henriette var forsørgelsespligtig af Københavns Stad, Børnene hørte til Sæby og skulle derfor forsørges herfra. Ernst Julius der var født i Thisted var da 14 år og kom i snedkerlære i Skagen.

Herefter kan jeg følge det meste af familien i Sæby Fattigprotokol i tiden 1843-1844, derefter kun pigerne.

Her er der refunderet kost og logi, nødvendige klædningsstykker til Trolle, hans kone og 5 børn, der er refunderet for udlagt udgift til Trolles kones afrejse til København, senere for afrejse til Trolles børn til København det må være, Charlotte Wilhelmine, William Waldemar og Johanne Christiane.

De to piger Nicoline Ernestine og Caroline Severine logerer mange steder i Sæby indtil de får fast ophold, Nicoline hos Værtshusholder Bierrum og Caroline hos en familie Høithrup begge i Sæby. Begge steder mod betaling af 5 Rigsdaler 3 Mark og 3 Skilling fra fattigkassen. Derudover blev der refunderet sko, klæder og konfirmationstøj til pigerne. Da Caroline er 14 år rejser hun til København.

Den 18. februar 1844 dør Johan Christian Ernst Trolle på Almindeligt Hospital i København, han er rejst derover, har undervejs ved en kro ved navn "Krebsehuset" ved Sorø, fået kørsel med fragtmand til København, hvor han faldt om i gården til Halmtorvet 64, han blev bragt til Almindeligt Hospital og begravedes her fra hospitalets Kirke den 23. februar 1844.

Den Kongelige Lands Overret samt Hof og Stadsret i Kiøbenhavn:

Aar 1844 d. 20. Februar indfandt Skiftecommisionen sig ved Fuldmægtig Nørregaard og Skifteskriveren ved Copiist Mohr med Betjenten Christensen i Gaarden No. 64 paa Halmtorvet for at foretage Skifte efter Christian Trolle som den 18de ds. Er død paa Almindeligt Hospital, der krævede eftersendt efter Anmeldelse, som blev fremlagt, 4 rigsdaler, 87 Skilling. Ved Forretningen var tilstede Hans Mogensen, som forklarede, at den Afdøde var kommet tilreisende med en Fragtmand fra Krebshuusene og aldeles intet har efterladt sig til Skiftebehandling, hvorfor Forretningen strax

blev sluttet.

Underskrevet

Nørregaard Mohr Med paaholden Pen H. Mortensen

Jens Tønnesen skriver i "det svundne Skagen fortæller" - Slægtten Trolle. "Denne (Johan Christian Ernst Trolle) har stadig Repræsentanter her i Byen, og ham, jeg har hørt vore gamle Fiskere tale om, er den foran under Raadstuen nævnte Arrestforvarer, med det lange skæg. Hans navn var Ernst Julius Trolle, Søn af Told- og Konsumtionsbetjent Johan Christian Trolle og Hustru Johanne Marie Henriette Witten (Wilhelmsen).

Denne Toldmand blev forflyttet flere gange og boede blandt andet her og i Thisted, hvor Drengen Ernst Julius blev født 11. juni 1828. Med forældrene kom han hertil og blev Konfirmeret 30. april 1843".

Ane nr. 45: 2 x tipoldeforældre

Johanne Marie Henriette Wilhelmsen, f. 26. juni 1805 i Kamelgade 11, Nyboder, København. Døbt 18. juli 1805 i Holmens Kirke. Gift 7. juni 1828 i Tisted (Thisted) Kirke til Johan Christian Ernst Trolle.

Johanne Marie Henriette kom rejsende fra Kjøbenhavn til sit bryllup ifølge Thisted kirkebog. Hun fulgte så manden til Sæby, Holstebro, Skagen, måske flere steder som jeg ikke har fundet. Fra Skagen kom hun til København, hvor jeg finder hende i 1845 i folketællingen, hun bor på Quisten (kvisten) Møntergade 43 og ernærer sig ved linnesyning, en 45 årig enke, sammen med sin ene datter Caroline Severine Trolle. I 1855, bor hun stadig i Møntergade 43, men nu på anden sal til gården, som husholderske for Ludevig Takkof.

Børn:

1. Ernst Julius Trolle vores forfader er beskrevet andetsteds.
2. Caroline Severine Trolle, f. 24. oktober 1830 i Sæby. Døbt 5. juni 1831 i Sæby Kirke. Hun blev sat i "kost" flere steder i Sæby, endte til sidst hos familien Hoytrup i Westergade indtil 1. april 1845, hvilket de fik 15 rigsdaler for fra fattigkassen. "Bortrejst" til København 1845, hun var 14½ år gammel.

3. William Waldemar Trolle, f. 29. marts 1833 i Sæby, døbt 4. august 1833 i Sæby Kirke.

4. Charlotte Wilhelmine Christine Trolle, f. 12. juni i Sæby, døbt 30. august i Sæby Kirke. Konfirmeret 1850 i Thorup Kirke. Hun var på det tidspunkt i pleje hos sin farbroder, Carl Ludvig August Trolle i Thorup Sogn, Frederiksborg Amt, ifølge Folketællingen 1850.

5. Nicoline Ernestine Trolle, f. 30. august 1837 i Sæby, døbt 21. januar 1838 i Sæby Kirke. Hun blev sat i pleje hos familien Sadelmager/værtshusholder Jens Bierrum på Søndergade 81 b. Den 11. maj 1854 rejste hun til Læsø, hvor hun var husjomfru i Byrum præstegård. Den 9. august 1857 blev hun i Sæby gift med Fisker Niels Amundsen Kongsbak, f. ca. 1831, han døde 1866.

De fik sammen 4 børn:

a Marie Henriette Kongsbak, f. 13. marts 1859.

b Ernst Julius Kongsbak, f. 18. maj 1861, kom til Ottestrupgaard som landarbejder, blev gift med Mette Marie Nielsen fra Karup, f. 1863. De fik flere børn, han døde 31. juli 1945 i Hørmested.

c Johanne Kirstine Henriette Trolle blev født efter Niels Kongsbaks død, hun er født 13. april 1868 i Sæby, fik en søn mens hun arbejdede på Sæbygaard. Han fik navnet Kristian Marius Trolle f. 20. januar 1893. Denne fik senere en søn der blev døbt Herluf Trolle og senere bosatte sig i Esbjerg.

6. Johanne Kristiane Trolle, f. 6. juni 1840 i Sæby, hun står ikke i folketællingen for 1840, da er denne lavet i februar måned.

Hun er blevet sendt til København 1843 med moderen og har opholdt sig på "Almindeligt Hospital" hvortil Sæby Kommune har betalt for hende, lyder som følger:

Herved haver vi den Ære at fremsende Pligtige Beløb for Johanne Christine Trolles Cuur og Pleje i Almindeligt Hospital fra 8. juli til 4 September 1848 med 15 Rigsdaler og 66 Skilling, for hvis Modtagelse vi forvente Cvittering behageligst tilsendt.

Ane nr. 90: 3 x tipoldeforældre

Martin Wilhelmsen, f. ca. 1774. Gift 12. oktober 1798 i Holmens Kirke. Hans alder 24 år. Arbejdede som matros i 3. Divisions 4. Matroskompagni i Nyboder.

Ane nr. 91: 3 x tipoldeforældre

Johanne Kirstine Carlsdatter (Frantzdatter?), f. ca. 1776. Konfirmeret 7. oktober 1792 i Citadelskirken (Kastelkirken), København. Trolovet 7. oktober 1796 i Holmens Sogn. Gift 12. oktober i Holmens Kirke, alder 22 år med Martin Wilhelmsen.

Børn:

Peter Martin, f. 6. oktober 1796, døbt i Holmens Kirke 25. oktober 1796.

Frantz Wilhelm, f. 9. juni 1799 i Kaninlængen, Nyboder, døbt 23. juni 1799 i Holmens Kirke.

Johanne Marie Henriette, f. 26. juni 1805 i Kamelgade 11, Nyboder, døbt 18. juli 1805 i Holmens Kirke.

Stedet, hvor familien Wilhelmsen boede i København hed Nyboder, da det var meget tidskrævende for Christian den 4, at samle sit mandskab til sin store orlogsflåde, fordi de boede spredt rundt i byen byggede han i 1631 Nyboder. Boligerne var beregnet til Holmens faste menige mandskab og faste underofficerer. Gaderne blev opkaldt efter fisk og andre dyr f.eks. Laksegade, Hummergade, Kaninlængen, Kamelgade.

Ane nr. 88: 3 x tipoldeforældre

Herloff Børresen Trolle, døbt 6. august 1754 i Helsingør Sct. Marie Kirke. Gift 3. januar 1794 i Garnisons Tyske Menighed. Arbejdede som bud ved det kongelige Rentekammeret (Vejkommisionen under Rentekammeret). Ifølge folketællingen 1801 bosiddende Vester Kvarter i Staden. Død 27. marts i Vor Frelsers Sogn, Kbh., begravet 2. april 1828 på St. Petri Kirkegård.

Ane nr. 89: 3 x tipoldeforældre

Johanne Caroline Müller, f. 10. maj 1770, døbt 13. maj i St. Petri Kirke København. Død 3. december 1841, begravet 11. december 1841 i Rørvig Sogn.

Børn, født i Sct. Petri Sogn:

Charlotte Wilhelmine Christiane, f. 18. august 1795.

Johan Christian Ernst, f. 4. januar 1798.

Anna Pauline Marie, f. 18. april 1799.

Carl Ludvig August, f. 2. december 1802, d. 17. marts 1866.

Michael Frederich Ferdinand, f. 17. juni 1806.

Louise Dorothea Caroline, f. 8. december 1809.

Severine Louise Dorothea, f. 26. november 1811.

Johanne Carolina Müller, der var gift med Herloff Børresen Trolle, var født i den tyske menighed som datter af:

Ane nr. 178: 4 x tipoldeforældre

Johann Gottfried Müller, f. ca. 1727. Arbejdede som klejnsmed. Gift 25. juni 1755 i Sct Petri med Christina Elizabet Wolff. Død af brystsyge i Lille Brøndstræde 161, København. Begravet 2. august 1777 i Sct Petri sogn.

Ane nr.179: 4 x tipoldeforældre

Christina Elizabet Wolff, døbt 18. juni 1732 i Sct Petri sogn. Gift 25. juni 1755 med Johann Gottfried Muller, efter mandens død boede hun hos datteren. Død pludselig 25. marts 1805 i Vandkunsten 28. København. Begravet 29. marts 1805 i Sct. Petri.

Børn:

Johanne Caroline Müller.

Ane nr. 356: 5 x tipoldeforældre

Johann Christoph Müller, f. ca. 1706. Gift 27. juni 1738 i Sct. Petri Kirke med Maria Catharina Wulff. Arbejdede som klejnsmed. Død af Alderdom på Almindelig Hospital, København.

Ane nr. 357: 5 x tipoldeforældre

Maria Cathrina Wulff, f. ca. 1712. Gift med Johann Christoph Müller. Død 29. september 1768 af Brystsyge i Pilestræde i København. Begravet 3. oktober 1768 i Sct. Petri sogn.

Børn:

Johann Gotfried Müller.

Ane nr. 358 og 359: 5 x tipoldeforældre

Jacob Wolff, gift med Anna Catrina Kreyer.

Barn:

Christina Elizabet Wolff.

Ane nr. 176: 4 x tipoldeforældre

Børge Christopher Trolle, f. ca. 1709. Gift 5. juli 1745 i Vor Frue Sogn Kjøbenhavn med Sidse Marie Persdatter. Arbejdede som værtshusholder, musketer. Død 2. august 1774 i Christians Plejehus, Kjøbenhavn. Begravet 3. august i Garnisons Kirkegård, Kjøbenhavn.

I 20 år tjente han som Musketer det Kongelige Livregiment, indtil han 1. marts 1768 fik sin afsked; derefter var han Jæger, indtil han den 20. januar 1772 blev optaget i Christians Plejehus, hvor han døde 63 år gammel af hidsig feber. Inden han lod sig hverve som soldat, havde han værtshus på Vestergade i Kjøbenhavn. Da de to sidste børn er født i Helsingør har Børge Christopher måske været forflyttet her til. Tiden omkring hans fødsel vil passe med en af de 134 krige, der har været mellem Danmark og Sverige. I 1711 var også Peder Wessel Tordenskjold som 21 årig med i krigene, 1720 blev der sluttet fred der varede til 1788. I disse år rasede pesten der for en stor del kom med Svenskerne.

Ane nr. 177: 4x tipoldeforældre

Sidse Marie Persdatter, f. ca. 1718 i Kjøbenhavn, levede til 1768. Gift 5. juli 1745 i Vor Frue Sogn Kjøbenhavn med Børge Christoffer Trolle.

Børn:

Friderich Trolle (Tvilling), døbt i Vor Frue Kirke Kjøbenhavn 6. december 1746. Han levede ved folketællingen 1787, som Rytter ved Major Falkenskjolds Eskadron af 2. Sjællandske Rytter Regiment og var gift med Anne Sofie Hansdatter, der var et år ældre end han.

De havde 4 børn:

Nicoline Marie, døbt 30. november 1777, død 1841.

Christian, f. ca. 1779.

Herløv, f. ca. 1783.

Charlotte Amalie, døbt 10. november 1787.

Børn:

Anne Margrethe Trolle, (Tvilling), døbt 6. december 1746.

Dorothea Trolle, (Tvilling), døbt 8. marts 1749 i Garnisons danske Menighed i Kjøbenhavn.

Anna Elizabeth Trolle, (Tvilling), døbt 8. marts 1749.

Andreas Trolle, døbt 12. august 1750 i Garnisons danske Menighed i Kjøbenhavn, begravet der 19. oktober 1752.

Iver Trolle, døbt 3. november 1751 i Helsingør Marie Kirke.

Herloff Børresen Trolle, døbt 6. august 1754 i Helsingør Marie Kirke, Bud ved Vejkommisionen under Rentekammeret.

Jakobsen Knep

Ane nr. 23: Tipoldeforældre

Karen Marie Jakobsdatter Knep. Født 20 August 1822 Skagen n Købstad. Faddere Jens Tonnesen Højboe, Peder Christian Iversen, Chr. Christensen Bergren, Karen Margrethe Christensen Krog (moderen). Kirstine Pallesdatter.

Konfirmeret 21. maj 1836 Skagen Købstad. Viet 11. februar 1855 i Skagen til Ernst Julius Trolle. Bopæl, Skagen 33 år.

Erhverv Karen Marie arbejdede i flere år i huset hos Søren Møller, hun arbejdede på gården medens Ernst Julius arbejdede i møllen. ifølge Søren Møllers regnskab, var hendes løn, da hun blev ansat i november 1843: 14 Rigsbankdaler 6 Mark. En kjole som kostede 3 Rigsdaler 1Mark og 9 Skilling. Et par ”skoer” til 1 Rigsdaler og 2 Mark og 8 Skilling. En trøje til 1 Rigsdaler og 2 Mark og 8 Skilling. Hun står også i regnskabet 1845 og 1848 Død 2 Februar 1895 i Skagen

Børn

Johan Christian Ernst f. 21. oktober 1850 død 11. juli 1926.

Charlotte Wilhelmine f. 1. februar 1852 død 16. maj 1917.

William Waldemar f. 10. marts 1855 død 3. april 1943.

Carl Ludvig August f. 30. august 1856 død 22. marts 1910.

Nicoline Ernestine f. 6. august 1859.

Christian Janus f. 10. august 1861.

Jette Marie f. 17. februar 1864 død 8. oktober 1937.

Herluf Trolle f. 17. februar 1866 død 20. februar 1939.

Efter Ernst Julius Trolles død står Karen Marie som 57 årig til at bo sammen med sønnen Herluf i Matr. nr. 27 ifølge Folketællingen 1880. Her boede de begge ifølge folketællingen 1890, Karen Marie 68 år og Herluf 23 år. I matr 20 hos

forældrene boede Julie Eriksen 20 år med næste generation Johan Ernst der var 1 år.

Ane nr. 46: 2 x Tipoldeforældre

Jacob Jacobsen Knep ”Palle Jacob”, f. 1. september 1799 i Skagen. Viet 9. november 1820 i Skagen. Forlovere Bertel Nielsen, Niels Chr Helleled, Niels Krohg. Død 17. august 1843 i Skagen.

Hvor navnet Knep stammer fra ved jeg ikke, i en artikel i Vensyssel Tidende om ægteskaber for 350 år siden, 10 vielser i den tilsandede kirke, er der omtalt en Karen Chrestensdatter Knepe, der blev gift med en vesterby fisker. Navnet har måske ændret sig med tiden eller efter præstens brug af briller.

Ane nr. 47: 2 x Tipoldeforældre

Johanne Christensdatter Krohg, f. 1796. Viet 9. november 1820 til Jacob Jacobsen Knep. Død 1883

Børn:

Inger Marie Jacobsdatter Knep f. 1. april 1821.

Karen Marie Jacobsdatter Knep f. 20. august 1822.

Jacob Peder Jacobsen Knep f. 15. oktober 1824 d. 29. april 1874.

Christen Jacobsen Knep f. 4. september 1826 d. 3. januar 1827.

Chresten Krohg Jacobsen Knep f. 10. april 1828 d. 1. juli 1875 Lods. Peder og Dorthea.

Peder Jacobsen Knep f. 11. september 1833. Fisker. Viet 10. august 1857.

Christiane Jacobsdatter Knep f. 18. marts 1831 d. 6. januar 1835.

Christian Jacobsen Knep f. 17. januar 1836.

Ane nr. 92: 3 x Tipoldeforældre

Jacob Jacobsen Knep, f. 23. november 1760. Faddere, Hans Thomsen, Chresten Lundholm, Peder Sriver, Helvig Thomasdatter, Ellen Bag. Forlovere ved Trolovelsen 1784, Niels

Pedersen Kieller, Jens Pedersen Kieller. Viet 9. september 1787 i Skagen til Margrethe Pedersdatter Krøg. Død 4. september 1801.

Ane nr. 93: 3 x Tipoldeforældre

Margrethe Pedersdatter Krøg, f. 7. september 1760. Viet 9. september 1787 i Skagen til Jacob Jacobsen Knep. Død 5. april 1831.

Børn:

Johanne Jacobsdatter Knep, f. 7. juni 1788 d.1788.

Peder Jacobsen Knep, f. 3. maj 1789 d.1817.

Jacob Jacobsen, f. 3. juli 1791 d. 1792.

Søren Jacobsen Knep, f. 19. november 1792 d. 1842.

Thomas Jacobsen Knep, f. 1795 d. 1795.

Anne Margrethe Jacobsdatter Knep, f. 8. maj 1796 d 1835.

Jacob Jacobsen Knep, f. 1. september 1799 d.1843.

Peder blev taget til Matros, han blev taget til fange af Englænderne ved Sjællands Odde den 22. marts 1808 og ført til England. Peder sejlede med Linieskibet ”Prins Christian Frederik”

Margrethe Pedersdatter Krøgs Forfædre var:

Ane nr. 186: 4 x Tipoldeforældre

Navn Peder Christensen Krøg, f. 24. januar 1734 i Hulsig. Erhverv Fisker og Bonde (Avlsbruger). Viet 1. oktober 1758 i Raaberg til Anne Olesdatter. Død 4. juli 1788.

Ane nr. 187: 4 x Tipoldeforældre

Anne Olesdatter, f. 1732. Viet 1. oktober 1758 i Rannerød til Peder Christensen Krøg. Død 5. oktober 1810.

Børn:

Ole Pedersen Krøg, f. 11. maj.

Margrethe Pedersdatter Krøg, f. 7. september 1760 d.5. april 1831.

Chresten Pedersen Krøg, f. 4. april 1762 d. 19. november 1846.

Anna Pedersdatter Krøg, f. 11. juni 1764 d. 3. juli 1828.

Niels Pedersen Krøg, f. 19. maj d. 11. juni 1839.

Birgitte Pedersdatter Krøg, f. 18. september 1768 d. 27. august 1802.

Johanne Pedersdatter Krøg, f. 21. marts 1771 d. 18. april 1831.

Maren Pedersdatter Krøg, f. 1. august 1773.

Jens Pedersen Krøg, f. 31. marts 1776.

Christopher Pedersen Krøg, f. 20. april 1778 d. 25. april 1778.

Ane nr. 372: 5 x Tipoldeforældre

Chresten Christensen Krøg, f. 1691. Død 14. august 1768.

Ane Nr. 373: 5 x Tipoldeforældre

Margrethe Christensdatter, f. 9. maj 1694. Død 22. januar 1760.

Børn:

Chresten Christensen Krøg, f. 18. marts 1731 d. 30. august 1741.

Peder Christensen Krøg, f. 24. januar 1734 d. 4. juli 1788.

Niels Christensen Krøg, f. 21. juli 1737 d. 21. oktober 1752.

Maren Christensdatter Krøg, f. 28. april 1723 d. 18. maj 1725.

Margrethe Christensdatter Krøg, f. 29. april 1725 d. 1. april 1795.

Maren Christensdatter Krøg, f. 17. oktober 1728.

Ane nr. 744: 6 x Tipoldeforældre

Christen Christensen Krøg. Viet 4. marts 1691 til Maren Andersdatter.

Ane nr. 745: 6 x Tipoldeforældre

Maren Andersdatter. Viet 4. marts 1691 til Christen Christensen Krøg.

Børn:

Chresten Christensen Krøg, f. 1691 død 14. august 1768.

Margrethe Christensdatter Krøg, f. 12. maj 1699 død 25. oktober 1770.

Ane nr. 746: 6 x Tipoldeforældre

Christen Nielsen. Viet 8. oktober 1693 til Maren Lauridsdatter.

Ane nr. 747: 6 x Tipoldeforældre

Maren Lauridsdatter. Viet Christen Nielsen.

Børn:

Margrethe Christensdatter.

Ane nr. 184: 4 x Tipoldeforældre

Jacob Sørensen Knæp, f. 31. oktober 1734. Faddere Jens Nielsen Pool, Peder Scriver, Chresten Pedersen, Anna Sørensdatter, Zidsel Jacobsdatter. Trolovet 25. april 1760 Forlovere, Hans Thomasen Houman og Søren Knep. Viet 26. september 1760 i Skagen til Johanne Pedersdatter Kjelder. Erhverv Fisker. Død 14. februar 1800.

Ane nr. 185: 4 x Tipoldeforældre

Johanne Pedersdatter Kjelder, f. 28. september 1735. Viet 26. september 1760. Død 16. juni 1796.

Børn:

Jacob Jacobsen Knæp, f. 23. november 1760, d. 4. september 1801

Peder Jacobsen, f. 21. november 1762.

Johanne Jacobsdatter Knæp, f. 12. juli 1765, d. 11. juni 1786.

Søren Jacobsen Knæp, f. 13. oktober 1767, d. 12. april 1768.

Ellen Jacobsdatter Knæp, f. 29. september 1769, d. 12. juli 1816.

Maren Jacobsdatter Knæp, f. 8. september 1776, d. 9. marts 1780.

Johanne Pedersdatter Kjelders forældre var:

Ane nr. 370: 5 x Tipoldeforældre

Navn Peder Nielsen Kielder, f. 1695. Død 18. november 1770.

Ane nr. 371: 5 x Tipoldeforældre

Johanne Knudsdatter, f. 1698. Død 23. marts 1748.

Børn:

Johanne Pedersdatter Kielder.

Ane nr. 368: 5 x Tipoldeforældre

Søren Jacobsen Knæp, f. 1701. Trolovet 9. august 1733. Forlovere Niels Lauridsen Gai 1677-1761, Laurits Christensen Friis 1696-1761. Viet 6. december 1753 til Johanne Jacobsdatter Gai. Død 3. januar 1773.

Ane nr. 369: 5 x Tipoldeforældre

Johanne Jacobsdatter Gai, f. 5. september 1706. Viet 6. december 1733 til Søren Jacobsen Knæp. Død 17. oktober 1771.

Børn:

Jacob Sørensen Knæp, f. 31. oktober 1734, d. 14. februar 1800.

Thomas Sørensen Knæp, f. 27. november 1735.

Rudolf Sørensen Knæp, f. 5. juni 1737, d. 4. marts 1738.

Anders Sørensen Knæp, f. 26. marts 1739, d. 1786.

Christen Sørensen Knæp, f. 15. maj 1740.

Thomas Sørensen Knæp, f. 22. marts 1742.

Maren Sørensdatter Knæp, f. 26. marts 1745, d. 5. januar 1748.

Jørgen Sørensen Knæp, f. 7. maj 1747, d. 30. januar 1750.

Johanne Gais forældre var

Ane nr. 738: 6 x Tipoldeforældre

Jacob Lauridsen Gai, f. 9. november 1673. Viet 8. november 1695 til Anna Jørgensdatter. Død 24. september.

Ane nr 739: 6 x Tipoldeforældre

Anna Jørgensdatter. Viet 8. november 1695 til Jacob Laurid-

sen Gai.

Børn:

Niels Jacobsen Gai, f. 1. december 1695.

Anders Jacobsen Gai, f. 27. oktober 1697, d. 17. april 1738.

Laurids Jacobsen Gai, f. 15. marts 1699.

Peder Jacobsen Gai, f. 18. februar 1701, d. 2. august 1762.

Ellen Jacobsen Gai, f. 22. juni 1703, d. 20. oktober 1703.

Niels Jacobsen Gai, f. 31. august 1704, d. 21. januar 1705.

Johanne Jacobsdatter Gai, f. 5. september 1706, d. 17. oktober 1771.

Ane nr. 1476: 7 x Tipoldeforældre

Laurids Andersen Gai, f. 18. november 1655 i Høien. Viet 14. november 1673 til Mette Jensdatter.

Ane nr. 1477: 7 X Tipoldeforældre

Mette Jensdatter. Viet 14. november 1673 til Laurids Andersen Gai.

Børn:

Jacob Lauridsen Gai, f. 9. november 1673, d. 24. september 1738.

Elle Lauridsdotter Gai, f. 28. maj 1675.

Niels Lauridsen Gai, f. 16. juni 1678, d. 7. juli 1761.

Anne Lauridsdotter Gai, f. 13. august 1682.

Anders Lauridsen Gai, f. 31. marts 1688.

Ane nr. 736: 6 x Tipoldeforældre

Jacob Pallesen, f. 1666. Viet 7. april 1701 til Maren Nielsdatter. Død 23. december 1714.

Ane nr. 737: 6 x Tipoldeforældre

Maren Nielsdatter. Viet 7. april 1701 til Jacob Pallesen.

Børn:

Søren Jacobsen Knep, f. 1701, d. 3. januar 1773.

Margrethe Jacobsdatter Knep, f. 8. marts 1702, d. 20. april 1702.

Sidsel Jacobsdatter Knep, f. 1704, d. 22. februar 1745.

Kirsten Jacobsdatter Knep, f. 21. august 1707

Hvor navnet ”Knep, senere Knæp”, der betegner en der snakker meget er opstået ved jeg ikke, men fandt denne form for navnet i Skagens Avis: Om Karen Knepe og Rasmus. I de fleste familier kom der mange børn. Fra 9 af ægteparrene fra 1647 kender vi fra kirkebogen tilsammen 41 levende fødte børn. Dødfødte børn melder kirkebogen ikke noget om, for det var jo ikke fødslen, men dåben, der indføres. Dåben var en forudsætning for at blive begravet på kirkegården af Præsten. Så dødfødte børn kan heller ikke findes i listerne over begravelser. Af de 41 børn, der blev født af ægteparrene fra 1647, døde 18, før de blev 15 år. Der er ikke noget mønster i alderen på de børn der døde.

Til gengæld er der et tydeligt mønster i de årstal, hvor børnene døde. Det skyldes epidemier, uden vi dog kan sætte navn på sygdommene. Der var en voldsom epidemi i 1645-50, hvor der døde 75 børn under 15 år i Østerby, Vesterby og Gl. Skagen. Epidemier i 1657-58 og i 1667-68 krævede 70 børn hver. Det skal ses i lyset af at der på den tid fødtes 40 børn om året i Skagen. Vesterbyfiskeren Rasmus Chrestensen Frende og Karen Chrestensdatter Knepe blev gift i februar 1647, Karen var da 28 år, altså den sædvanlige gifte-alder for kvinder. I november samme år fik de en søn Chresten. Den næste søn Peder, fik de i 1651. Det er tænkeligt, at Karen var syg under epidemien i 49-50 og måske aborterede eller fik et dødfødt barn. I 53 kom datteren Maren. Både Peder og Maren døde under den store epidemi i 58. En søn Peder blev kun 2 år. Fire af Rasmus Frende og Karen Knepes børn blev voksne. Foruden den ældste søn Chresten, var det Niels fra 56, Maren fra 62, og Søren fra 66. Karen var 47 år, da hun fik Søren. En så høj fødealder var ikke usædvanlig for den tids Skagske kvinder. Den ældste søn, Chresten blev gift i 71. Rasmus og Karen solgte deres hus i 1673 og kan meget vel være flyttet hen til Chresten, der var fisker som sin far. Rasmus må være død kort tid efter. Karen døde som 60-årig i 1679, og da var den yngste søn Søren 13 År.

En dreng på 13 år regnedes stadig for så "liden at han ikke moderhjælp kan være foruden". Men når han blev 14 år, skulle han kunne klare sig selv. Man må håbe at Søren fik Broderhjælp da moderen døde.



Kyed

Ane nr. 3: Forældre

Marie Kyed, f./døbt 18. august 1922 i Sdr. Stenderup. Faddere Ole Svendsen og hustru. Konfirmeret 7. april 1936 i Sdr. Stenderup. Viet 30. december 1939 Skagen. Bopæl, Skagen.

Børn:

Anne-Lis Trolle, gift Sørensen, f. 14. juli 1939 i Skagen.

Arnold Trolle, f. 26. marts 1941 Skagen.

Kaj Trolle, f. 14. august 1943 i Skagen.

Grethe Trolle, g. Jensen, f. 18. marts 1945 i Skagen.

Sonja Trolle, g. Holm, f. 18. december 1946 i Skagen.

Jonna Trolle, g. Skibsted, f. 11. juli 1950 i Skagen.

Else Trolle, g. Vernersen, f. 10. august 1953 i Skagen.

Erik Trolle, f. 10. august 1953 i Skagen.



Marie er født i Sdr. Stenderup, af sine søskende kaldt ”Søster” af andre ”Mie” kært barn mange navne.

Vores mor havde som barn en meget omskiftelig tilværelse, hun er som sagt født i Sdr Stenderup, men blev til i Skagen med sine forældre hvor de boede hos Ole Svendsen på Ole Svendsensvej, denne mand og hans kone stod fadder til mor. Bedste Kyed boede i Skagen i flere perioder til mors mor døde i 1933 altså da mor var 10 år. Mor og Peter kom da ud til moster Hanne og bo, det har været en svær tid for dem både at skulle undvære far og mor, Peter var da kun ca 5 år. Da Bedstefar Kyed stadig flyttede efter fiskeriet, boede de også en tid i Skærbæk hvor mor også gik i skole et stykke tid, derefter tilbage til Sdr. Stenderup hvor Mor er Konfirmeret.

I 1936 flyttede de til Ålbæk og det var her hun mødte far til bal i 1939.

Bedstefar Kyed havde gennem alle årene haft huset I Sdr. Stenderup lejet ud mens han flyttede rundt.

Han flyttede til "Strygejernet" i Skagen, fik en Husbestyrerinde der hed Jacobine kaldet Bine. Bine havde isbutik i forretningen i mens bedstefar fiskede, de boede ovenpå butikken og da Peter lærte tante Ketty at kende flyttede de ind i lejligheden ved siden af så der var liv og glade dage.

Det blev til et liv med mange børn for Marie senere børnebørn og oldebørn, hun har altid været samlingspunktet for os. Passet vore børn når vi har været syge, eller der har været andre årsager, hun passede også Erling da vi skulle på skole i København for at få det sidste halve år af vores uddannelse.

Børnebørnene har altid været meget tilknyttet bedstefar og bedstemor dette overgår igen til oldebørnene.

Mor og far fik sent kørekort og bil, den bedst passede Fiat i Danmark, dette nød vi godt af når de på turen til Bedste Kyed kom forbi i Brejning eller når vi blev hentet til ferie i Skagen. Mor kørte ofte ned til Bedste Kyed og Bine og senere kun Bedstefar for at hjælpe dem med at plukke bær, hun havde da bilen fuld af børn. Dette har givet dem en stor tilknytning til Sdr. Stenderup, Stranden og huset dernede. Når mor med alle de "små" kørte hen ad landevejen, var der ikke efter Eriks mening fart nok på, for han fortalte mor at der lige var kravlet en snegl op på baghjulet, hvor den sad og tisede. Om det hjalp på farten tvivler jeg om, 80 km. i timen var altid højeste takst. Kun en gang kan jeg huske hun fik en fartbøde, det var mellem Skagen og Ålbæk. Da hun lige havde fået Arnold blev hun syg og kørt til sygehuset med Skagens Ambulance, her var farten nok mere moderat. Den hestebetrukne ambulance kørte helt frem til 1942 så hun nåede lige en tur. En god svigermor med strikkeklub for svigerdøtrene, med kaffetår og hyggensnak til svigersønnerne, en god samtalepartner for os alle hvis der var behov for det.

Ane nr. 6: Bedsteforældre

Mads Sørensen Lomholt Kyed, født/døbt 26. februar 1885 i Sdr. Stenderup, d. 4. August 1969. Viet 25. marts 1916.

Børn:

Marius Kyed, f. 31. oktober 1910, d. 14. juni 1993.

Marie Kyed, f. 18. august 1922, d. 2010.

Peter Kyed, f. 23. maj 1926, d. 15. april 1980.

Mads Sørensen Lomholt Kyed er født i Sdr. Stenderup på en lille gård, denne lå næsten lige ned til Lillebælt og dette har nok animeret ham til at blive sømand og fisker.

Han byggede sig et hus ved gården med udsigt over vandet, blev gift med Anne Sofie Frandsen der havde en lille pige ,Johanne, senere kom Marius, Marie og Peter.

Mads fiskede i Lillebælt, men i årene der kom blev det til det meste af landet, han boede i Åbenrå, Skærbæk og i 1927 påbegyndte han sammen med Fiskerne Hans Hjort og Hans Bahg Bundgarnsfiskeriet i Skagen. I 1947 trak det atter i Mads for selv om bundgarnsfiskeriet i Skagen gik godt tog han til København, hvor han startede fiskeriet op i Sydhavnen. I midten af halvtredserne flyttede også sønnerne Marius og Peter med deres familie til København.

Her boede Mads i et hus på Sydhavnen indtil han flyttede tilbage til Sdr. Stenderup, hvor han blev, til sin død i 1969.

Ane nr.12: oldeforældre

Peter Madsen Lomholt Kyed, f. 2. maj 1856 i Sdr. Stenderup. Viet Sidsel Marie Lind 11. februar 1880 i Hejls. Erhverv, Gårdejer. Død 11. december 1929.

Børn:

Karen Pedersen Kyed, f. 20. marts 1881.

Ane Marie Kyed, f. 30. august 1882.

Mads Sørensen L. Kyed, f. 26. august 1885.

Hansine Kyed, f. 29. april 1888.

Else Kirstine Kyed, f. 11. august 1891.

Cecilie Kyed, f. 28. april 1894.

Birgitte Kyed, f. 15. januar 1898.

Ane nr. 24: Tipoldeforældre

Mads Sørensen Lomholt Kyed, født/døbt 1809 i Nørre Bjert på Skyttegården. Viet 20. oktober 1844 i Sdr. Stenderup til Karen Sørensdatter Beck. Død 2. november 1885 i Sdr. Stenderup af Lungebetændelse i Sdr. Stenderup 1840. Stenderup Sogn i Haderslev Provsti hvor og heri beskrives dette saaledes i 1840:

Dette sogn der ligger 3½mil Nordøst for Haderslev, udgør det nordøstlige Hjørne af Hertugdømmet Slesvig. Det indesluttet af Kolding Fjord, Lillebælt samt Vejstrup og Bjert Sogne.

Til dette sogn hører: Stenderup der foruden Præstegaard, Degnebolig har 21 større og mindre Gaarde, 20 Parcelsteder, 20 Landboelser, 43 Indersthuse (lejet huse med lidt jord, beliggende midt i en stor gårds areal) og 29 Lejewaaninger. Udflyttede Gaarde ere 20.

Ane nr. 25: Tipoldeforældre

Karen Sørensdatter Beck, f. 20. august 1815 i Sdr. Stenderup. Erhverv: I folketællingen 1835 står at Karen Marie Sørensdatter Bek tjente i Sdr. Stenderup Degne og Skolebolig, Konen i huset har muligvis været en moster eller faster da hun har samme efternavn, Bek. Samme sted var Karens yngre søster IngerMarie Sørensdatter Bek på 12 år, hun "bliver opdraget på Fattiggassens Bekostning".

Moderen døde 1834. Viet 20. oktober 1844 til Mads Sørensen Lomholt kyed, d. 19. juli 1881 Sdr. Stenderup af Brystsvaghed.

Børn:

Søren Madsen Lomholt Kyed, f. 8. august 1845.

Else Kjerstine Madsen Lomholt Kyed, f. 4. maj 1845.

Søren Madsen Lomholt Kyed, f. 2. december 1850.

Jens Madsen Lomholt Kyed, f. 13. marts 1851.

Jens Madsen Lomholt Kyed, f. 22. marts 1853.

Peder Madsen Lomholt Kyed, f. 22. maj 1856 Tvilling.

Birgitte Madsen Lomholt Kyed, f. 22. maj 1856 Tvilling.

Laurits Madsen Lomholt Kyed, f. 15. juli 1859.

Søren Madsen Lomholt Kyed tjente i 1870 på "Lykkesgaard"

og rejste senere til Amerika. Laurits Madsen Lomholt Kyed fulgte broderen til Amerika. Else Kjerstine Madsen Lomholt Kyed tjente i 1870 på ”Solkær”. Mads og Karen boede i 1845 i en lejevåning i Sdr. Stenderup, hvor også Karens far Søren Sørensen der i 1845 var 76 år boede, så først efter 1845 har han købt gården, hvor nu Åge bor. I et notat i Danske Landmænd og Deres indsats står der:

Ejer, Hans Chr Christiansen og Karen Pedersen Kyed f. i Sdr. Stenderup 29. marts 1881 datter af Peder Madsen Lomholt Kyed. Gården er købt af fruens bedstefar ca. 1834 (efter 1845) den har været slægtsgård siden og er overtaget af Christiansen 1913. Der var dengang opdyrket 14 tønder land mod nu 30 tønder land. Ejendomsskyld kr. 16.000. (ca 1930).

Besætningen var ved overtagelsen 1 Hest - 4 Køer - 2 Ungkvæg og 3 Svin. Citat slut.

Karens forfædre var:

Ane nr. 50: 2x Tipoldeforældre

Navn Søren Sørensen, født 19. august 1769 i Sdr Stenderup. Viet 12. oktober 1805 i Sdr. Stenderup til Else Jørgens notat i kirkebog: Junggeselle in Sønder Stenderup den Hausmand in Aitrup (Agtrup) Søren Sørensens son Copuleres mit Else Jørgens des Hausmand i Bjert Jørgen Christensen og Kirsten Peders tochter. Død 2. maj 1845 i Sdr. Stenderup Notat fra kirkebog:

Søren Sørensen, enkemand og en søn af afdøde Landbolsmand i Aytrup Søren Sørensen og hustru af sit ægteskab med Else Jørgens, som døde 22. juli 1834 efterlader han 5 børn:

1. Søren
2. Jørgen
3. Christian
4. Karen og
5. Inger Marie.

Han blev 76 år 4 måneder og 16 dage gammel.

Ane nr. 51: 2 x Tipoldeforældre

Else Jørgens, født 1781 i Binderup. Viet 12. oktober 1805 til Søren Sørensen, død 22. juli 1834 i Sdr Stenderup. Else Jørgens blev 53 år gammel.

Notat fra Kirkebogen For Else Jørgens 1834 er der skrevet på Tysk og Søren Sørensen 1845 på dansk.

Ane nr. 100: 3 x Tipoldeforældre

Søren Sørensen, født 12. juni 1731 i Bjert. Viet 21. oktober i Sønder Stenderup. Søren Sørensen der inderste in Aitrup son Søren Jacobsen mit Karen der Haufner i Wonsild Hans Nielsens Tochter. Død 16. marts 1808, begravet den 20. marts. Søren Sørensen inderste i Aitrup i Bjert Sogn og hans fader var forhen Søren Jacobsen en Gaardmand i Aitrup og hans moder den forhen Anne Hans Madsens fra Stenderup. Begav sig i Ægteskab med Karen Hansdatter fra Sønder Stenderup. Dette ægteskab varede i 19 år, efterleves af ægteparrets søn Søren som er inderste i Sønder Stenderup, han blev 77 aar, 2 maaneder og 3 uger.

Ane nr. 101: 3 x Tipoldeforældre

Karen Hansdatter, født 6. maj 1723 i Wonsild. Viet 21. oktober til Søren Sørensen i Sønder Stenderup. Død 11. marts, begravet den 18. marts 1789. Inderste Søren Sørensens Hustru i Agtrup, født i Wonsild som fordum Hans Nielsen enhuusmand og fordum Ellen Hanses ægtedatter. Begav sig i ægteskab første gang i aaret 1754 med ungarl Hans Hansen i Sønder Stenderup, efterlader af samme ægteskab 2 sønner. Begav sig i ægteskab anden gang med ungarl Søren Sørensen i Aitrup 1769, samme mand efterlever af samme ægteskab i søn Søren i ugift stand. Blev 66 aar – 8 uger.

Ane nr. 102: 3 x Tipoldeforældre

Jørgen Christensen, trolovet 12. marts 1779. Født 28. oktober 1735 i Hejls. Ved hans død dette notat i Kirkebogen 25 Juli 1805:

Jørgen Christensen, en inderste i Bjert f. i Hejls 28. oktober 1735 en søn af afdøde Christen Jørgensen Landboler, Hjulmand og afdøde Birtha Sørens. Begav sig i ægteskab 1. Gang 30. marts 1776 med Kiersten Pedersdatter af Binderup. Dette ægteskab varede 24 aar.

Efterlader af samme 6 børn,

1 søn Christen i ugift stand, 5 døttre,

1. Bodel Marie gift med Christen Aarøe en inderste i Stenderup

2. Else gift med Søren Sørensen en inderste i Sdr. Stenderup.

3. Maren.

4. Birthe Christina.

5. Anne Marie alle i ugift stand. 2. gang begav han sig i ægteskab 15. november med Anne Marie Rasmusdatter af Aytrup, som nu efterlever. Efterlader af samme 3 børn.

Han blev 72 aar og 3 maaneder.

Ane nr. 103: 3 x Tipoldeforældre

Kiersten Pedersdatter, født 20. november 1757. Trolovet 12. marts 1779. Gift 30. marts 1779.

Notat i Kirkebogen ved hendes død: Jørgen Christensen, en inderste i Bjert, hans kone Kiersten f. i Binderup 20. november 1757 datter af afdøde Peder Matzen en inderste og Else Peders. Begav sig i ægteskab 30. marts med fornævnte Jørgen Christensen som nu efterlever.

Dette Ægteskab varede 21 aar, 6 børn efterlever. Hun blev 42 aar og 5 maaneder og 19 dage.

Ane nr. 48: 2 x Tipoldeforældre

Søren Pedersen Kyed, født 11. august 1763 i Nørre Bjert. Hjemmedøbt, havde været fast i fødslen, derved svag. Trolovet 25. maj 1799 i Smidstrup med Birthe Jensdatter Lomholt. Viet 25. juni 1799 i Smidstrup Kirke. 2 Ægteskab. Forlovere, Jens Lomholt af Welling. Mads Bundegård af Smidstrup. Død 23. april 1846 i Nørre Bjert.

Søren Pedersen Kyed købte Skyttegården af sin stedfar i 1797 han skødede gården til sin søn Jens Sørensen Kyed i 1829.og

i 1845 bor han og konen ifølge folketællingen ved sønnen på gården.

Ane nr. 49: 2 x Tipoldeforældre

Birthe Jensdatter Lomholt, født 24. april 1775 i St.Welling. Trolovet 25. maj 1799. Viet 25. juni 1799. Død December 1851 i Smidstrup Kirke.

Børn:

Jens Sørensen Kyed, f. 1799 24. september 1849.

Peder Sørensen Kyed,

Mads Sørensen Kyed, f. 1809, 2. november 1885.

Ane nr. 96: 3x Tipoldeforældre

Peder Pedersen Kyed, født 2. juli 1710 i Nørre Bjert. Gift 1764 med Marie Sørensdatter. Død: 30. september 1764 i Nørre Bjert.

Børn:

Søren Pedersen Kyed.

Ane nr. 97: 3x Tipoldeforældre

Marie Sørensdatter, gift i 1764 med Peder Pedersen Kyed.

Børn:

Søren Pedersen Kyed.

Efter Peder Pedersens død i 1764 gifter enken sig med "Reduceret Liufgarde" Jens Christensen, han fæstede gård nr. 3 i 1765 og opkøbte samme år det halve af den til Selveje. Samtidig køber han sammen med naboen gård nr. 19. Gård nr. 3 blev nu delt i 2 gårde. Nr. 3a Skyttegården fik Jens Christensen og i 1797 solgte han den til sin stedsøn Søren Pedersen Kyed. Denne skødede gården til sin søn Jens Sørensen Kyed 1829. 1862 skødede Jens S. Kyeds enke gården til sønnen Søren Jensen Kyed, i 1898 solgte han den og den gik på andre hænder.

Ane nr.192: 4 x Tipoldeforældre

Peder Hansen Kyed, gift 13. august 1695 til Johanne Pedersdatter. Død 15 Juli 1714.

Børn:

Peder Pedersen Kyed.

Maren Pedersdatter.

Peder Hansen fæstede gård nr.3 i 1694.

Ane nr. 193: 4 x Tipoldeforældre

Johanne Pedersdatter, gift med Peder Hansen Kyed.

Børn:

Peder Pedersen.

Maren Pedersdatter, gift med bager Niels Nielsen, Ribe. Død 20. marts 1739.

Efter Peder Hansens død gifter Johanne Pedersdatter sig i 1716 med Niels Jespersen fra Ndr. Stenderup.

Han kaldtes også Niels Stenderup, han døde den 1. juli 1746.

I 1740 får hans stedsøn Peder Pedersen Kyed gården. Den har da 51 fag huse og en besætning på 7 bæster, 6 køer 6 ungnød og 10 får.

,

Frandsen

Ane nr. 7: Bedsteforældre

Anne Sofie Frandsen gift Kyed, f. 25. november 1891. Egen Als. Faddere, Margrethe Frandsen, Guderup. Forpagter Peter Jespersen. Kone Marie f. Møller, Pige Elizabeth Clausen. Gift 25. marts 1916 i Vejstrup Kirke. Bopæl, Anne Sofie blev sammen med sine søskende passet hos Sofie og Peder Pedersen når forældrene var på arbejde. Da de flyttede til Taps 1902 fik Anne Sofie der var meget knyttet til dem lov at komme med, hun var da 12 år?

Børn:

Johanne Benedikte Kyed, g. Ravensbeck, d. 7. december 1993.

Marius Pedersen Kyed.

Marie Kyed, g. Trolle, f. 18. august 1922.

Peter Kyed, d. 7. marts 1933 i Sdr, Stenderup.

Christian Frandsen



Bedste Kyed og Anne Sofie.



Ane nr. 14: Oldeforældre

Christian Frandsen, f. 17. november 1855 Guderup på Als. Faddere, Jørgen Lindgård Gårdmand, Hans Krohg og Hustru Christine, Gårdforpagter i Guderup. Gift 29. februar 1882 i Rise Hjarup (Sønderjylland) med Anne Marie Lausen. Arbejdede som husslagter. Død 6. november 1940 i Aabenraa. Begravet 11. november 1940 i Egen på Als.

Christian Frandsen har været en del rundt på Als og i Sønderjylland som husslagter og boet på nogle gårde flere dage i træk for at blive færdig med det arbejde han var bestilt til. Han opholdt sig i Rise Hjarup i 1882 og blev her gift med Anne Marie Lausen. De fik det første barn Catrine Marie her hun blev gift med Ferdinand Boysen Pedersen, disse boede først i Elstrup, fik en datter Eline den 3. oktober 1906, senere blev han bager i Hjortkær. Christian Frandsen og Anne Marie Lausen flyttede ind hos hans mor i Gl. Guderup 21 En anden datter bosatte sig i Åbenrå deres søn Christian døde i Frankrig under 1. Verdenskrig han ligger begravet på Egen kirkegård sammen med de øvrige faldne fra Als, hans navn står på det store Mindesmærke, i 1920 boede i en lejebolig deres datter Mette Marie hun var da syerske, hun stod senere opført som husbestyrerinde og døde i 1935 på sygehuset i Sønderborg.

Notat fra Beerdigingsregister 1927 til 1957:

"Vejmand, Slagter, Enkemand, Christian Frandsen boende Nørre Chausse Aabenraa født i Guderup 1855 den 7. November, søn af Træskomager Christian Johansen Frandsen og Hustru Cathrine Marie Vrang, afdød Hustru Anne Marie Lausen. Sidste bolig Aabenraa, 85 aar, begravelsen forrettet af Pastor Fønns Jørgensen i Egen."

Ane nr. 15: Oldeforældre

Anne Marie Lausen, f. 21. februar 1862 i Rise Hjarup. Konfirmeret 26. marts 1876. Gift 29. juni 1882 med Christian Frandsen. Død 24. november 1930, begravet 29. november 1930.

Notat i Beerdigungsregister: ”Anne Marie Lausen f.21.2.1862 i Rise Jarup, datter af husmand Hans Lausen og Anne Marie Moos gift med efterlevende Husslagter i Guderup Christian Frandsen.

Hun blev 68 aar, Jordemoder.

Børn:

Cathrine Marie, f. 22. juli 1882 i Rise Hjarup. Konfirmeret 1896. Død 1974.

Anne Marie, f. 23. august 1884 i Dynneved. Konfirmeret 1899.

Kirsten, f. 10. oktober 1886 i Guderup. Død 2. november 1900.

Mette Marie, f. 16. august 1889 i Guderup. Konfirmeret 27. maj.1904. Død 2. august 1935.

Anne Sofie (mormor), f. 22. august 1891 i Guderup. Død 7. marts 1933.

Margrethe, f. 22. august 1891 i Guderup. Død 24. september 1992.

Christian, f. 13. august 1893 i Guderup. Død 17. juli 1894.

Christian, f. 28. december1894 i Guderup. Død 4. januar 1918.

Hans, f. 18. januar 1896 i Guderup. Død 1990.

I Fødselsregisteret for Egen Sogn Als har hun anmeldt næsten alle fødsler, bortset fra en periode på ca. 6 år, hvor hun måske har været syg.

Ane nr. 28: Tipoldeforældre

Christian Johansen Frandsen, f. 19. juni 1824. Gift 9. november 1854 i Egen Kirke med Cathrine Marie Clausen Vrang. Arbejdede som træskomand i Guderup

Ane nr. 29: Tipoldeforældre

Cathrine Marie Clausen Vrang, f. 4. maj 1819. Gift 9. november 1854 i Egen Kirke med Christian Frandsen. Død 20. februar 1904.

Børn:

Christian Frandsen, f. 17. november 1855.

Jørgen Frandsen (Tvilling), 10. november 1857. Siden 1899 bosat i Hejls.

Hans Frandsen (Tvilling), 10. november 1857, d. 24. november 1930.

Hendes forældre var:

Ane nr. 58, Claus Jacobsen Vrang og

Ane nr. 59, Anne Dorothea Pedersen.

Ane nr. 56: 2 x tipoldeforældre

Christian Johansen Frandsen, f. 1791 i Guderup. Han var Præsteneste og Skrædder og boede i nr. 21 Gl. Guderup i Enkesædet. Gift 4. juli 1818 i Egen Kirke med Kisten Kristiansen Rudolph. Død 1. november 1830 i Guderup.

Ane nr. 57: 2 x tipoldeforældre

Kirsten Cristiansen Rudolph, f. 1792 i Stevning på Als. Gift 4. juli 1818 i Egen Kirke med Christian Johansen Frandsen.

Børn:

Christian Johansen Frandsen, f. 19. juni 1824 Guderup.

Ifølge folketællingen 1855 bor hun i nr. 21 Gl. Guderup sammen med sønnen Christian Johansen Frandsen 31 år og svigerdatteren Kathrine Marie f. Vrang 36 år.

Kirsten Kristiansen Rudolph forældre var:

Ane nr. 114: 3 x tipoldeforældre

Christian Rudolph, f. 1756. Gift Ane nr. 115, Anna Sophia Berg.

Ifølge Folketællingen 1803, er han 47 år, hans erhverv er Hüfner (husmand) og Zwølfmann (Tolvmand) i Stevning Als.

Ane nr. 113: 3 x tipoldeforældre

Anna Sophia Berg, f. 1758 ifølge Folketællingen 1803. Gift med Christian Rudolph.

Børn:

Anna Marie Rudolph, f. 1786 i Stevning Als.

Anna Sophia Rudolph, f. 1787 Stevning Als.

Maren Rudolph, f. 1789 Stevning Als.

Eleonora Rudolph, f. 1790 Stevning Als.

Kisten (Kirsten), f. 1792 Stevning Als.

Christen Rudolph, f. 1796 Stevning Als.

Anne Rudolph, f. 1799 Stevning Als.

Ane nr. 112: 3 x tipoldeforældre

Johan Frands Christensen, f. 21. august 1743 i Guderup. Gift 31. maj 1783 med Mette Hansen Eriksen. Død 5. juli 1802 i Guderup. Begravet i Egen 29. juli 1802.

Bopæl, han fik fæste af matr. Nr. 52 Gl. Guderup 21. Huset ligger ved siden af præstegården.

Ane nr. 113: 3 x tipoldeforældre

Mette Hansen Eriksen, f. 1756. Gift med Johan Frands Christensen. Død 2. februar 1817 i Guderup.

Ifølge Folketællingen 1803 boede i Dorf Guderup, Enke Mette Franzen 47 aar Instin mit Land und Weberin (inderstinde med land og væveri) i matr. Nr. 52 Gl. Guderup 21 som Hausmutter med sine børn:

Ellen Franzen, f. 1785 i Guderup.

Christen Johansen Franzen, f. 1791 i Guderup.

Hans Franzen, f. 1794 i Guderup.

Peter Franzen, f. 1797 i Guderup.

Ane nr. 224: 4 x tipoldeforældre

Christen Hansen, f. 1708 i Guderup. Død 1762 i Guderup, begravet 14 Februar 1762 i Egen. Gift 17. september 1735 med Anne Dorthe Boch.

Bopæl, Matr. Nr. 52 Gl Guderup 21.

Ane nr. 225: 4 x tipoldeforældre

Anne Dorthe Boch, f. 1724 i Nordborg. Gift med Christen Hansen.

Børn:

Johan Frandz Christensen.

Anne Dorthe Bochs forældre var:

Ane nr. 450: 5 x tipoldeforældre

Hans Caspar Boch, f. 1686. Gift Ane nr. 451, Auguste Elizabeth (Død 26. september 1737). Død 3. august 1735, begravet 7. august 1735 i Egen.

Han var Kromand på Østerholm, (i dag en del af Nordborgs ruiner).

Ane nr. 448: 5 x tipoldeforældre

Hans Christensen, f. 1670. Gift Ane nr. 449, Ellen. Død 2. februar 1752 i Guderup.

Han var Egen Bonde, Ejer af nr. 102 i Guderup, Sandemand, Vurderingsmand, Synsmand.

Ane nr. 896: 6 x tipoldeforældre

Christen Jørgensen, f. 1660.

Ejer af nr. 102 i Guderup, Tolvmand-deltog i Tolvmandsrådet i det årlige kirkerådsmøde, skulle se om folk betalte deres korn og bidrag, nævnes 1694 som sandemand.

Lausen/Lauritzen

Ane nr. 15: Oldeforældre

Anne Marie Lausen, f. 21. februar 1862 i Rise Hjarup. Konfirmeret 26. marts 1876 i Rise Hjarup. Gift 29. juni 1882.

Anne Marie blev gift med ”Christian Frandsen søn af Chr. Frandsen og hustru Cathrine Marie Vrang. Han kom fra Stolbro på Als og hun fra Rise Hjarup”.

Senere på året fik de det første barn her, resten er født på Als.

Anne Marie Lausens forfædre var:

Ane nr. 30: Tipoldeforældre

Hans Lausen, f. 9. september 1836 i Nordborg. Døbt 9. oktober 1836. Gift 21. oktober 1827 med Anna Marie Christensen. Død 11. oktober 1894 i Rise Hjarup.

Notat i Kirkebog: Hans Lausen f. 9 September 1836, Parcelist på Rise Hjarup Mark som søn af Gaardmand Jess Lausen og Hustru Anna Marie Christensdatter, gift med efterladende Anna Marie Christensen. Han efterlader sig denne enke og 7 børn, 5 sønner og 2 døtre. Alder 58 år og 2 uger.

Ane nr. 31: Tipoldeforældre

Anne Marie Christensen, f. 3. december 1835. Død 8. marts 1913.

Børn:

Anne Marie Lausen, f. 21. februar 1862.

Jes Lausen, f. 30. maj 1865.

Frederik Georg Lausen, f. 15. december 1868.

Mette Marie Lausen, f. 27. juli 1871.

Hans Christian Lausen, f. 17. april 1874.

Niels Andersen Niels Lausen, f. 15. juli 1875.

Jørgen Lausen f. 10. juli 1881.

Ane nr.60: Generation 2 x tipoldeforældre

Jes Lauritzen, f. 17. januar 1795 i Nordborg. Gift 21. oktober 1827 i Nordborg med Anna Marie Christensen. Død 5. marts 1842 i Nordborg.

Ane nr. 61: 2 x tipoldeforældre

Anna Marie Christensen, f. 17. oktober 1803 i Svenstrup Als. Gift 21. oktober 1827 i Nordborg med Jes Lauritzen. Død 19. april 1865 i Nordborg.

Børn:

Kirsten Lausen, f. 21. juli 1828 i Pøhl.

Jess Jessen Lausen, f. 8. februar 1832 i Pøhl.

Mette Marie Lausen, f. 21. april 1830 i Pøhl.

Christen Lausen Laurissen, f. 5. maj 1834 i Pøhl.

Hans Lausen, f. 9. september 1836, i Nordborg.

Anna Marie Lausen, f. 28. juli 1839 i Nordborg.

Cathrine Elizabeth Lausen, f. 17. januar 1842 i Nordborg.

Anna Maries forfædre var:

Ane nr. 122: 3 x tipoldeforældre

Christen Lausen, f. 1767. Arbejdede som Boelsmand i Svenstrup, senere står han som aftægtsmand i Pøhl.

I et notat fra en dagbog skrevet af en bonde fra Als i årene 1766-1810 står der den 6. oktober 1784, "Der var ildebrand i Svenstrup i Christen Lausens bohl, den 12. var vi på brandarbejde(oprydning."

Ane nr. 123: 3 x tipoldeforældre

Mette Marie Wriborg (Weisbürg), f. 24. februar 1771 i Svenstrup. Død 9. januar 1826 i Svenstrup.

Christen Lausen og Mette Marie havde 6 børn, men jeg har kun fundet data på:

Mette Wriborgs forfædre var:

Ane nr. 246: 4 x tipoldeforældre

Niels Jürgensen Wriborg (Weisbürg), f. 21. marts 1739 i Svendstrup. Gift 2. juli 1765 med Anna Margretha Clausdatter. Død 30. marts 1821, begravet 4 april i Svenstrup. Arbejdede som Inderste og Skrædder.

Ane nr. 247: 4 x tipoldeforældre

Anna Margretha Clausdatter, f. 16. marts 1740 i Æreskøbing. Gift 2. juli 1765 i Svenstrup med Niels Wriburg. Død 30. marts 1714 i Svenstrup.

Børn:

Mette Marie Wriborg, f. 24. februar 1771 i Svenstrup.

Jørgen Nielsen Wriburg, f. 1774 i Svenstrup.

Catherine Wriborg, f. 1772 i Svenstrup.

Sømand Claus Nielson Wriburg, f. 1784 i Svenstrup.

Spinderi og Stolemager Christen Nielsen Wriburg, f. 10. august 1777 i Svenstrup.

Böttchergeselle, Bødker Nicolai Nielsen Wriburg, f. 23. marts 1780 i Svenstrup.

Peder Wriburg, f. december 1782 i Svenstrup.

Anna Margrethes forældre var:

Ane nr. 430: Claus Christen Lausen, f. 1714, gift 1739 af Æreskøbing.

Ane nr. 431: Mette Hansdatter, gift med Claus Christen Lausen i 1739.

Ane nr. 120: 3 x tipoldeforældre

Jess Jessen Lauritzen, f. 17. december 1752 i Nordborg. Døbt 20. december 1752 i Nordborg Kirke Gift 12. februar 1771. Død 22. december 1829 i Pøhl, begravet 27 December 1829 i Nordborg.

I øvrigt skriver forfatteren til dagbogen "Løvedag den 13. April 1771 blev vi færdig med udregningen i Pøhl (fordeling af jorden), og de kørte vort tøj ad Holm samme dag. Dis-

se Pøelinger havde meget slet grund i overflødighed, den blev meget boniteret og paa lagt, men den summa, som blev sat i jordebog reen grund, var hver mand 48 tønder,5 skæpper. Og 10 mand, Kaadnerne, fik hver 20 skæppe land, smeden og juelmanen fik også arbejdsgrund. Præste kaadnerne fik ingen grund af bønderne. Boelsmændenes navne i Pøhl er: 1 Per Persen Kolmos, 2 Per Jøssen Kolmos, 3 Per Jensen, 4 Jes Jessen, 5 Jes Laursen, 6 Dominicus Christensen, 7 Christen Persen, 8 Jes Persen, 9 Rasmus Hansen, 10 Andreas Ludvig, og en eyendoms bonde, Poul Matzen.”

Ane nr. 121: 3 x tipoldeforældre

Kirstine Jepsdatter, f. 1769 i Sjellerup. Gift 12. februar 1791 med Jess Jessen Lauritzen. Død 3. marts 1844 i Nordborg, begravet 5. marts 1844 i Nordborg.

Børn:

Kirsten Lauritzen, f. 16. maj 1802.

Karen Lauritzen, f. 26. december 1791. Død 1840.

Elizabeth Lauritzen, f. 28. juli 1793.

Jes Lauritzen, f. 17. januar 1795. Død 1847.

Kirsten Lauritzen, f. 22. oktober 1796. Død 1796.

Marie Lauritzen, f. 12. august 1798.

Jeppe Lauritzen, f. 20. maj 1800. Død 1829.

Christen Lauritzen, f. 24. august 1806. Død 1881.

Peder Lauritzen, f. 12. juni 1808. Død 1834.

Eleonora Lauritzen, f. 26. april 1810. Død 1817.

Ane nr. 240: 4 x tipoldeforældre

Jes Jessen Lauritzen, f. 1714 Pøhl Als. Gift 1748 i Nordborg med Ane nr. 241 Karen Pedersdatter, f. 1715 i Nordborg, d. 4. maj i Pøhl.

Ane nr. 480: 5 x tipoldeforældre

Jes Lauritzen, f. 1673 i Pøhl. Død 22. august 1738. Gift 1705 i Nordborg med Ane nr. 481 Gertrude Christens, f. 1685 i Nordborg. Død 1718 i Pøhl.

Ane nr. 760: 6 x tipoldeforældre

Lauritz Jessen, f. januar 1640 i Pøhl. Død 1709 i Pøhl. Gift januar 1672 med Ane nr.761 Maren Hansdatter, f. 1655 i Nordborg. Død 1730 i Pøhl.

Ane nr. 1520 og 1521: 7 x tipoldeforældre

Jes Jørgensen, f. 1614. Gift i Nordborg med Maren, f. 1618.

Lind

Ane nr. 13: Oldeforældre

Sidsel Marie Lind, f. 20. april 1858. Gift 11. februar 1880 i Hejls med Peder Madsen Lomholt Kyed.

Børn:

Karen Pedersen Kyed, f. 20. marts 1881.

Ane Marie Kyed, f. 30. august 1882.

Mads Sørensen L. Kyed, f. 26. august 1885.

Hansine Kyed, f. 29. april 1888.

Else Kirstine Kyed, f. 11. august 1891.

Cecilie Kyed, f. 28. april 1894.

Birgitte Kyed, f. 15. januar 1898.

Sdr. Stenderup 1870.

Agerdyrkning er hovederhvervet i Stenderup Sogn, foruden almindelige Kornsorter dyrkes Hør, Humle, Kommen, Sennep, dog kun i det små og knap til Fornødenhed, Havekulturen, Forskønnelser og haveanlæg findes fortrinsvis, og Haveprodukterne lykkes meget vel.

Tobak begyndes at dyrkes, der udføres fra Gammel Aalbo søverts til Kiel og Flensborg aarlig 7a' 8000 Tønder Korn, fornemmelig af Sognets egne Produkter. Aalefiskeriet i Lillebælt yder en ikke ringe Indtægtskilde for Lodsejere hvis Jorder støder til Vandet ...

Ane nr. 26: Tipoldeforældre

Hans Olufsen Pedersen Lind, f. 27. december 1816 i Dalby. Gift 10. august 1850 med Ane Marie Warming. Død 7. juli 1880 i Hejls.

Sin første plads havde Hans O. P. Lind, hos sin farbror Johannes, lige efter at denne havde overtaget gården. Her havde han

det forholdsvis strengt, måtte foreksempel om sommeren op og ud i marken kl 3-4 om morgenen , for at flytte hestene, og det var jo hårdt nok for en 7-8 årig dreng.

Senere havde han plads hos en morbroder i Binderup og i 1839 kom han ind for at aftjene sin værnepligt som infanterist ved 3. Jægercor i Fredericia.

Under Frederik den 6. Kom han ind, under Christian den 8. Udtjente han, og under Frederik den 7., i August måned 1850, et par dage efter at have holdt bryllup med pigen Ane Marie Warming, som han havde lært at kende, mens han en tid opholdt sig på "Ballegård" i Hejls, blev han indkaldt som Reservesoldat, så at han som han så tit sagde "havde tjent 3 Konger i eet par sko".

Men næppe var han nået ned til den samlede hær, før han blev syg, og derfor måtte føres tilbage, og indlægges på Lazarettet i Kristiansfeldt, hvorfra han blev udskrevet, så han lige kunne nå at vende tilbage til armeen, til juleaften. Han deltog kun i nogle småtræfninger ved byen Slesvig, og blev så, først i Februar 1851 hjemsendt. - Samtidigt med sit bryllup, havde han overtaget sin hustrus fødegård i Hejls, som han beholdt en del år, indtil han byttede den med en mark, hvorpå han så selv lod bygge. Imidlertid blev han, nogle dage efter at de var indflyttede i deres nye ejendom, ramt af en bjælke i hovedet, og døde så en 8 dages tid derefter på hospitalet i Kolding. - Han var, hele sit liv, en noget svagelig mand, men han dyrkede sin ejendom godt, og havde desforuden en del fragtkørsel. Dog var det også nødvendigt at han arbejdede ihærdigt, da han, særligt til at begynde med, sad temmeligt hårdt i det. - Hun var datter af Gårdejer i Hejls Christian Pedersen Warming og hustru Sidsel Justdatter Krahg.

Ane nr. 27: Tipoldeforældre

Ane Marie Warming, f. 18. april 1827 i Hejls. Gift 10. april 1840 i Hejls. Død 2. april 1882 i Hejls.

Børn:

Christian Pedersen Lind, f. 3. april 1851. På sin bedstemors bekostning, kom han på Seminariet, men rejste senere til

Amerika, hvor han levede som landmand i (1925).
Ane Dorthea Lind, f. 23. marts 1853. Bosiddende i Kolding.
Peder Pedersen Lind, f. 11. februar 1856. Arbejdsmand i Kolding.
Sidsel Marie Lind, f. 20. april 1858.

Ane Marie Warming var datter af Ane nr. 54 Christian Pedersen Warming og Ane nr. 55 Sidsel Marie Justdatter Krahg.

Ane nr. 54: 2 x tipoldeforældre

Christian Pedersen Warming, f. 1. april 1797 i Hejls. Død 23. september 1837 i Hejls. Gaardmand Christian Pedersen Warming, en ægtefødt søn af Peder Jepsen og hustru Anne Marie Lauridsdatter i Trappendal, født 1. april 1797 i Hejls. Gift 15. oktober 1825 med Sidsel Justdatter Krahg, der på det tidspunkt kun var 15 aar, en ægtefødt datter af Just Johansen Krahg og hustru Anne Jacobsdatter i Hejls, med hvilken han blev fader til 4 børn, hvoraf 3 lever navnlig, 1 Anne Marie (ane 27), 2 Anne Dorthea og 3 Cathrine Marie.

Ane nr. 55: 2 x tipoldeforældre

Sidsel Justdatter Krahg, f. 1810. Gift 15. oktober 1825 med Christian Pedersen Warming.

Ane nr. 108: 3 x tipoldeforældre

Peder Jepsen, f. 1754. Gift 5. oktober i Hejls. Ungkarl fra Grønnebeck og Pige fra Bygebjerg Anne Marie Lauritzdatter. Død 23. oktober, begravet 25. oktober. Peder Jepsen Wargaard Søndermark, søn af afdøde Jep Warming og hustru Cathrine Marie f. Lauritzdatter af Jels Sogn, som var i ægteskab med den efterlevende enke Anne Marie Lauritzdatter af hvilket ægteskab følgende børn efterlever:

1. Cathrine Marie, 2. Anne, 3. Johanne, 4. Maren, 5. Mette Marie 6. Christian (Ane 54). Den afdøde blev 58 aar og 5 måneder gammel.

Ane nr. 109: 3 x tipoldeforældre

Anne Marie Lauritzdatter, f. 1756 i Hejls Gift 5. oktober 1779 i Hejls. Død 17. januar 1837.

Anne Marie Lauritzdatter, en gammel enke, datter af Lauritz Hansen og Anne Johansdatter i Hejls. Hun er for mange aar siden gift med afdøde Peder Jepsen af hvilket ægteskab kun 1 søn og 3 døtre overlever moderen: 1 sønnen Christian Pedersen Warming gift med Sidsel Justdatter Krahg, 2 Anne, 3 Marie, 4 Mette Marie.

Den gamle enke opnaede en alder af 80 aar og 11 maaneder, døde af alderdom.

Ane nr. 110: 3 x tipoldeforældre

Just Johansen Krahg, f. 18. marts i Sønder Stenderup. Gift 8. juli 1809. Ungkarl og Hjuler Just Johansen fra Sønder Stenderup en søn af afdøde Johan Justesen og Anne Sørensdatter samme sted, med pigen Anne Jacobsdatter fra Hejls, en datter af landboelsmand Jacob Christensen og Hustru Sidsel Jensdatter født her i Hejls.

13. april 1846 døde Just Johansen Krahg, Kaadner (boelsmand) og Hjuler (Hjulmand) i Hejls. Han er født den 18. marts 1777 og var søn af Johan Justesen og Anne Sørensdatter, Kaadnerfolk i Sønder Stenderup. I året 1807 indlod han sig i ægteskab med Anne f. Jacobsdatter fra Hejls, hans efterlevende enke og havde med hende en datter Sidsel Warming (ane 55) f. Krahg. Hun er enke, men var godt gift med Gaardmand Christian Pedersen Warming og har 3 børn alle ugifte. Han døde af Vatersot i en alder af godt 69 aar.

Ane nr. 111: 3 x tipoldeforældre

Anne Jacobsdatter Lund, f. 5. januar 1781 i Hejls Sogn.

Død 20. juli begravet 26. juli 1861 i Hejls, datter af Husmand Jacob Christensen og Hustru Sidsel Jensdatter, Hejls. Enke efter første ægteskab med afdøde Kaadner Just Johansen Krahg.

Af ægteskabet en datter Sidsel Justdatter Krahg (ane 55) som er enke efter Christian Warming i Hejls. Den afdøde beholdt

indtil sin død sit Kaadnersted, hvor hun boede og som hun lejede af sin datterdatters mand Peder Hansen Lind (ane 26). Den afdødes datter, forannævnte enke, flyttede ind hos hende og boede hos hende til hendes død. Hun døde af alderdom og havde været i Hejls Kirke sidste Søndag 80½ Aar gammel.

Ane nr. 216: 4 x tipoldeforældre

Jep Warming, Jels Sogn.

Børn:

Peder Jepsen.

Ane nr. 217: 4 x tipoldeforældre

Cathrine Marie Laustdatter, Jels Sogn.

Børn:

Peder Jepsen.

Ane nr. 218: 4 x tipoldeforældre

Lauritz Hansen, f. 13. maj 1719 i Sellerup Fjeldstrup Sogn. Gift i Øsby Sogn med Anna Jacobsdatter. Død 13. november, begravet 16. november 1783, Lauritz Hansen som søn af Hans Hansen og Hustru Anne Pedersdatter. Han blev gift med Anna Jacobsdatter og avlede i 40 års ægteskab 4 sønner og 1 datter (Anne Marie Lauritzdatter), hvoraf 3 sønner og en datter efterlever.

Ane nr. 219: 4 x tipoldeforældre

Anna Jacobsdatter, f. Anna Jacobsdatter blev født i Hejls den 15. april 1715, forældre Johann Henrichsen Maintz og hustru Inger Nielsdatter. Blev gift med Lauritz Hansen af Sellerup i Fjeldstrup Sogn, af hvilket Ægteskab efterlever 4 Børn. Hun døde i en alder af 80 aar og 1 uge, 4 dage.

Ane nr. 220: 4 x tipoldeforældre

Johan Jostsen, f. "Domistos Stregas" = 3. Januari 1745 døbes Just Lauritzens søn Johan af Aistrup (Agtrup) Moderen er Abalone Jepsdatter. Gift 4. november 1775 i Sønder Stenderup Johan Jostsen junggeselle udi Aitrup mit Anna Sørensdatter. Død 25. januar 1805, 60 aar gammel.

Ane nr. 221: 4 x tipoldeforældre

Anna Sørensdatter, f. 27. marts i Sønder Stenderup, datter af Søren Sørensen (Skrædder) og Inger Larsdatter. Konfirmeret 1759. Død 30. januar 1814 enke efter Boelsmand Johan Jostsen. Hun blev 70 aar, havde 3 kinder: Jost (just), Inger og Abelone.

Ane nr. 222: 4 x tipoldeforældre

Jacob Christensen, f. ca. 1748. Gift 22. oktober 1773 i Hejls med Sidsel Jensdatter. Død 16. juni, begravet 21. juni 1820. Enkemand Jacob Christensen, en søn af længst bortdøde ægteforældre Christen Jacobsen og Hustru Mette Christensdatter. Han har været i ægtestand med den for 8 år siden afdøde Sidsel Jensdatter, af hvilket ægteskab en datter, og som er gift med Just Johansen i Hejls, og som er moder til en datter ved navn Sidsel. Den afdøde nåede en alder af næsten 72 aar. Han døde af alderdomsskrøbelighed.

Ane nr. 223: 4 x tipoldeforældre

Sidsel Jensdatter. Sidsel Jacobs er døde 16. maj 1812, begravet 22. maj. Datter af Jens Pedersen og Dorthe i Vejstrup, hun var gift med Jacob Christensen af Jels. Har i dette ægteskab en datter Anne, som lever i ægteskab med Hjuler Just Johansen her i Hejls, af hvilket ægteskab nu et barn lever ved navn Sidsel. Den afdøde blev 67 aar og 11 måneder gammel.

Ane nr. 446 og nr. 447: 5 x tipoldeforældre

Jens Pedersen.
Dorthe.

Ane nr. 52: 2 x tipoldeforældre

Peder Hansen Lind, f. 25. december 1788 Dalby. Gift 10. juli 1813 med Ane Hansdatter Uldall. Arbejdede som Gårdejer på Lindgården senere Parcellist. Død 18. september 1869 i Dalby.

Som ældste søn af de der var landmænd, overtog Peder Hansen Lind Fødegården, ved faderens død. Han var den sidste af vores familiegren der ejede Lindgården, få dage før sin død afstod faderen gården der da var en stor firlænget bindingsværksgård beliggende midt i Dalby by, delvis skjult bag de hundredårige Lindetræers kroner, til sønnen der havde den til 1823. Han solgte den til broderen Johannes Hansen Lind. Grunden dertil var vel nærmest de dårlige tider (Statsbankerotten), og så hans kones tiltagende svaghed. Han beholdt kun et lille hus i byen, som han så købte lidt jord ind til, hvor han henlevede resten af sit liv. - Han var en jævn bondemand, med et godt og ærligt sind, og var han ikke ved sin død savnet af så mange, så var han det desto mere af de få, som rigtig havde kendt ham.

Indtil krigen i 1864, havde han bestillingen at bære de kongelige skatter ned til Amtstuen i Haderslev hvilken tur, omtrent 7 Mil, han til trods for sin høje alder, gik på en dag.

Ane nr. 53: 2 x tipoldeforældre

Ane Hansdatter Uldall, f. 7. juni 1791 Sdr. Bjert. Gift 10. juli 1813 i Hejls. Død 18. juni 1876 i Dalby.

Børn:

Gyde Marie Pedersdatter Lind, f. 26. juli 1813.

Hans Olufsen Pedersen Lind, f. 27. december 1816.

Falle Hansen Pedersen Lind, f. 18. juni 1819.

Helene Pedersdatter Lind, f. 4. juli 1821, d. 18. september 1821.

Jørgen Pedersen Lind, f. 26. april 1823.

Mikkell Pedersen Lind, f. 15. december 1825.

Sidsel Pedersdatter Lind, f. 11. februar 1828.

Oluf Pedersen Lind, f. 19. maj 1830, d. 13. juni 1830.

Peder Pedersen Lind, f. 30. juni 1832, d. marts 1883.

I folketællingen 1845 står der, at i Dalby i Kaadnerhus eller Parcellistbolig bor: Peder Hansen Lind, hans kone Anne Hansdatter Uldall.

Peder 13 år deres søn.
Marie (Gyde Marie) deres datter.
Peder Windfeldt deres svigersøn.
Peder Windfeldt 2år, Dattersøn.
Hans Windfeldt 4år, deres Dattersøn.
Johannes Windfeldt deres dattersøn.

Ane nr. 53, vores 2 x tipoldemors forfædre var:

Ane nr. 106: 3 x tipoldeforældre

Hans Michelsen Uldall, f. 25. februar 1751 på Østergård Skrydstrup Sogn. Gift 30. juni 1786 i Sdr. Bjært med Gyda Marie Fallesdatter. Død 17. januar 1811 på Binderupgård S. Bjært.

”Slægten fra Østergaard i Skrydstrup Sogn nedstammer fra Gøngerne (ifølge V. H. Uldall).

Efter Stormen på København 1659 skænkede Kongen Landsbyen Uldall der bestod af 4-6 gårde til Gøngeførerne, en af førerne hed Mikkel Pedersen. Dette navn Mikkel Pedersen og Peder Mikkelsen går igen flere gange i Slægten så der er jo en vis sandsynlighed for, at vi nedstammer fra Gøngerne. Hans Pedersen, søn af Peder Mikkelsen antog navnet Uldall. Han blev byfoged i Assens og stamfader til Uldall-slægten på Øerne.

Hans broder Michel Pedersen der overtog Fødegården, efterlod sig fire sønner der alle ligeledes antog navnet Uldall. En søn Niels fik ”Østergaard” og blev stamfader til den sønderjyske gren af familien. Hans og Simon drog ud som Kniplingskræmmere, Simon bosatte sig i Varmark, men Hans giftede sig med Fall Hansens datter Gyda Marie og med hende fik han ”Binderupgård” i Bjært Sogn. Selv efter at Hans Michelsen var blevet Gaardmand, blev han ved med at rejse rundt som kniplingskræmmer, han havde mange Kniplingspiger i gang, (det sagdes op mod 500) rundt i Sønderjylland, særlig på Tønderegnen, hvor der ses fantastiske Kniplinger på Tønder museum og det var deres arbejder han solgte på sine rejser på Fyn og i

Jylland, helt op til Horsens, hvor han havde en Russisk Prinsesse som kunde. Engang blev han overfaldet i Fiskbækkjær, røverne kneblede ham og bagbundet satte de ham på hesten og lod den trave hjem med ham. Siden red han aldrig ud på rejse uden at være ledsaget af en Tjener og 2 store Hunde. Selvom Hans Michelsen Uldall færdedes meget på rejser, fik han tid til mere end det, foruden at passe sin Gaard.

Han var i mange år Kirkeværge og i 1798 blev han udnævnt til Sognefoged. Man opbevarer endnu hans Sølvknapper, Spænder og Sporer og desuden hans Holbergstok med Sølvknap. Det må have været en statelig skikkelse at møde, når han gik til Kirke, kørte på Visit i lukket Vogn med Grevelig Krone på Vogndøren, eller når han red ud på sine Rejser med Ledsager”.

Hans Michelsen Uldalls forfædre:

Ane nr. 212. Michel Pedersen, f. 1715 ”Østergård” i Uldall.

Ane nr. 213. Anne Simonsdatter.

Ane nr. 424. Peder Mikkelsen, d. 1751 ”Østergård” i Uldall.

Ane nr. 848. Mikkel Pedersen ”Østergård” i Uldall.

Ane nr. 107: 3 x tipoldeforældre

Gyde Marie Fallesdatter, f. 16. oktober 1756 i Flaut, Øsby Sogn. Gift 30. juni 1786 i Bjært med Hans Michelsen Uldall. Død 9. september på ”Binderupgård” i Bjært.

Børn:

Falle Hansen Uldall, f. 28 august 1789.

Anne Uldall, f. 7. juni 1791.

Michel Hansen Uldall, f. 18 juli 1793.

Notat fra kirkebog 9 Juli 1796: ”Gyde Marie, Hans Michelsen Uldalls hustru i Binderup, datter af aftægtsgaardmand Falle Hansen og hustru Dorothea i Binderup, f. 9. oktober 1756 i Flaut i Øsbye Sogn, hvor hendes fader da boede og var en gaardmand.

Begav sig i ægteskab 30. juni 1786 med forbeholdt Hans Michelsen Uldall som efterlever, Ægteskabet varede 11 aar og hun efterlader 3 børn, nemlig 2 sønner Michel og Fall og en datter Anna (g. Lind 2 x tipoldemor). 40 aar 9 mdr.”

Gyde Marie Fallesdatter forfædre var:

Ane nr. 214. Fall Hansen ”Binderupgård”, f. i Flaut, Øsby Sogn.

Notat fra kirkebog 26. marts 1805. ”Fall Hansen en aftægtegaardmand i Binderup født i Raad i Øsbye Sogn 4. november 1729 søn af afdøde Hans Nissen Fallesen og afdøde Gyde Larsdatter. Begav sig i ægteskab 1749 med Dorothea Pedersdatter fra Flaut i Øsbye Sogn som nu efterlever. Dette ægteskab varede 56 aar. Der er 4 børn der efterlever og 2 døde.”

Fall Hansen og hans kone var i aftægt hos svigersønnen Hans Uldall, der fik Binderupgaard, da han giftede sig med deres afdøde datter Gyde Marie.

Ane nr. 104: 3 x tipoldeforældre

Hans Olufsen. Døbt 2. marts 1760 i Dalby. Gift 28. oktober 1786 med Helena Pedersdatter. Død 2. november 1811 i Dalby.

Efter sine forældres pludselige og næsten samtidige død stod den kun 17 årige ældste søn Hans Olufsen Lind som arvtager til ”Lindgaard”. En lykke både for ham og hans fire mindreårige søskende var det, at næsten hele deres nærmeste slægt både på faderens og moderens side, boede på gårde i den allernærmeste nærhed i Dalby by eller i Vonsild. Det har sikkert været deres faster Kiersten og hendes mand, der boede på den nærtliggende ”Dalby Anneksgård”, der kom til at tage sig af de yngre søskendes opdragelse, samtidig med at de førte tilsyn med bedriften på ”Lindgaard”.

Hans Olufsen må have udviklet sig til en dygtig landmand. Han købte to marker ind til gården og til trods for at han overtog gården med gæld, efterlod han sig dog ved sin død en ret betydelig formue, han har nok også fået en del penge med sit giftermål.

Ane nr. 105: 3 x tipoldeforældre

Helena Pedersdatter, f. juli 1763 i Hejls. Gift 28. oktober 1786 i Dalby. Død 16. august 1844 i Dalby.

Børn:

Oluf Hansen Lind, f. 16. august 1787.

Peder Hansen Lind, f. 25. december 1788.

Nis Hansen Lind, f. 23. maj 1790.

Karen Hansdatter Lind, f. 10. januar 1792.

Elisabeth Hansdatter Lind, f. 18. maj 1793.

Johannes Hansen Lind, f. 29. juni 1794.

Jørgen Hansen Lind, f. 13. oktober 1795.

Den 28. oktober 1786 blev Helena Pedersdatter gift med Hans Olufsen, hun var født på "Vargaarde" i Hejls Sogn, som hendes forældre Ane nr. 210 Peder Nissen og Ane nr. 211 Elisabeth Pedersdatter på det tidspunkt havde i forpagtning indtil han nogle år senere blev pagter (pensionarius) og de flyttede ind på den kongelige gård "Straarup" i Dalby Sogn. Samme dag blev for øvrigt også en anden datter fra "Straarup" Maria Christina gift med gårdmanden Hans Olufsen der boede på nabogården til "Lindgaard", hvorved de to søstre således kom til at bo lige ved siden af hinanden. Gammelmor "Lena", der blev boende hos sine børn på "Lindgaard", hvor hun fik sin aftægt, overlevede sin mand i 33 år og døde i sommeren 1844.

Ane nr. 208: 4 x tipoldeforældre

Oluf Hansen, senere Oluf Hansen Lind, f. 1726 i Fjelstrup. Trolovet 5. april 1759 i Vonsild. Gift 13. juli 1759 i Dalby Kirke til Karen Nisdatter. Død 21. april 1777 af hidsig feber 51 år gammel.

Oluf Hansen var ved sin fars død ikke gammel nok til at overtage fæstet af Kirketoftegodset i Fjeldstrup, drog til Dalby med sin arv, der blev udbetalt da hans svoger fæstede dette. Ifølge en den 8. august 1745 oprettet købekontrakt afhændede Hans Frandsen sin gård i landsbyen Dalby til Oluf Hansen fra Fjelstrup for en købesum på 360 Rigsdaler. Han gav 350 Rigsdaler Courandt Myndt for den. Gården lå midt i Dalby

by omgivet af Linde, der var plantet omkring 1700. Da Oluf Hansens nabo også hed Oluf begyndte han at kalde sig ved tilnavnet Lind for at undgå forveksling. Olufs yngste søn er den første der er døbt med slægtsnavnet Lind, - det navn, hvorunder hans far og søskende allerede i mange år havde været kendt. Fra Oluf Hansen Lind og hans hustru Karen Nisdatters tid står der på "Lindgård" et smukt sølvkrus, på hvilket såvel deres som alle efterfølgende ejeres navne er indgraveret, han og hustruen døde med få dages mellemrum og blev begravet samme dag 26. april 1777. Oluf Hansen udnævntes den 2. oktober 1770 til taksations- og vurderingsmand for Dalby Sogn.

Ane nr. 209: 4 x tipoldeforældre

Karen Nisdatter, f. 1739 i Vonsild. Trolovet 5. april 1759 i Vonsild. Gift 13. juli 1759 i Dalby Kirke til Oluf Hansen. Død 18. april 1777 af hidsig feber 38 år gammel.

Børn:

Hans Olufsen, døbt 2. marts 1760.

Ingeborig Olufsdatter, døbt 8. marts 1761.

Nis Olufsen, f. 7. april 1763.

Christian Olufsen, f. 14. september 1764.

Nis Olufsen, f. 4. juli 1773.

Mathias Olufsen Lind, f. 19. april 1776.

Ingeborg Olufsdatter, f. 3. november 1770.

Karen Nisdatters forfædre var:

Ane nr. 418: 5 x tipoldeforældre

Nis Lauridsen, Gift 1739 i Vonsild med Ingeborg Lauritzdatter. Død 1762.

Han døde på en rejse udi Kongelig kørselstjeneste til Armeen i Holsten i 1762 var han afgangen ved døden. Nis Lauridsen var gårdmand og i besiddelse af 2 halve Kongelige fæstegårde i Vonsild, fæstet 1737. Han blev ved Allemandstinget den 12. januar 1762 anmeldt sammen med 4 andre for at have befattet sig med utilladeligt Krohold, hvad næsten alle drev på den tid.

Ane nr. 419: 5 x tipoldeforældre

Ingeborg Lauritzdatter, f. 1710 i Vonsild. Gift 1739 i Vonsild med Nis Lauridzen.

Børn:

Karen Nisdatter, f. 1739 i Vonsild.

Lauritz Nissen, f. i Vonsild.

Christina Nisdatter, f. 22. december 1748 i Vonsild.

Ane nr. 838: 6 x tipoldeforældre

Laurs Jensen, f. omkring 1663 i Vonsild. Gift 25. november 1694 med Caren Kild fra Schandrup.

Laurs Jensen overtog gården Tvendesminde i Vonsild efter faderen Jess Laursen, men han var åbenbart ikke i stand til at få den på fode. I indberetningen til Haderslev Amt vedrørende tilstanden i 1669 betegnes gården som ”wust” (øde eller udyrket). Efter at den i 1697 blev fæstet af Thomas Kild blev Laurs Jessen siddende på gården som indsidder (i et lejet hus på gårdens område) på ejendommen. Laurs Jessen var da ikke 40 år gammel.

Ane nr. 839: 6 x tipoldeforældre

Caren Hansdatter Kild

Børn:

Hans, f. 2. november 1695.

Jess, f. 27. september 1698.

Christin, f. 26. november 1701.

Anna Marie, f. 7. august 1704.

Ingeborg, f. 1710.

Ane nr. 1678: 7 x tipoldeforældre

Jess Laursen, f. 1627 i Tabsuhr ved Helligmis tider. Gift 26. april 1663 i Vonsild med Chrisith Richardtsdatter, f. 1628, d. 1681.

Børn:

Laurs, f. 1664.

Inger, f. 20. januar 1667.

Richard, f. 1669.

”Citat fra Vonsild Kirkebog af Præstens skrevne Levnedsskrivelse på foranledning af Jess Laursen”.

”Anno 1695 d. 29. May Begierde Jess Laursen et Almisse Breff aff mig på tytsk, som ieg gaff hannem, oc hand da mig hans Leffnetsløb sagde. Han er fød i Tabsuhr Anno 1627 ved Hellig Miss Tider aff Laurs Gregersen oc Caren Paulsdotter, blant 9 Sødskende den tredje, er døbt aff H. Lawe Dampesøn, oc været hjemme indtil forældrene døde for oc i Krigstijden Anno 1657 oc 1658. Kom så her til Vonsiel Anno 1663 oc fick Jess Gregersens halffue Gård, begaff sig strax i Ecteskab med den Pige Chrisith Richardsdotter aff Clanxbull oc auflede 3 Børn med hende, Laurs, Inger oc Richard, de 2 sidste ere døde, Inger her døde Anno 1687, 20 aar oc 42 uger gammel. Richard døde Anno 1694 paa Pillworm i Nordstrand. Men denne Moder døde ham fra Anno 1681, 52 aar oc 4 Maaneder gammel, der de haffde leffuet 18 aar sammen. Anno 82 kom hand i det andet Ecteskab med Caren Anckersdatter aff Vonsbeckis Sogn, hun fødte hannem en Daater Anno 84 med naun Christine. Men som oc denne hustru udaff en Fibesiugdøm døde Løfuerdags afften for den III. Epiphân. Søndag 52 aar gammel Anno 1694. Der slog hannem for nogle aar siden en feil til i hands siun oc hand gaer eenlig nu hen, dermed motte affstae gaarden til hands Søn Laurs. Anno 88 ”. Pastor Rude skriver i Vonsild Kirkebog den 22 December 1695: begrafuede ieg gml. Iess Laursen, han var fød i Tabsuhr 1627 ved Hellig miss (1 nov) tijder, hands fader var Laurs Gregersen, hans moder Caren Poulsdatter aff Frørup. Hand bleff døbt i Tabs Kirche aff Lawer Dampesen. Var blant 9 Sødskinde den tridie, de bleff stetze hiemme hos forældre, indtil de for oc i suenskens tijd 1657 oc 1658, døde. Hand kom herhid til Vonsild 1663 oc fick Iess Gregersens halffue gaard oc begaff sig i ecteskab med den dydige pige aff Clanxbüll, her fremmed ocsaa hidkommen, Chrisith Richardsdaater, oc hand auflede med hende 3 børn: Laurs, Inger oc ichard. De 2 sidste ere døde, Inger for 8 aar siden, 20 aar oc 42 uger gml.

Richard døde forleden aar paa Pillworm i Nordstranden 25 aar gammel. Men moderen til disse børn døde for hannem 1681 to oc halfftridiesindstifuee aar oc 4 maaneder gml. Der hun haffde leffuet med hannem i 18 aar. Det følgende aar, 1682 kom hand i et andet ecteskab med den dydige pige Caren Christensdatter(eller Caren Anchers kaldet) aff Bække i Wonsbecks Sogn, oc hun fødte ved hannem en daater Christine 1684 (kan nu være i hendis 12 aar). Men som denne hustru aff en hibe siugdum ocsaa hannem fradøde, der hand haffde hafft hende paa det 12te aar, 52 aar gml. vaare alle hands gode dage til ende, der det for 7 aar gick gandske tilbage for ham, oc hand icke lenger kunde holde gaarden, men dend var paa bygningen forfalden, oc fæet var intet meere, da lod hand sønnen Laurs 1688 antage dend. Har siden dend tijd behiulpet sig kummerlig meest emedens hands siun hannem frakom, at hand ilde kunde vejlede sig. Der hustruen var død, motte hand søge gottfolck om bistance til lifuets ophold. Saa lønner verden dem, som tjener hende. Hvad sig hands christendom anbelanger, da er ham icke til næringen at være snild oc ofuerklog. Ihvor hand velfast ald sin tijd magede det saa, at saa længe hand var uden rytters udleg med sin gaard, gick fri for landgilden, saadog var det intet bedre for ham alligevel. Oc i hvor hand sin gaards iord bedreff, oc en deel til sæd udleijede, saa dog var hands tiende aldrig good, men liden oc ringe. Hand bleff oc bedragen for nogle aar aff en rufferske quind, der var kommen her til biuen oc laante aff hannem hans hustruis brudeseng, den hun siden drog bort med, oc hand kunde hafue igien hentet sengen, men vilde icke gae uden dørren deræffter, oc saa miste hands uskyldige hustru hendis gode seng. Huad derunder skiult var, mae være Gud bekiendt. Dog omskiønt hand var ingen engel, men viste sig for Gud mange oc groffue synder skyldig, saa angrede hand det for Gud oc søgte Herrens skrifftestoel offte om syndernis forladelse, end oc nogle gange paa sin siugeseng, som hannem da hver gang trøsteligen vederforis. Hans endeligt var saaledis. Hand bleff siug aff forblindelse

gandske 8 dage. ey kunde hands vand i 3 dage lade, tilmed kom hannem dødsens hicke paa, hvorfor hannem effter begiering strax i onsdags morgen bleff paa hans scriffemaal meddelt den h. affløssning oc Christi nadueris sacramente, huorpaa hand døde om afftenen der æfter. Hans alder er bleffuet 68 aar oc 3 uger."

Familien, folkene og et par af hestene på "Binderupgård" fotograferet af en omstrejfende fotograf ca. 1900. Ejeren Falle Uldall (oldebarn af Hans Michelsen Uldall).

I en avisartikel i anledning af hans 80 års fødselsdag beskrives han som en landmand, der mere mindede om en præst. Han var født i 1849 og hans skolegang foregik delvis hos Herrnhutterne i Christiansfeld, hvor der var en international kostskole. Han overtog gården efter faderens død i 1878 og støttede vækkelsen i Binderup.



Lomholt/Lassen

Ane nr. 416: 4 x tipoldeforældre

Hans Olufsen, f. omkr. 1681 i Fjelstrup. Trolovet 14. august 1714. Gift 30. oktober 1714 med Maren Pedersdatter i Fjelstrup. Arbejdede som Kirketoftegodsbesidder og gårdejer. Begravet 23. april 1741 i Fjelstrup.

I kirkebogen for Fjelstrup Sogn står en fortegnelse fra 1689-1719 skrevet af den daværende degn: 30. oktober 1714 blev Hans Olufsen og Maren Pedersdatter af Fjelstrup Copulerede (gift) og senere

”den 17. november 1716 blev Hans Olufsens en liden datter af Fjelstrup hjemmedøbt og kaldet Kjesten.” - Andre oplysninger om slægten findes der ikke da Kirkebogen for 1719-1737 fuldstændig mangler; og da Oluf Hansen, som 1745 købte en gård i Dalby, og hvorfra vi nedstammer, er født omkring ved 1726, så har det ikke været muligt at finde hans fødselsdato, og der er altså ikke fuldstændige beviser for, at han er en søn af ovennævnte Hans Olufsen; men alt tyder på det. For så vidt det er muligt at følge dem, blev de forældre til, 3 døtre og 4 sønner, Hans Olufsen var en foretagsom mand, han købte flere gårde til Kirketoftegodset og betalte kontant.

I Brøderegistret står et notat fra 1731: ”Tofftsgutsbesitzer Hans Olufsen en bøde på 8 Skilling for at have givet Nis Nissen en ørefigen”. Året efter var det galt igen, da måtte han bøde 6 Skilling for at ”have haft én del forsamling udj sit huus på én Søndag, derved holden Drick oc SpilleHøtte.” I Fæsteregisteret for 1745 står at ”mod en indfæstning på 1 Rigsdaler, skal Jens Christoffersen fæste Hans Olufsens Enkes Kirketofte-sværing, hvis datter Kjersten han til Ekte haver bekommet.” I 1750 overdrog han fæstet til Rasmus Jessen der i 1750 blev gift med Hans Olufsens datter Ingeborg.

Kjersten og Jens Christoffersen flyttede med deres to børn til Dalby, hvor han overtog fæstet af "Dalby Annexgård" der lå lige over for "Lindgården" som Kjerstens ugifte broder Oluf nogle år i forvejen havde købt. Her var fasteren og onklen til stor hjælp for Oluf Hansens søn Hans Olufsen. Da faderen døde var han kun 17 år og hans yngre søskende blev nærmest opdraget på nabogården. Hvor Hans Olufsens forældre stammer fra er det ikke til at finde men en ting er givet, hans far har heddet Oluf Hansen, hans kone igen Kjesten.

Ane nr. 417: 4 x tipoldeforældre

Maren Pedersdatter, døbt 16. januar 1698 Fjelstrup. Trolovet 14. august 1714. Gift 30. oktober 1714 med Hans Olufsen. Død ca. 1763.

Børn:

Kiersten Hansdatter, f. 1715, begravet 3. Søndag efter Påske 1715.

Kiersten Hansdatter, f. 7. november 1716, d. 2. april 1791 i Dalby.

Peder Hansen, f. 1719, begravet 16. Januar 1737 i Fjelstrup.

Ingeborg Hansdatter, f. 15. februar 1720.

Oluf Hansen, f. 23. februar 1726.

Mathias Hansen, f. 5. oktober 1732.

Peder Hansen, f. 27. juni 1737.

Maren Pedersdatter der blev døbt i Fjelstrup kirke 1698, blev også trolovet og viet i samme kirke til Hans Olufsen, og mod betaling af 1 Rigsdaler i indfæstning overtog han fæstet i 1716 af sin unge bruds fødegård efter hendes mor. Ifølge nogle optegnelser i forbindelse med en påbegyndt opmåling af Fjelstrup Sogn fra 1714-1715 nævnes bl.a. "Hans Olufsen og Maren Pedersdatter med Huus oc Kaalhave samt 20 Demat 156 Ruth oc 1 Fod Land" ligesom der i jordebogen for 1718 opgives, at der herfor skal betales "Dienstgeld 2 Rigsdaler 24 Skilling". Selvom parret købte flere gårde til blev de boende på Kirketoftegodset hele deres liv, at de var ret velstående kan man se af at der i kirkebogen er noteret at der var lys i kirken (som man ellers skulle spare på) under børnenes og Hans Olufsens begravelse.

Maren Pedersdatters forfædre var:

Ane nr. 814: 5 x tipoldeforældre

Peder Jacobsen, gift 1697 i Fjelstrup med Ingeborg Pedersdatter. Død 1712 i Fjelstrup. Arbejdede som Kirketoftegodsbesidder i Fjelstrup.

Ane nr. 815: 5 x tipoldeforældre

Ingeborg Pedersdatter, f. 1660 i Fjelstrup. Gift 1. ægteskab 1696 Henrich Wirschmeister.

2. ægteskab 1697 Peder Jacobsen.

Børn:

Maren Pedersdatter, f. 1698.

Peder Pedersen.

Et par års tid efter Peder Jacobsens død, sad Ingeborg alene med fæstet til Maren og Hans Olufsen blev gift og han overtog fæstet. Hun blev boende hos sin gifte datter indtil sin død i 1734 mellem Pinse og Jul.

Hun må have været ret velhavende, der findes flere gældsbeviser, hvor hun havde lånt penge ud og ved hendes død, fik sønnen Peder 200 Rigsdaler som sin arvepart - hvilket var et ret anseligt beløb dengang.

Ane nr. 1630: 6 x tipoldeforældre

Peder Hansen Tuesen, f. o.1628. Arbejdede som Kirketoftegodsbesidder i Fjelstrup. Død 1696 i Fjelstrup.

Børn:

Ingeborg Pedersdatter, f. 1660.

Ifølge et udsagn fra et tingsvidne 21. maj 1672 i Fjelstrup præstearkiv, hvor Peder Hansen Tuesen var et af vidnerne står anført at han er "ungefehr 40 aar oc født paa stedet" hvoraf fremgår at han må være født omkring 1628 på det Kirketoftegods i Fjelstrup som han nu selv har i besiddelse.

Hvornår Peder Hansen Tuesen fæstede gården er lidt uklart, i kirkens regnskabsbog i midten af 1600 tallet er der en oversigt over dens forskellige indtægter og her står nævnt som kirke-

tjener eller fæster af det pågældende Toftegods” Peder Hansen Dusen” mens der er tilføjet nedenunder Gefestet anno 57” senere i 1661 ”Peder Hansen von Feste 6 Mark” Peder Hansens forældre, fader Hans Tuesen er der ikke noget om , han har som hans bedstefar Laffrensen Tuesen boet på samme Kirketoftegods, dem er der heller intet om. De har boet der under svenskekrigen 1657-1660 hvor de fleste papirer gik tabt. Hans Oldefar Laffrens Tusen født o. 1565, er nævnt i Fjelstrup Kirkes regnskabsbog, der begynder i 1564, under indtægter over Kirkens Jordleje i tidligere tid. Her kan ses at ”Laffrens Tusen tho Felstrop, ein Kirkedeiner, gift Jarlicht 1 Ortug Gersten(-byg), 1 Ortug Hafre(havre)”. Hvilket beviser, at den Laffrens Tusen der, ifølge Jordebogen over Kronens Gods i Haderslev Len fra 1542 skal betale 1 svin i afgift og ifølge en Overskatteliste fra samme år skal give 4 Mark i afgift af den af ham beboede ejendom, endnu i 1564 er fæster af det samme gods der hører under Fjelstrup Kirke. Laffrens Tuesen må også som bonde have stået sig godt med de kirkelige myndigheder der efter reformationen overtog styret af kirkens forskellige ejendomme. Det har været eftertragtet at fæste Kirketoftegodsene, der lå på de bedste jorder til den laveste fæste. På det ældste kort over Fjelstrup fra 1795 er der vist Toftegodsets græsmarker, der er placeret samlet, ved fordelingen ved fordelingen af græsarealer, efter fællesgræsningens ophør. Toftegodset blev ikke drevet i fællesskab med de andre gårde, der var derfor meget mere overskud til at få den til at vokse. Da Laffrens Tuesens efterkommere i 1700 tallet afstod Godset for at flytte til Dalby, lå det midt i Fjelstrup by men blev ca 100 år senere nedlagt.

Ane nr. 49: 2 x tipoldeforældre

Birthe Jensdatter Lomholt, der blev gift med vores forfader Søren Kyed i Nr. Bjert stammede fra St. Welling. Her er hendes forfædre.

Notat fra kirkebogen: Anno 1799 den 25. maj blev begæret fra Prædikestolen, at lyses til Ægteskab for den velægte unge Karl, Søren Kyed fra Nørre Bjert og den Ærlige og Gudfrygtige

Pige, Birthe Jensdatter Lomholt fra Store Welling og at intet var imod lovene, der kunne hindre Deris forehavende hverken Slægtsskab eller Svogerskab giver til andre om Ægteskab, derfor var vi Forlovningsmænd efter loven. Datum Smidstrup ut Zopra, Mads Lomholt og Mads Bundegård af Smidstrup.

Ane nr. 98: 3 x tipoldeforældre

Jens Madsen Lomholt, f. 1743, døbt 10. februar 1743. Trolovet 15. februar 1774 i Smidstrup. Gift 23. juni 1774 i Smidstrup Kirke, med Kirsten Hansdatter Buhl. Forlovere var Mads Lomholt og Hans Smed. Død 1819 i Smidstrup.

Notat i kirkebogen ved trolovelsen: Trolovet ungarl Jens Madsen Lomholt med Pigen Kirsten Hansdatter Buhl, begge af Store Welling.

Ane nr. 99: 3 x tipoldeforældre

Kirsten Hansdatter Buhl, f. 1750, død 1780.

Børn:

Birthe Jensdatter Lomholt, f. 24. april 1775.

Hans Jensen Lomholt, f. 1777.

Efter Kirsten Hansdatters død giftede Jens Madsen Lomholt sig med hendes søster Johanne og de fik 5 børn.

Ane nr. 196: 4 x tipoldeforældre

Mads Hansen Lomholt, f. 1710 i Egeskov, begravet 12. maj 1780. Gift 12. juni 1735 med Birthe Pedersdatter.

Mads Hansen Lomholt kom fra Vejlbj og overtog gården Hovgård på Follerupvej 105. Han fæstede den fra 1734 til 1771, hvor han købte den til selveje, den 11. december 1773 solgte han gården til sønnen Jens Madsen Lomholt, gården der nu hed "Lomholtsminde" var ved tilkøb kommet på hartkorn 7-1-2-2 med indbo og besætning overtog sønnen forrentningen af de Kongelige penge, 482 Rigsdaler, 60 Skilling samt udrede 800 Rigsdaler, fordelt med 200 Rigsdaler til hver af sine 4 søskende. Mads Lomholt og hans kone flyttede da til Altona, dette var et boelssted, som han havde overtaget i 1744 efter en "opdeling" af gårdens jorde afstod Skovfoged Meyer

huset og jorden til Mads, det var beliggende på Klattrupvej 15. Mads Lomholt har vel haft folk boende i huset, så længe han havde sin gård Lomholtsminde, men da sønnen overtog den, er forældrene flyttet herud og 1. august 1773 køber han stedet til selveje, han betalte 687 Rigsdaler 36 Skilling derfor + de Kongelige penge.

Ane nr. 197: 4 x tipoldeforældre

Birthe Pedersdatter, f. 1715-20, død 9. februar 1766.

Børn:

Jens Madsen Lomholt, f. 1743, d. 1819.

Kirsten Madsdatter Lomholt, f. 1746.

Hans Madsen Lomholt, f. 1749.

Anna Marie Madsdatter Lomholt, f. 1751.

Mette Madsdatter Lomholt, f. 1756, d. 1818.

Søren Madsen Lomholt, f. 1760, d. 1767.

Birthe Pedersdatters forfædre var:

Ane nr. 294: 5 x tipoldeforældre

Peder Hansen Smed, f. 1680/85, død efter 1749. Boede i Egeskov.

Ane nr. 293: 5 x tipoldeforældre

Kirsten Sørensdaughter, f. 1685/95 i Egum, død efter 1725 i Trelde.

Børn:

Hans Pedersen Smed, f. 1714, død efter 1787.

Niels Pedersen Smed, f. 1715, død 1801.

Anne Pedersdatter, f. 1715, død 1759.

Birthe Pedersdatter, f. 1715/17, død 1766.

Dorthe Pedersdatter f. 1720, død 1782.

Maren Pedersdatter, f. 1720/25, død 1780.

Ane nr. 588 og 589: 6 x tipoldeforældre

Hans Jørgensen, f. 1640/50, død 1709. Gårdfæster i Egeskov.
Birthe Pedersdatter, f. 1650, død før 1709.

Børn:

Peder Hansen Smed, f. 1680/85, død efter 1749.

Ane nr. 392: 5 x tipoldeforældre

Hans Jensen Lomholt d. ældre, f. 1670, død 1720. Gift 1691 med Kirsten Nielsdatter Lomholt i Egeskov.

Hans Jensen Lomholt, der kom fra Gård nr. 3 i Trelde overtog ved giftermålet ½ parten i den gård i Egeskov som hed Lomholt. "Den gaardspart som Mads Pedersen Lomholt paaboede, som han godvilligen for hannem hafver afstaaet". Hans Jensen tog samtidigt også navnet Lomholt som den øvrige familie.

Ane nr. 393: 5 x tipoldeforældre

Kirsten Nielsdatter Lomholt, f. 1660/70, død efter 1712. Gift 1691 med Hans Jensen Lomholt d. ældre.

Børn:

Jens Hansen Lomholt, f. 1708, død 1760.

Mads Hansen Lomholt, f. 1710, død 1780.

Johanne Hansdatter, f. 1712, død 1762.

Kirsten Nielsdatter Lomholts forældre:

Ane nr. 786 og 787: 6 x tipoldeforældre

Niels Madsen Lomholt, f. 1620/30, død efter 1673.

Johanne Rasmusdatter, f. 1625/30, død efter 1693.

Børn:

Mads Nielsen Lomholt, f. 1650, død 1701.

Anne Nielsdatter, f. november 1653, begravet 11. februar 1692.

Kirsten Nielsdatter, f. 1660/70, død 1712.

Ane nr. 1572: 7 x tipoldeforældre

Mads Jensen Lomholt boede ifølge Matriklen på gård nr. 7 Lomholt fra 1634 til 1641.

Ane nr.784 og 785: 6 x tipoldeforældre

Jens Hansen Lassen, f. 1630/35, død efter 1703. Gift med Dorthe Hansdatter, f. 1630/45, død 1719. De boede på gården nr. 3 i Trelde. I matriklen fra 1664 hedder det om en gård i Trelde, Vejlbysogn, at den tidligere var beboet af Las Hansen 1590-1660, men nu af Jens Hansen Lassen.

Børn:

Hans Jensen Lassen den ældre (senere Lomholt), f. 1660/65.

Hans Jensen Lassen den yngre, f. 1665/70, død 1728.

Niels Jensen Lassen, f. 1670/80, død 1719.

Dorthe Jensdatter, f. 1680/90, død efter 1733.

Gården "Karensminde" hvor familien Lassen boede. Hans Jensen den Ældre (der var også en yngre) giftede sig ind på gården "Lomholt" og tog navnet som resten af gårdens beboere. Navnet Lomholt stammer fra en gammel gård "Lomholt" der ligger ved en lille vig, der dog er udtørret og blevet til et engdrag, som fra Randsfjord skyder sig ind mellem bakkerne sydøst for landsbyen Egeskov i Vejlbysogn, lidt nord for Fredericia.

Denne gård der i 1524 nævnes som "Lwmmeholt", har sikkert fået sit navn fra den "lomme", som vigen her dannede ind imellem de skovklædte bakker ("holt"), der fandtes her. "Lomholt" har altid ligget adskilt fra anden bebyggelse og i 1575 omtales den som "1 gård i Lumholt". De store fund af murrester, opført af Munkesten, i gårdens have og den for en stenfattig egn som denne overvældende mængde endog store kampesten, der stadig findes i grunden om og under gårdens nuværende bygninger, tyder på, at denne gård oprindelig har været befæstet, muligvis med voldgrave og skydetårne, ligesom så mange andre ensomt beliggende større gårde ved de danske fjorde og vige, hvilket har været tilfælde også i Trelde. De mange ufredsmænd, der med deres skibe tog på strandhugst og foretog plyndringstogter op langs kysterne, fandt ofte et let bytte i og ved disse afsides liggende gårde, som røverne ubeset kunne nærme sig i skjul af de skovklædte bakker. Der kan i virkeligheden ikke være nogen tvivl om, at det netop har været

med det formål at få gården befæstet på en forsvarlig måde, at disse mange kampesten og munkestenene er blevet bragt hertil langvejs fra.



30. december 1939