



Mail:
peer.f.holm@live.dk

Homepage:
www.fabech-holm.dk

Link:
<https://fabech-holm.dk/onewebmedia/minsidstevilje.pdf>

MIN SIDSTE VILJE

Indledende øvelse

Det er mig en gåde, hvad der er gået skævt, men det kommer der nok et svar frem på en dag.

I de mere end femten år, der er gået siden jeres mor forlod os, har ikke én af jer gjort sig den ulejlighed, at sende en sms for at høre om jeg er hjemme eller i haven. Om I måtte komme forbi – ikke en af jer. Der skal altid en guldrandet indbydelse til og så er det stadig ikke sikkert det passer ind i den verden i lever i. Det er jeg blevet træt af.

Som mange af mine bekendte på min alder fortæller, de har samme oplevelse. Så det er nok ikke en skuffelse, men bare en konstatering – sådan er det i dag.

Jeg skal nok klare mig alligevel.

En ting I skal tage stilling til, jeres mors gravsted. Gravstedet udløber i 2021 og jeg har ingen planer om at forny gravstedet med yderligere 5 år. Om I samlet har lyst til at bevare gravstedet er op til jer. Med mellemrum ligger jeg forbi kirkegården for at se hvordan det står til. Det har aldrig den måde jeg ønsker at huske jeres mor på.

Gravstedet koster ca. 900 kr. om året med renholdelse.

I mit kælderrum står et hjørnekakkelbord fra Nedre Mosevej 55 i Skagen. Et bord Annette har ønsket sig meget, men ikke vis den store interesse for at afhente på noget tidspunkt.

Det får lov at blive i rodebutikken dernede.

- - -

Det skal lige indskydes, jeg har på intet tidspunkt fortrudt jeg i sin tid flyttede sammen med jer og altid var der når I havde brug for hjælp. Det var en fantastisk dejlig tid.

Herfra er jeg bange for det kun har interesse for Anita og Louise, da de vil få hånds- og halsret over mine efterladenskabet på visse betingelser, jeg senere vil fortælle om i et dokument der vil ligge i lejligheden her i Viborg, hvis jeg på et tidspunkt ikke vender levende tilbage fra Østen.

Oktober 8, 2020

Lidt tilbageblik fra en dejlig tid

Efter jeg havde mødt jeres mor og så småt fik lov til at komme på besøg til Skagen – på Nedre Mosevej 55 – er nok den bedste tid i mit liv. Ingen - udover min morfar, han var den eneste jeg stolede på - vidste hvor jeg befandt mig i weekenderne det meste af det år jeg tog til Skagen. Festen stoppede desværre bradt, idet morfar desværre døde og familien opdagede hvor jeg var.

Første weekend husker jeg ganske tydeligt. Samtlige jeres mostre (3) i Skagen skulle absolut låne toilettet første lørdag jeg var i Skagen på besøg.

Senere samme dag, mens jeg vaskede op i køkkenet, dukkede jeres morfar også op. Jeres mormor fortalte mig senere, at det gjorde så stort et indtryk på jeres morfar, jeg kunne vaske op, at som han havde fortalt mormor, det var den rigtige for Sonja, han kunne vaske op noget af et skulderklap.

Dejlig tid jeg tit tænker tilbage på.

December 10, 2020

Godt på vej mod et år her midt i december.

Jeg er dybt skuffet over jer alle, jeg ikke blev informeret om Sara.

Hvad årsagen så er, kan jeg ikke med min bedste

vilje forstå.

Jeg har helt bevidst stoppet al kontakt – bortset fra fødselsdagshilsen – med min lillebror. Jeg var dødtæt af hver gang jeg besøgte ham, at det endte i druk. Jeg fik den opfattelse fra Eva, det var mig der slæbte ham med på druk når jeg besøgte dem i Grenå. Det var bare omvendt. Jeg har bedt ham kontakte mig, når han mener at opføre sig ordentligt. Det er dog ikke sket endnu og sker sikkert heller ikke.

Med udgangen af april 2021 har jeg en flybillet – 5100 kr. - jeg skal tage stilling hvor skal gå hen. Jeg tænker Indonesien ikke er muligt i 2021, derfor går det i retning af Fiji øerne.

God jul og godt nytår til jer alle – om I vil det eller ej.

Nok for denne gang!

Dette dokument vil løbende blive opdateret og linket er godt skjult på hjemmesiden.